

FEEST VAN GODS NABIJHEID

De laatste jaren is het rond het Kerstfeest de gewoonte dat de Nederlandse bisschoppen een korte videoboodschap opnemen die mensen via [katholiekleven.nl](https://www.katholiekleven.nl) kunnen bekijken. Dit jaar hebben de zeven diocesane bisschoppen een korte meditatie gehouden over de verschillende figuren van de kerststal. Dit in verband met het feit dat 800 jaar geleden de heilige Franciscus van Assisi de eerste levende kerststal in het Italiaanse dorp Greccio formeerde. Met een os en een ezel en de inwoners van het dorp als figuranten. Zo werd een centraal onderdeel van ons christelijk geloof, de komst van God in het kind van Bethlehem, uitgebeeld. Het geloof is uit het gehoor, lezen wij in de Heilige Schrift. Maar voor veel gelovigen geeft de uitbeelding een extra dimensie aan hun geloofsleven. Vandaar dat in katholieke kerkgebouwen en huiskamers kerststallen worden opgebouwd, soms groot en indrukwekkend maar soms ook heel klein en

onaanzienlijk. Maar alle kerststallen willen getuigen van het geloof dat God in Christus de wereld heeft aangeraakt.

Sint Jan

Ook dit jaar is er weer vele weken gewerkt aan een fraaie kerststal in onze kathedraal. Niet met levende dieren maar wel met meer dan 100 dieren die zijn opgezet. Op zaterdag 9 december kwamen honderden gelovigen in de Sint Jan bijeen voor de opening van de kerststal 2023. Dit jaar werd de opening verricht door twee bijzondere gasten, de ambassadeur van Italië en pater van Adrichem, de provinciaal van de Nederlandse provincie van de Franciscanen. Dit alles natuurlijk in verband met de eerste kerststal in Greccio. Onze kerststalbouwers hebben hun uiterste best gedaan en het resultaat mag er zijn. De komende weken zullen weer duizenden jongeren en ouderen de Sint Jan bezoeken en genieten van deze bijzondere kerststal.

Vredevorst

Ik heb dit jaar voor mijn videoboodschap de herders uitgekozen. Zij zijn de eerste getuigen van de geboorte van Jezus. Bij herders hebben velen van ons het romantische beeld van schaapherders op de Drentse heide. Maar in de dagen van de geboorte van de Heer was het beroep van herder in het geheel niet romantisch. Er waren immers wilde dieren die de schapen én de herders aanvielen.

Maar evenzeer waren er rovers die schapen wilden stelen. Herder-zijn was dus een hard en gevaarlijk beroep. De herders in de vlakte van Bethlehem horen als eerste de boodschap van vrede. In Jezus is de vredevorst geboren. Op dit moment moeten veel Joden en Palestijnen in het Heilig Land lijden door wederzijds geweld. Laten wij blijven bidden dat Gods Geest de harten mag raken en dat de weg van verzoening en gerechtigheid wordt ingeslagen.

Gods vrede delen

Samen met de herders van Bethlehem mogen ook wij het geboortefeest van Jezus gaan vieren. In Christus is Gods liefde voor ieder van ons ondubbelzinnig aan het licht getreden. Het Kerstfeest vormt het feest van Gods trouw. In de wintertijd verdrijven wij het duister met het licht van kaarsen en lampen. Onze God verdrijft onze duisternis met het licht van Christus. Hopelijk groeien wij door het feest van Kerstmis in onze vriendschap met Christus. Geborgen bij Hem, worden wij uitgedaagd het Evangelie van geloof, hoop en liefde ook werkelijk te gaan leven. Hij roept ons op tot concrete navolging. Ook in ons verdeelde en gepolariseerde Nederland van vandaag mogen wij de vrede en licht van de levende Heer aan elkaar doorgeven. Onze samenleving heeft alleen toekomst als wij met elkaar in gesprek blijven. Gods solidariteit in Christus

geeft ons de kracht om de ander liefdevol te ontmoeten. Vanuit die geloofsovertuiging wens ik u een Zalig Kerstfeest en Gods zegen voor het jaar 2024.

Mgr. dr. Gerard de Korte

Agenda

Januari

(n.b. ma-za 8.30 uur Eucharistie in de kathedraal tenzij anders vermeld)



- 1 **Nieuwjaarsdag**
11.00 Eucharistie, kathedraal
- 4 10.00 stafvergadering
- 7 10.00 Eucharistie, kathedraal
17.00 intocht Driekoningen
- 8 11.00 permanente raad
- 9 14.00 gesprek heiligverklaring pater Eustachius
19.00 leesgroep Utrecht
- 11 10.00 stafvergadering
17.00 afscheidsdiner secretaresse bisdom
- 12 10.00 gesprek Cordaid
14.00 benoemingencommissie
- 14 Eucharistie
14.00 studiemiddag Dag van het Jodendom
- 15 20.00 diakenberaad
- 16 11.00 bisschoppenvergadering
- 17 14.00 roepingenraad
- 18 10.00 stafvergadering
19.00 lezing Kerk en samenleving
- 19 10.00 Bossche gesprekskring
- 21 Eucharistie kathedraal met aanstelling catechisten
- 22 19.00 Bidweek voor Eenheid
- 24 11.00 priestergroep Utrecht
- 25 10.00 stafvergadering
- 26 10.00 gesprek vrijmetselaars
- 28 15.00 Eucharistie Antilliaanse gemeenschap Tilburg

Benoemingen/ontslagen

De heer **A. Gude** te Nijmegen per 1 december 2023 de zending en opdracht als pastoraal werker ten behoeve van de geestelijke verzorging in de Penitentiare Inrichting Vught.

De eerwaarde heer **F.E.P. Hendriks** te Wijchen per 1 december 2023 benoeming als diaken van de parochie De Twaalf apostelen te Wijchen.

De weleerwaarde heer **Antony Rosario** te Drunen per 1 december 2023 benoeming tot pastor (kapelaan) van de parochie Wonderbare Moeder te Drunen.

De weleerwaarde heer **Babu Antony Adimai** te Waalwijk per 1 december 2023 benoeming tot pastor (kapelaan) van de parochie Sint Jan de Doper te Waalwijk.

Zijne Hoogwaardige excellentie Mgr. drs. **R.G.L.M. Mutsaerts** te 's-Hertogenbosch per 1 december 2023 eervol ontslag als waarnemend deken van het dekenaat Druten-Wijchen.

De weleerwaarde heer **G.J.G. van Meeteren** te 's-Hertogenbosch per 1 februari 2024 benoeming tot pastor (kapelaan) van de parochie Heilige Nicasius te Geldrop onder gelijktijdig eervol ontslag als pastor (kapelaan) van de parochie Heilige Maria te Rosmalen.

In memoriam

Op 20 november 2023 is te Eindhoven overleden de zeereerwaarde heer **Fredericus Egbertus Gerardus Lingg**, emeritus-rector van het St. Anna Ziekenhuis te Oss.

De zeereerwaarde heer Lingg is geboren in Ommel op 21 mei 1931 en tot priester van het bisdom van 's-Hertogenbosch gewijd op 15 juni 1957.

Zijn eerste benoeming in het bisdom van 's-Hertogenbosch was als kapelaan van de parochie Heilige Naam Jezus te Lierop van 1957 - 1959, waarna hij werkzaam was als kapelaan van de parochie Sint Petrus te Uden van 1959 tot 1968.

Per 19 juli 1968 werd hij benoemd tot rector van het St. Anna Ziekenhuis te Oss uit welke functie aan hem wegens emeritaat per 1 mei 1991 eervol ontslag is verleend.

Moge hij rusten in vrede!

Geef vandaag voor de kerk van morgen



In januari 2024 doen weer vele parochies in het hele land en dus ook in ons bisdom mee aan de Actie Kerkbalans 2024. Het thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. De actie vindt plaats van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari 2024.

Voor de kerk van morgen

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Het is een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust vinden, omzien naar elkaar en het leven met elkaar delen. Heel graag willen we ook het komende jaar en in de verdere toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting

zoeken. We willen uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben, en voor mensen die God nog niet kennen. We willen mooie en in-



Actie Kerkbalans 2024: 13 - 27 januari

spirerende vieringen organiseren, evenals verbindende activiteiten daaromheen. Maar dat alles kost geld. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Tijdens de Actie Kerkbalans ontvangt u een brief van uw parochie met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. Mag de parochie ook in 2024 weer op u rekenen? Mede dankzij uw steun kan de Kerk van waarde blijven voor jong en oud. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Dag van het Jodendom 2024: Lef / Lev!

In oktober 2021 ging wereldwijd het synodale proces van start. Dat gebeurde op uitnodiging van paus Franciscus, die met dit proces vraagt om samen na te denken over de Kerk van vandaag en morgen... Om dat proces een focus te geven en ook de aandacht vast te houden, formuleerde het Vaticaan enkele thema's met gespreksvragen. Eén van de thema's is 'de dialoog voeren in Kerk en maatschappij' met o.a. aandacht voor de dialoog met gelovigen van andere godsdiensten.

Een bijzonder en jaarlijks terugkerende ervaring van dialoog is

de landelijke Dag van het Jodendom. Die Dag is een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie om de kennis van het Jodendom onder de christenen te bevorderen en de actieve dialoog tussen joden en christenen te stimuleren. In ons bisdom bestaat de traditie om deze Dag van het Jodendom vorm te geven middels enkele referaten.



Een paar uurtjes om naar elkaar te luisteren, kennis te nemen van het geloof van de ander en bewust te worden van het eigen geloof, om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan.... in de hoop elkaar te verstaan, elkaar nog vaker te mogen ontmoeten en ons ook samen in te kunnen zetten voor een 'goed samen leven'.

Als thema is gekozen voor 'Lev/Lef'. Dit woord heeft alles te maken met moed. Met moed die samengaat met bewogenheid en inspiratie; moed geeft ook energie om werk en zelfs bergen te verzetten. Er is genoeg in onze wereld, in onze samenleving, onze geloofsgemeenschappen om somber over te zijn. Maar in het jodendom en het christendom geloven we in de toekomst en in onze blijvende inzet daarvoor; binnen onze geloofsgemeenschappen en daarbuiten. Vandaar het thema van de Dag van het Jodendom 2024: Lef / Lev!

In Den Bosch heeft een werkgroep het thema verder uitgewerkt. **Op zondag 14 januari 2024** komen we van **14.00 tot 17.00 uur** samen in het Sint-Janscentrum in Den Bosch rond

het thema: 'Kunst, die schuurt en uitdaagt, verbindt en inspireert'. Joël Cahen (voormalig directeur Joods Museum Amsterdam) en Wouter Prins (senior-conservator van museum Krona in Uden) verzorgen de lezingen. René Kok (verbonden aan Nationaal Monument Kamp Vught) neemt ons aansluitend mee voor een korte dialoogwandeling in de

binnenstad van Den Bosch. Van harte welkom om deel te nemen aan deze middag. Aanmelding is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld. Stuur een e-mail met vermelding van uw naam én Dag van het Jodendom 2024 naar: aanmelding@bisdomdenbosch.nl

Studiedagen Sint-Janscentrum

De donderdag en vrijdag na Aswoensdag zijn op het Sint-Janscentrum in Den Bosch traditiegetrouw gereserveerd voor de jaarlijkse Studiedagen voor priesters en diakens van het bisdom Den Bosch.



Al enkele jaren worden ook de pastoraal werkers en catechisten uitgenodigd. Komend jaar zijn er voor hen opnieuw Studiedagen en wel op **15 en 16 februari 2024**.

In 2022 was het thema: 'Met de parochie op weg naar de toekomst' en in 2023: 'Vrouw en Kerk. In gesprek over een alledaags, boeiend maar ook spannend onderwerp.' Ook voor 2024 heeft de staf van het Sint-Janscentrum gezocht naar een 'actueel' thema en dat is gevonden op het vlak van de liturgie. De heer Evert de Jong, vele jaren docent liturgie van het seminarie en andere diocesane opleidingscentra in Nederland, heeft het thema als volgt geformuleerd: '**Vier de liturgie bewust en beleef haar schoonheid**'.

Als inleiding op de studiedagen en als toelichting op het thema schrijft hij: "Het centrale thema van de Constitutie over de liturgie Sacrosanctum Concilium is de bevordering van de actieve deelname van allen die deelnemen aan de liturgische vieringen. Een belangrijk aspect van de actieve deelname is om dit op een bewuste manier te doen, zoals staat in de Constitutie over de liturgie (art. 14):

'Onze moeder de kerk verlangt er vurig naar, dat alle gelovigen worden gebracht tot dat volledig, bewust en actief deelnemen aan de liturgische vieringen waar de aard van de liturgie zelf om vraagt...'

In zijn Apostolisch schrijven over de liturgische vorming van het volk van God Desiderio desideravi doet paus Franciscus een oproep om door een hernieuwde liturgische vorming van priesters en gelovigen te komen tot een intensere, gelovige viering van de vernieuwde liturgie van de Romeinse ritus."

Er zijn acht sprekers uitgenodigd die het thema vanuit verschillende invalshoeken komen bespreken, van meer beschouwend tot praktisch. Het beloven weer inspirerende dagen te worden. Voor wie niet genodigd is, maar wel geïnteresseerd:

-De apostolische brief Desiderio desideravi (hier heb ik naar verlangd) over de liturgische vorming van het volk van God is in meerdere talen te lezen op de website van het Vaticaan: www.vatican.va

-De referaten zullen enige tijd na de studiedagen (gebundeld) beschikbaar worden gesteld.

Gerardusfonds

Bisschop de Korte steunt graag diaconale en oecumenische projecten.

In dat kader is het **Gerardusfonds** opgericht.

Als u de bisschop wilt steunen, kunt u een gift overmaken.

Uw schenking is welkom op bankrekeningnummer:

NL48 ABNA 0403 9331 10

ten name van:
Gerardusfonds Den Bosch

Bij voorbaat veel dank!

Colofon

NieuwsBrief is een uitgave van **bisdom van 's-Hertogenbosch**. De *BisdomNieuwsbrief* wordt gratis verspreid bij het pastoraal kader en bij belangstellenden.

Een bijdrage ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld (publiciteitsfonds NL63 INGB 0001 3284 65)

Aan- / afmeldingen en wijzigingen voor de nieuwsbrief graag doorgeven via mail: nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl

Bezoekadres:
Parade 11
5211 KL 's-Hertogenbosch
Postadres:

Postbus 1070
5200 BC 's-Hertogenbosch
T 073 523 20 20
E info@bisdomdenbosch.nl
W www.bisdomdenbosch.nl

Staf en bisdompersoneel wensen u

Zalig Kerstmis

