

SAMEN OP WEG NAAR LISSABON

Paus Johannes Paulus heeft in de tachtiger jaren van de vorige eeuw het initiatief genomen om regelmatig jonge mensen uit de gehele Wereldkerk rond een centraal thema bijeen te brengen. Deze zomer zal dat gebeuren in Lissabon. Een kleine 70 jongeren uit ons bisdom zullen naar de Portugese hoofdstad afreizen. In totaal gaat het om zo'n 1000 Nederlandse jongeren. Samen met honderdduizenden jonge mensen uit de hele wereld zullen zij begin augustus tijdens de Wereldjongerendagen rondom paus Franciscus samenkomen om ons geloof gezamenlijk te vieren.

Welke weg ga je?

Het centrale thema van de Wereldjongerendagen 2023 luidt: **Maria stond op en ging met spoed.** Dat is een vers uit het Evangelie naar Lucas over de reis van Maria naar haar nicht Elisabeth. Ons bisdom heeft dat thema vertaald door het motto: welke weg wil je gaan? Vaak wordt ons menselijk leven gezien als een reis, een pelgrimstocht. De reis naar Lissabon vormt daar een weerspiegeling van. Een intensieve reis waarbij onze jonge mensen worden uitgenodigd na te denken over welke weg zij willen gaan. Als bisschop hoop ik dat onze jongelui hun levensweg laten bepalen door het geloof in de Bijbelse God. Deze God kennen wij als Schepper en Verlosser. Als de bevrijdende God van de psalmen en de profeten. Deze God heeft zich op het hoogtepunt van de tijd getoond in Jezus. Wie Hem ziet, ziet God zelf. In de Bijbel wordt Jezus de Weg genoemd. En de eerste leerlingen werden aanvankelijk de mensen van de Weg genoemd.

Maria als voorbeeld

Het centrale thema van de Wereldjongerendagen 2023 verwijst naar Maria. De moeder van onze Heer geldt als eerste van de leerlingen. Zij is voor God beschikbaar en gaat consequent de weg van Jezus. Zij heeft Christus de wereld mogen binnendragen en zij is trouw aan haar Zoon gedurende zijn aardse levensreis tot bij het kruis van Golgotha, Maria wijst altijd door naar Jezus. Bekend zijn de woorden die zij spreekt tijdens de bruiloft van Kana. Verwijzend naar Christus zegt ze tot de aanwezige bedienden: Doe maar wat Hij jullie zeggen zal.

Jongeren vandaag

Onder de jongeren die naar Lissabon reizen, is het volstrekt geen koekoek één zang. Er bestaat geen uniforme katholieke jeugd. Gelukkig maar want de diversiteit en de verschillende accenten maken het geheel kleurrijker. Naast jongeren die Christus hebben mogen ontdekken als het centrum van hun leven zijn er ook zoekende jongelui. Jonge mensen die in onze verwarrende tijd zoeken naar zin en samenhang. Hopelijk vinden zij uiteindelijk bij Christus voedsel voor de ziel.

Onze paus

Ondanks zijn broze gezondheid heeft paus Franciscus het plan om naar Lissabon te gaan. Voor veel jongeren is onze paus een moreel leider. Hij wil jongeren in hun geloof bevestigen. De paus wijst tijdens zijn verkondiging voortdurend naar Christus. Jezus openbaart Gods onvoorwaardelijke liefde voor iedere mens. Hij wil voor onze jonge mensen de Weg ten leven zijn.

Pelgrimage

Onze jongeren gaan een boeiende reis dwars door Europa maken. Zij kunnen genieten van prachtige steden en de zomerse natuur op weg naar de Portugese hoofdstad. Een katholieke bedevaart is een mengsel van gebed, ontmoeting en gezelligheid. En de ervaring leert dat tijdens een pelgrimage het beste in de mens naar boven komt. Mensen worden hartelijk, geduldig en dienstbaar voor elkaar. Ik wens onze eigen jongeren en alle jonge mensen in Lissabon een geweldig geloofsfeest. Ik hoop en bid dat het samenbrengen van gelovige en zoekende jongeren in kleine groepen vruchtbaar mag zijn. Door de onderlinge ontmoetingen zal hopelijk de vriendschap van allen met Christus worden verdiept en versterkt. Voor onze Kerk is dat van wezenlijk belang. Deze jonge mensen vormen immers de dragers van het Evangelie van morgen.

Mgr. dr. Gerard de Korte