



ARM EN RIJK

Eind januari werd in Den Haag het Armoederapport 2023 aan minister Schouten aangeboden. Een aantal kerken en kerkelijke organisaties hebben de feiten op een rij gezet. Bij die gelegenheid mocht ik namens de Rooms Katholieke Kerk een reactie geven. Het rapport spreekt over het schokkende getal van 1 miljoen armen in Nederland waaronder honderdduizenden kinderen. Tegelijkertijd lezen wij in de media over rijken die nog rijker worden. Mensen die al veel hebben, kunnen blijkbaar altijd nog meer geld gebruiken. Het verlangen naar rijkdom wordt in onze samenleving voortdurend aangewakkerd. Als bisschop ontmoet ik regelmatig tieners die het sacrament van het vormsel zullen ontvangen. Zij vragen mij het hemd van het lijf en het is heel normaal dat vroeg of laat de vraag wordt gesteld of een priester goed verdient. Deze jonge mensen zijn al vroeg bezig met carrière en een goed salaris. Hun idolen zijn niet

zelden voetballers of popsterren van wie bekend is dat zij in korte tijd een flink kapitaal bij elkaar sprokkelen. Als wij eerlijk zijn, kennen de meesten van ons de aantrekkingskracht van rijkdom aan den lijve. Het is niet gemakkelijk om aan de verlokking van meer en meer weerstand te bieden.

Mislukte roeping

Toch maakt het Evangelie het ons niet gemakkelijk. Nergens waarschuwt Jezus ons voor armoede maar regelmatig horen wij stevige woorden over de gevaren van de rijkdom. Ik denk aan het verhaal over de rijke boer die nieuwe schuren wil vullen om te kunnen gaan rentenieren. Maar plotseling komt de dood. Nog bekender is het verhaal van de rijke jongeling. Jezus portretteert hem niet als een patser. Integendeel, hij blijkt de geboden te onderhouden maar als de Heer hem vraagt om al zijn bezittingen te verkopen is hij ontdaan en komt een mislukte roeping in beeld.

Zegen en vloek

In de bredere bijbelse traditie kunnen wij rond rijkdom en armoede meerdere lijnen ontdekken. In het bijzonder in het Oude Testament vinden wij teksten die rijkdom verbinden met Gods zegen. Dat geldt heel bijzonder voor de verhalen over de aartsvaders en de koningen van Israël. Toch zijn er ook in het Oude Verbond veel teksten die grote vraagtekens plaatsen bij

rijkdom. Met name in de profetische literatuur horen wij scherpe woorden. Met lede ogen zien de profeten dat welvarende boeren akker bij akker trekken en andere boeren landloos worden. Binnen het ene verbondsvolk ontstaat zo sociale onrechtvaardigheid. Met felle woorden roepen de profeten namens de Heer om herstel van rechtvaardigheid binnen het ene volk van God.

Opgesloten leven doorbreken

Rijkdom kan mensen afsluiten voor de Heer en de medemens. Een rijke kan denken God niet meer nodig te hebben en kan in zijn bubbel de nood van de naaste glashard negeren. Het Schriftgetuigenis kan dan werken als een heilzame storing voor welvarende gelovigen. Juist in de huidige wereld is dat uiterst noodzakelijk. In veel landen worden de verschillen tussen rijken en armen steeds groter. Met name als het gaat om de verdeling van vermogens. Dat raakt niet alleen ons gevoel van rechtvaardigheid maar vormt ook een bedreiging van de maatschappelijke cohesie. Miljoenen mensen ontberen het meest minimale, terwijl anderen -en de meesten van ons zijn die anderen- eerder te veel dan te weinig hebben. Wij mogen voor onze welvaart dankbaar zijn en dat zelfs gelovig interpreteren als Gods zegen. Maar tegelijkertijd moeten wij onze oren niet sluiten voor de stem van de profeten en Christus zelf. Paus Franciscus

doet in zijn meest recente sociale rondzendbrieven een harts-tochtelijke oproep om niet onverschillig te zijn maar solidair met de armen. Uiteindelijk zijn wij immers een mensenfamilie en hebben wij te zorgen voor de waardigheid van iedere mens als schepsel van God.

Mgr. dr. Gerard de Korte

Agenda

(n.b. ma-vr 8.30 uur Eucharistie in de kathedraal tenzij anders vermeld)

maart

- 2 10.00 stafvergadering
- 3 16.15 afscheidscollege prof. Schoot, Tilburg
- 5 Eucharistie
- 6 11.00 permanente raad
13.30 vergadering BCCM
20.00 diakenberaad
- 7 10.00 DPO
- 9 10.00 stafvergadering
- 10 18.00 overleg ds. De Reuver en prof. Barthel
- 12 Eucharistie
- 14 10.00 bisschoppenvergadering
- 15 10.00 Officium Caritatis
- 16 10.00 stafvergadering
Middag: Radbouduniversiteit, Nijmegen
- 18 Stille Omgang Amsterdam
- 19 Eucharistie
- 21 17.30 Netwerkvond bisdom
- 22 15.00 ontvangst boek Zusters van Liefde Tilburg
- 23 10.00 stafvergadering
middag: VKMO
- 24 10.00 Bossche Gesprekskring
- 26 Eucharistie
- 30 10.00 stafvergadering



In memoriam

Op 11 februari 2023 is te Esch overleden de zeereerwaarde heer drs. **Richard Gerard Niessen**, emeritus-pastor van de parochie Heilig Hart te Boxtel.



De zeereerwaarde heer Niessen is geboren in Deventer op 2 maart 1950 en tot priester van het bisdom van 's-Hertogenbosch gewijd op 20 mei 1982. Zijn eerste benoeming in het bisdom van 's-Hertogenbosch was in 1968 als pastoraal werker in de parochie Noord-West te Tilburg, waar hij na zijn priesterwijding pastor werd. Per 1 februari 1984 werd hij benoemd tot mede-pastor en per 15 mei 1987 tot pastoor van de parochie H. Petrus te Boxtel, welke per 1 januari 2006 met de parochies H. Maria Regina en H. Hart van Jezus samenging in de Verrijzenisparochie. Van 1 januari 2001 tot 1 februari 2009 was hij tevens deken van het Dekanaat Boxtel. Per 1 januari 2015 werd hij benoemd tot pastor van de nieuwe parochie Heilig Hart te Boxtel, uit welke functie hem vanwege zijn gezondheid en emeritaat per 1 juni 2015 eervol ontslag is verleend.

Moge hij rusten in vrede!

Jubilea

12½ jaar diaken
25 maart

Prof. dr. **M. Broesterhuizen** diaken dovenpastoraat (Van Loonstraat 25, 5271 HE Sint-Michielsgestel)

C.H.M. Lamers diaken Schaijk (De Laren 34, 6654 BS Afferden)

H. van Thiel diaken Uden (Burgtstraat 61, 5427 AH Boekel)

Drs. **P. Wennekes** diaken Düsseldorf (D), (Am Korresberg 22, D-40699 Erkath)

Inschrijven Wonderlijke 7 is begonnen!

Zowel op de website van ons bisdom, als op de website van belevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim vindt u het programma en meer informatie over ontdekkingsreis 'de Wonderlijke 7' bij Nijmegen.



In de Wonderlijke 7 gaan kinderen, hun papa's, mama's, opa's en oma's, broers, zussen en vriendjes op zoek naar die Wonderlijke 7 van ons geloof. Wie zijn dat? En wat betekenen ze voor jouw leven? U kunt u al inschrijven. Welkom!

Familiepastoraat betekent vaak méér vormingsmomenten voor ouders. Het goede nieuws is dat ouders hiervoor gemotiveerd zijn. Ze willen graag méér begrijpen van wat ze meemaken. Maar hoe raken we de juiste snaar? We kunnen de ouders net als onze kinderen een film of een werkboek geven. We kunnen ook direct met hen in contact treden.



Oudercatechese: dichterbij dan u denkt

We nodigen u uit voor een studiemiddag waarin dr. Bill Banning ons meeneemt in het vertellen en eigentijds bespreken van geloofsverhalen. Het verhaal van Zacheüs, of het waarom van een ronddraaiend wierookvat worden een hulp om het leven hier en nu te integreren. Het gaat om Bijbelverhalen, maar ook over rituelen en symbolen. De studiemiddag vindt plaats op donderdag 16 maart in Drunen in het zaaltje links van de Sint Lambertuskerk, Raadhuisplein 2 5151 JH Drunen.

Inloop vanaf 13.00 uur. Om 13.15 uur start het programma met een uitleg van Bill Banning. Daarna volgen twee rondes waarin we zelf oefenen met het bespreken van een geloofsverhaal. Na een terugkoppeling sluiten we om 16.00 uur af. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via aanmelding@bisdomdenbosch.nl.

Netwerkbijeenkomst

Na drie jaar zal er weer een netwerkbijeenkomst voor het pastoraal kader, bestuurders en vrijwilligers van het bisdom plaatsvinden in Bezzingscentrum Emmaus in Helvoirt en wel op dinsdag 21 maart 2023.



Deze netwerkbijeenkomst zal in het teken staan van Gastvrijheid, Synode en consensus.

De avond begint met een kop soep en een broodje en wordt vervolgd met een vesperviering. Hierna verzorgt dr. Sjoerd Mulder een inleiding over het genoemde thema.

Na de inleidende lezing worden er workshops aangeboden -in twee rondes- waaruit gekozen kan worden. Het programma van 21 maart 2023 is als volgt:

- 17.45 Ontvangst met soep en een broodje
- 18.15 Vesperviering in de kapel
- 18.45 Inleiding door de heer dr. Sjoerd Mulder
- 19.30 Eerste ronde workshops
- 20.30 Koffiepauze
- 21.00 Tweede ronde workshops
- 22.00 Afsluitende borrel

De workshops die deze avond aangeboden worden zijn:

Archief: Beheer parochiearchief
Workshopleiders: medewerkers archief

Bouwzaken: Toekomst voor parochieel onroerend goed
Workshopleiders: medewerkers bouwzaken

Diaconie en caritas: De Diaconale Monitor: synodaal op weg naar consensus
Workshopleider: Jeroen Goosen, medewerker bisdom van 's-Hertogenbosch

Jong bisdom Den Bosch: De kerk van vroeger, de toekomst en vandaag: tochtgenoot zijn
Workshopleiders: medewerkers Jong Bisdom Den Bosch

Missie: De grote missie-uitdagingen van onze tijd
Workshopleiders: Charles Eba'a Assé, CSSp, Missio

Opleiding - vorming: Beter Horen - Om het verlangen te verstaan en goed te investeren

Workshopleider: Ellen Kleinpenning, medewerkster bisdom van 's-Hertogenbosch

Pastorale diensten

gezamenlijk: Docat: luisteren en leren naar wat ons, christenen, te doen staat.

Workshopleider: René de Weerd

Voor meer uitgebreide informatie kunt u terecht bij de website van het bisdom:

www.bisdomdenbosch.nl

Hier kunt u zich ook aanmelden en de workshops aangeven die u wilt volgen.

Power of Fire 2023

Ook dit jaar vindt er weer een Power of Fire dag plaats, dé vormelingsdag van het Bisdom Den Bosch! De Power of Fire dag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 15 april 2023. Zoals u misschien al in de vooraankondiging heeft gezien, zal de Power of Fire dit jaar in een nieuw jasje gestoken worden.



De dag begint nog steeds met een eucharistievering in de Sint Jan. Vanaf dit jaar zal daarna een groot spel plaatsvinden. De vormelingen worden in groepen, met eigen begeleiding en een tas vol handigheden, de stad in gestuurd voor 40 verschillende opdrachten. Deze opdrachten vergen samenwerking, creativiteit, verdieping, kennis en plezier. Er is natuurlijk ook sprake van een

beetje competitie! Het winnende team gaat naar huis met de wisselbeker en een persoonlijk prijsje. Heeft u interesse om met uw vormelingen naar deze dag te komen? Aanmelden kan door een email te sturen naar aanmelding@bisdomdenbosch.nl. U ontvangt dan een aanmeldformulier.

Deelname aan de dag kost €10,-- per vormeling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Nieuwlaat (jongerenwerkster bisdom Den Bosch) via: jongeren@bisdomdenbosch.nl.

Stille Omgang

Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis aan de Kalverstraat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een priester roepen om hem te bedienen en van het Heilig Sacrament (de hostie) te voorzien. Na het nuttigen van de hostie moest de zieke overgeven en werd het braaksel in het brandende haardvuur van zijn kamer geworpen. De volgende dag bleek dat hij niet alleen de hostie onbeschadigd had uitgebraakt, maar bovendien dat het vuur deze niet had aangetast. Was dat nog niet opmerkelijk genoeg: de hostie die de volgende dag door de priester van de Oude of Nicolaaskerk weer was opgehaald, keerde vanuit de Oude Kerk op wonderbaarlijke wijze in het huis van de man terug. Dit herhaalde zich daarna nog eens tweemaal.

Het gold als een bevestigingsmirakel waarmee werd aangegeven dat men in de verschijnselen de hand Gods diende te herkennen

en de plaats waar het eerste mirakel was gebeurd, moest inrichten als heiligdom. De betrokkenen handelden dienovereenkomstig en verbouwden de woning met daarin de haardstede tot een devotie- of bedevaartkapel, de kapel van de Heilige Stede.

Terugblik 'Dag van het Jodendom 2023'

De 'Dag van het Jodendom' werd in ons bisdom op zondag 22 januari ingevuld met een digitale studiemiddag over Joods Tilburg.



Tijdens deze digitale studiemiddag werd allereerst een korte film over Joods Tilburg getoond. Deze film is opgenomen in Tilburg en bisschop De Korte spreekt in deze film in de synagoge aan de Willem II straat met mevrouw Marlien Groeneveld, actief betrokken bij de joodse gemeenschap. Zij spreken over de verbondenheid tussen Synagoge en Kerk maar ook over de verschillen. De bisschop maakt ook een wandeling door de binnenstad van Tilburg op zoek naar sporen van de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog en naar joods erfgoed. Aansluitend aan de film volgde een gesprek tussen bisschop De Korte, diaken Cor Sinnema en mevrouw Marlien Groeneveld. U kunt de dialoog en het filmpje bekijken op: https://www.youtube.com/watch?v=iibKO_VWXAU

Gerardusfonds

Bisschop de Korte steunt graag diaconale en oecumenische projecten.

In dat kader is het Gerardusfonds opgericht.

Als u de bisschop wilt steunen, kunt u een gift overmaken.

Uw schenking is welkom op bankrekeningnummer:

NL48 ABNA 0403 9331 10

ten name van:
Gerardusfonds Den Bosch

Bij voorbaat veel dank!

Colofon

NieuwsBrief is een uitgave van **bisdom van 's-Hertogenbosch**. De BisdomNieuwsbrief wordt gratis verspreid bij het pastoraal kader en bij belangstellenden.

Een bijdrage ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld (publiciteitsfonds NL63 INGB 0001 3284 65)

Aan- / afmeldingen en wijzigingen voor de nieuwsbrief graag doorgeven via mail: nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl

Bezoekadres:

Parade 11
5211 KL 's-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1070
5200 BC 's-Hertogenbosch

T 073 523 20 20

E info@bisdomdenbosch.nl

W www.bisdomdenbosch.nl

