



DE VLEUGELS UITSLAAN

De meesten van u kunnen zich waarschijnlijk nog wel herinneren dat ik een aantal bemoedigingsbrieven, die ik schreef tijdens de coronatijd, heb uitgegeven onder de titel 'Gebonden vleugels'. Inmiddels is de corona onder controle. Maatschappelijk en kerkelijk zijn alle beperkende maatregelen gelukkig opgeheven. Wij kunnen als geloofsgemeenschap de vleugels weer wijd uitslaan.

Vooruitblik 2022-2023

Graag nodig ik u uit om nu al na te denken over het komende werkjaar 2022-2023. De resultaten van de gesprekken in het kader van het synodaal proces zijn hiervoor hopelijk een inspiratiebron. Dat geldt ook voor de studiedagen over de missionaire parochie die eind maart in Breda werden gehouden. Een aantal van ons heeft die dagen bezocht. Hopelijk zijn sommige pastores daardoor bemoedigd om met de methode van pastor Mallon aan de slag te gaan. Ik wil u uitnodigen na te denken over welke nieuwe initiatieven nodig zijn

voor een vitale geloofsgemeenschap. De dienstverleners van ons bisdom willen u graag met raad en daad bijstaan bij de opstart van nieuwe plannen. Op bestuurlijk vlak zijn het bouw bureau, het economaat en de juridische afdeling beschikbaar om de parochies te ondersteunen bij alle verantwoordelijkheden. In de maand mei zal het bisdom aan onze pastorale teams en parochiebesturen nadere informatie verstrekken over hoe wij samen zo goed mogelijk gestalte kunnen gaan geven aan onze missionaire opdracht.

Missionair leven

Natuurlijk hebben wij binnen ons bisdom ook ons eigen missionair project. Ik hoor dat steeds meer parochies een werkgroep oprichten om het familiepastoraat van de grond te tillen. Het zal duidelijk zijn dat voor de toekomst van onze geloofsgemeenschappen betrokken gezinnen van grote betekenis zullen zijn. Weer andere parochies beseffen dat een gezonde geloofsgemeenschap vraagt om een sterke diaconie. Gelukkig heeft het bisdom weer twee enthousiaste medewerkers die kunnen helpen de diaconale plannen te concretiseren. Een gezonde parochie zal immers niet alleen vieren en leren maar ook dienen.

Sint Jan 800 jaar

Met Pasen is de aftrap gegeven van de viering van 800 jaar Sint Jan. Het was een feestelijke viering in aanwezigheid van burgemeester Mikkers. Onze kathedraal is niet alleen de trots van

de stad 's-Hertogenbosch maar van heel ons bisdom. Naast bischopskerk en parochiekerk is de Sint Jan natuurlijk ook bedevaartkerk. Ieder jaar komen honderdduizenden gelovigen naar de Mariakapel om hun noden, maar ook hun dankbaarheid bij de Moeder van de Heer neer te leggen. Voor de meeste katholieken blijft Maria, als Moeder van Jezus, van alle heiligen de eerste voorspreekster bij onze Heer.

Titus Brandsma

Maar binnenkort heeft ons bisdom nog een andere voorspreker bij God. Op 15 mei zal paus Franciscus immers pater Titus Brandsma heilig verklaren. Pater Titus is, in al zijn fysieke broosheid en kwetsbaarheid, een indrukwekkende heilige. Hij doorzag al heel vroeg de demonie van het nationaalsocialisme. Tegenover het recht van de sterkste, het antisemitisme en de raswaaan van de nazi's plaatste hij de naastenliefde, de dienstbaarheid en de vergeving van het Evangelie. Pater Titus verdedigde de vrijheid van de katholieke media. Hij probeerde de katholieke pers te vrijwaren van nazipropaganda. Zo haalde hij zich de woede van de Duitse bezetter op de hals en werd hij in januari 1942 gearresteerd. Ruim een half jaar later stierf hij in het concentratiekamp Dachau. Al zijn werk deed pater Titus vanuit een diep geloof en een intense verbondenheid met Jezus. Ontroerend komt dat in beeld in het Jezusgebed dat hij in de gevangenis van Scheveningen

schreef. Wij mogen de heilige pater Titus aanroepen vanuit de overtuiging dat hij nu dicht bij God is.

Mgr. dr. Gerard de Korte

Agenda

(N.B. ma-vr 8.30 uur Eucharistie in de kathedraal tenzij anders vermeld)

mei

- 28/4 - 3/5** bedevaart Lourdes met Ridderorde van Malta
- 4** 19.00 dodenherdenking in Oss
- 6** 10.00 stafvergadering
- 7** 10.30 abtswijding Abdij van Koningshoeven
- 8** Eucharistie
- 10** 11.00 Bisschoppenvergadering
- 11** 10.00 benoemingencommissie
- 12** 10.00 stafvergadering
14.00 priesterraad
- 13 - 16** heiligverklaring Titus Brandsma, Rome
- 18** 10.30 dag pastoraal werkers
- 19** 10.00 stafvergadering
15.30 REA vergadering
- 21** 17.00 vesper, kathedraal
- 22** 9.30 Vormsel, Lieshout
16.00 dankviering, kathedraal i.v.m. heiligverklaring pater Titus
- 23** 10.00 vergadering classis
19.30 lezing kathedraalschool
- 24** 15.00 lezing Gent (B)
- 25** 10.30 Unie NKV
13.30 roepingenraad
- 26 Hemelvaartsdag**
10.00 Eucharistie, Rosmalen
- 29** 10.00 gildemis Beek en Donk
- 30** 11.00 permanente raad, Utrecht
13.30 vergadering Mediacommissie
- 31** 10.00 verkiezing priorin Nuland
13.30 vergadering Abdij van Berne
19.00 Eucharistie, Elshout

Benoemingen/ontslagen

De zeereerwaarde heer **J.C.A. van Zonneveld** te Malden per 1 maart 2022 eervol ontslag als pastor-assistent van de parochie Heilige Stefanus te Nijmegen.

De zeereerwaarde heer mr. **D.F.A. Donders** te Oploo per 1 juni 2022 benoeming tot pastor (kapelaan) van de parochie Heilige Edith Stein te Vught onder gelijktijdig eervol ontslag als pastor (kapelaan) van de parochie Maria, Moeder van de Kerk te Sint Anthonis.

De zeereerwaarde heer **D.A. Hedebouw** te Drunen per 1 juli 2022 benoeming tot pastoor van de parochie Heilige Willibrord Deurne te Deurne onder gelijktijdig eervol ontslag als pastoor van de parochie Wonderbare Moeder te Drunen.

De zeereerwaarde heer **A.Th.H. van Overbeek** te Ommel per 1 juli 2022 benoeming tot pastoor van de parochie Wonderbare Moeder te Drunen onder gelijktijdig eervol ontslag als pastor van de parochie Heilige Franciscus te Asten.

Mevrouw dr. **Th.J.M. Versteegen** te Nijmegen per 1 augustus 2022 wegens emeritaat eervol ontslag van de opdracht en zending als pastoraal werker van de parochie Heilige Drie-eenheid te Nijmegen

Jubilea

40 jaar priester
20 mei

Drs. **R.G. Niessen** em. pastoor H. Hart Boxtel (De Beiaard 3, 5281 AS Boxtel)

25 jaar priester
24 mei

A.Th.J.M.R. Aarden pastoor Lith (Anton Coolenplein 5, 5397 EX Lith)

F.A.M. Lemmens pastoor Z. Peerke Donders Tilburg (Goirkestraat 70, 5046 GL Tilburg)

P.C.M. Luijckx pastoor Loon op Zand (Oranjeplein 1, 5175 BE Loon op Zand)

A. Penne pastoor aartsbisdom Mechelen-Brussel (B) (Rotelaarsebaan 10, B-3220 Holsbeek)

P. Scheepers pastoor Helmond (Hoofdstraat 157, 5706 AL Helmond)

C.C.A. van Vught pastoor De Goede Herder Tilburg (Bisschop Zwijzenstraat 3, 5038 VA Tilburg)

12½ jaar diaken
7 mei

H.B.W.M. Welling diaken H. Drie-Eenheid Nijmegen (Dreef 27, 7202 DA Zutphen)

racisme

Op 31 maart jl. verwelkomde JBDB de heer Anton ten Klooster, moraaltheoloog en universitair docent aan de Tilburg School of Theology. Tijdens zijn interactieve lezing liet hij ons ervaren hoe racisme werkt. Hoe kijk je naar een ander en ben je je daarvan bewust? Ten Klooster liet ons een filmpje zien en vroeg ons wie wij dachten dat de vrouw was die we in het filmpje zagen. Was de vrouw met het Aziatisch uiterlijk, de nanny of de moeder van de kinderen? Door deze vraag werden we ons er bewust van dat we onbewust een oordeel vellen en

iets over anderen denken te weten, zonder er eigenlijk over na te denken. Ten Klooster vervolgde zijn verhaal met de vraag of we iemand kenden die getroffen was door de toeslagenaffaire. Niemand kon deze vraag bevestigend beantwoorden. Dit maakte duidelijk dat wanneer je niet nauw betrokken bent bij de situatie, je vaak niet in de gaten hebt wat dat voor de betrokkenen betekent. Een ander voorbeeld om te onderzoeken hoe je naar de ander kijkt, was de metafoor van jouw zitplaats in een bus. In de Verenigde Staten was het halverwege de vorige eeuw regel dat donkere mensen niet voor in de bus mochten zitten, ook niet als er voldoende ruimte was. Deze plekken waren bestemd voor blanken. Dit voorbeeld geeft meteen aan dat, als je voor in de bus zit, je niet ziet wat er achter je gebeurt. Met andere woorden als je het zelf niet ondervindt of er last van hebt, dan lijkt het of het niet zo erg is. Dat weet je pas als het jezelf overkomt. Dan begrijp je pas dat er gemorrelt wordt aan de natuurwet van gelijkwaardigheid. De bijeenkomst was heel waardevol en heeft ons genoeg stof tot nadenken gegeven over ons eigen gedrag en hoe we naar de onbekende ander kijken.

Zeilkamp

Van 27 augustus tot en met 3 september vindt het zeilkamp Noventus 2022 plaats. Dit zeilkamp combineert zeilen, plezier en avontuur in een geweldige knotsgekke week. Onder begeleiding van onze top-zeilinstructeurs worden tieners opgeleid tot echte zeilers met zeildiploma!

Zeilkamp Noventus is een initiatief van het bisdom 's-Hertogen-

bosch. Het zeilkamp wordt georganiseerd op en in de buurt van het Holtus-eiland, een eiland in de Loosdrechtse plassen. Het zeilkamp is bedoeld voor tieners die na de zomer op de middelbare school zitten (12-18 jaar). Tijdens het kamp zijn er 3 verschillende niveaus waarin gezeld wordt: De fokkematens, de stuurmannen en de schippers. De niveaus zijn ongeveer gelijk aan de gecertificeerde CWO diploma's. Overigens is de inhoud van het kamp voor jongens en meiden hetzelfde.



Ook staat in het kamp het geloof centraal. Onder begeleiding van de kamp priester gaan we samen in gesprek over het katholieke geloof en vieren we 's ochtends een korte mis. Het maakt niet uit of je vaak of zelden in de kerk komt, iedereen is welkom. De tieners overnachten in een woonboot en eten samen in een grote eettent op het eiland. De kosten voor het kamp bedragen € 250,-. Voor meer informatie: www.zeilkampnoventus.nl of stuur een mailtje naar: jongeren@bisdomdenbosch.nl. Het inschrijfformulier is te vinden op de eerder genoemde website.

Dit jaar vertellen we het verhaal

Pinksterchallenge

ná Pasen. Dit verhaal gaat over een onzekere tijd, over stilte en vriendschap. Deze Pinkster-Challenge is een unieke ervaring waarin je samen met je gezin Jezus' vrienden volgt in hun

tocht voorbij de stilte. Samen beleef je de eerste dagen van het christendom.

Thuis gaan de gezinnen aan de slag met verschillende puzzels, creatieve opdrachten en doe-opdrachten die ze online steeds van ons krijgen. Doe mee met dit unieke en uitdagende avontuur. Beleef het verhaal van Hemelvaart en Pinksteren met het hele gezin.

'Voorbij de stilte'

Het thema van de Pinkster-Challenge is: 'Voorbij de stilte'. Dit thema past bij de huidige tijd en natuurlijk bij het verhaal van Hemelvaart en Pinksteren. De vrienden van Jezus krijgen in een korte tijd te maken met veel veranderingen. Steeds moeten zij zich aanpassen aan de gebeurtenissen die hen overkomen. Telkens vallen de vrienden stil, waarna ze hun vertrouwen hervinden. Bijvoorbeeld in het verhaal van de Emmaüsgangers herkennen de vrienden Jezus pas op het moment dat zij stilzitten. In het verhaal van Thomas zien we dat er na de stilte van Jezus' dood herkenning komt. Tot slot is het Hemelvaart en valt er opnieuw een stilte. Met Pinksteren krijgen de leerlingen dan de kracht om na deze stilte verder te gaan. Ook wij mogen voorbij de stilte van de coronacrisis. We mogen leren na een lange stilte ons leven net als de vrienden weer op te pakken, anders, vol hoop en kracht, met hulp van de Heilige Geest.

Meedoen?

Alle parochies hebben het begeleidershandboek toegestuurd gekregen. Meer informatie is te verkrijgen via: www.bisdomdenbosch.nl/pinksterchallenge/ of neem contact op met Ingrid van Meer.

Bisschop nodig leraren uit

Het vak levensbeschouwing is een van de vakken in het middelbaar onderwijs dat een tekort heeft aan leraren. Scholen in ons bisdom die onderwijs geven vanuit de katholieke identiteit hebben hun zorg hierover gedeeld met de bisschop. Dit resulteerde erin dat in juni 2021 een werkgroep op verkenning werd gestuurd om te kijken hoe het vak levensbeschouwing behouden zou kunnen blijven.



De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) waar veel scholen in Brabant onder vallen, was in de werkgroep vertegenwoordigd, zo ook de bisschoppelijk gedelegeerden voor katholiek onderwijs van Breda en 's-Hertogenbosch en de verantwoordelijken voor de diocesane opleidingscentra. De groep ging voortvarend te werk en kwam weldra met het voorstel om belangstellende leraren, die al bevoegd zijn voor een ander vak én die affiniteit hebben voor het vak levensbeschouwing, warm te maken voor een tweejarige opleiding tot docent Levensbeschouwing. Dit voorstel werd zowel door de Raad van Bestuur van OMO als door de bisschoppen van Breda en 's-Hertogenbosch aangenomen.

De bisschoppen zijn verheugd over dit nieuwe initiatief dat immers op het lijf geschreven staat van een Kerk die missionair wil zijn. Al dikwijls heeft onze bisschop, Gerard de Korte de ge-

doopten van zijn bisdom uitgenodigd om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun steentje bij te dragen aan de opbouw van de katholieke geloofsgemeenschap. Hoe ze dat precies kunnen doen, dat vult hij niet voor hen in. De bisschop vertrouwt erop dat de heilige Geest iedere gedoopte creatief maakt om Gods Liefde met anderen te delen. Als gedoopten zijn we geroepen om Gods Liefde te doen kennen aan anderen... in het gezin, in de politiek, het bedrijfsleven, de gezondheidszorg en zeker ook in het onderwijs. Met het aanbod van een 'diocesane opleidingsvariant docent levensbeschouwing' hoopt de bisschop dat gelovigen, die als leraar voor een klas staan, Gods Liefde willen brengen in het onderwijs. Hij rekt op hen opdat Gods Liefde de harten van de leerlingen kan vullen en zij gelukkig worden. Zie www.bisdomdenbosch.nl, onder opleiding - vorming voor

Studiedag verplaatst

meer informatie
De studiedag die gepland was m.b.t. de ontwikkelingen in onderwijs, maatschappij en Kerk, school en parochie die eigenlijk gepland was voor 22 april 2022, is verzet naar woensdagmiddag 21 september 2022. Meer infor-

Bedevaart naar Peerke Donders

matie volgt later.
Het inschrijving voor de gezinsbedevaart naar Peerke Donders in Tilburg is in volle gang. Komen jullie ook als parochie met een groepje gezinnen? Gun



de gezinnen in de parochie én jezelf deze mooie en speelse dag rondom geloven, Peerke Donders, en wat je in de wereld kunt betekenen. Meer informatie vind je onder aan de homepage van de bisdomwebsite.

Gerardusfonds

Bisschop de Korte steunt graag diaconale en oecumenische projecten.

In dat kader is het **Gerardusfonds** opgericht.

Als u de bisschop wilt steunen, kunt u een gift overmaken. Uw schenking is welkom op bankrekeningnummer:

NL48 ABNA 0403 9331 10

ten name van:
Gerardusfonds Den Bosch

Colofon

NieuwsBrief is een uitgave van **bisdom van 's-Hertogenbosch**. De *BisdomNieuwsbrief* wordt gratis verspreid bij het pastoraal kader en bij belangstellenden.

Een bijdrage ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld (publiciteitsfonds NL63 INGB 0001 3284 65)

Aan- / afmeldingen en wijzigingen voor de nieuwsbrief graag doorgeven via mail: nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl

Bezoekadres:

Parade 11
5211 KL 's-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1070
5200 BC 's-Hertogenbosch

T 073 523 20 20

E info@bisdomdenbosch.nl

W www.bisdomdenbosch.nl