



WAARDIGHEID

Een bekend spreekwoord luidt: hoge bomen vangen veel wind. Als je boven het maaiveld uitkomt, is de kans groot dat je kop van Jut wordt. Leaders worden eerder gewantrouwd dan gerespecteerd. Tegen die achtergrond moeten met name politici een dikke huid hebben. Je doet het niet snel goed. Recente gebeurtenissen hebben natuurlijk daartoe bijgedragen. Wij weten allemaal van de verschrikkelijke toeslagenaffaire. Duizenden mensen hebben enorm geleden door het systematisch falen van de overheid. Terecht is de verontwaardiging groot. De oude wijsheid van Lord Acton: macht corrupteert, absolute macht corrupteert absoluut, wordt helaas ook in ons land te vaak waarheid. In ons land hebben helaas niet weinigen het vertrouwen in een betrouwbare overheid verloren.

Verharding

Een christen kijkt met een nuchterheid en realisme naar de samenleving. Het Bijbelse mensbeeld is niet naïef optimistisch.

Mensen hebben vaak de neiging om naar zichzelf toe te rekenen en daarom is onderlinge controle heilzaam. Een samenleving blijft alleen op koers door een reeks van checks and balances: een goed functionerend parlement, een vrije pers en een onafhankelijke rechtspraak. Opbouwende kritiek is nuttig en noodzakelijk. Zo worden ogen geopend voor falend beleid. Maar in het huidige Nederland zien wij echter veel afbrekende kritiek. Het gaat dan om een nutteloos spelen op de man of de vrouw. Menig politicus moet hoon en spot voor lief nemen. De grens tussen kritiek en laster blijkt vloeiend. Bij heilsame kritiek gaat het om wegen van beleid; bij laster is er sprake van het aantasten van de goede naam van een medemens.

Respectloos

Helaas is op het kerkelijk erf de grens tussen opbouwende kritiek en afbrekende laster ook vloeiend geworden. Er zijn ook katholieke media waarop felle discussies worden gehouden en niet altijd met respect. Met name paus Franciscus wordt daar regelmatig het slachtoffer van. Ik ben er zeker van dat de paus opbouwende kritiek zal kunnen waarderen. Het past ook bij zijn spiritualiteit van de onderscheiding der geesten. Wat zegt Gods Geest tot de Kerk vandaag? In dat proces van onderscheiding kunnen stem en tegenstem elkaar verrijken. Maar kritiek kan heel snel respectloos worden. Het is tragisch dat mensen met een gefrustreerd hart, de kern

van het Evangelie, het liefhebben van de medemens als beeldrager van God, lijken te vergeten. Het gaat hier om de waardigheid van iedere mens. Natuurlijk zijn er tal van zaken die ons bezorgd maken. Maar boze ogen zien dezelfde werkelijkheid anders dan rustige ogen. Het is volstrekt onvruchtbaar om voor complexe ontwikkelingen binnen onze Kerk een zondebok te zoeken. Je kunt niet opkomen voor de eer van God en ondertussen een medemens met kwaadsprekerij beschadigen.

Tijd van ommekeer

Binnenkort begint de veertigdagentijd. Wij gaan op weg naar Pasen, het opstandingsfeest van onze Heer. De vastentijd vormt een tijd van bezinning. Ons wordt een spiegel voorgehouden. Hoe staat het met mijn gebedsleven? Ben ik beschikbaar voor de naaste die mijn hulp kan gebruiken? Bezit ik de dingen of bezitten de dingen mij? Wezenlijke vragen die passen bij de voorbereiding op het Paasfeest. Maar misschien moeten wij ook nadenken over ons spreken en schrijven over onze naaste. Met name over hen die een grote verantwoordelijkheid dragen zoals een minister of onze paus. Ik pleit voor een heilsame wacht bij onze tong en het toetsenbord van onze computer. Eerst even nadenken voordat giftige boodschappen de wereld in worden gezonden. Het maatschappelijk en het kerkelijk leven worden erdoor geschaad. Veel zaken in Kerk en samenleving kunnen ons

bezorgd en boos maken. Het uit-
ten van kritiek daarover is legiti-
m. Maar laten wij altijd op de
bal spelen en niet op de mens.
In het gelaat van de ander ont-
moeten wij immers de Heer zelf.

Mgr. dr. Gerard de Korte

Agenda

(n.b. ma-vr 8.30 u Eucharistie in
de kathedraal tenzij anders ver-
meld)

maart

- 2 Aswoensdag
8.30 Eucharistie kathedraal
- 3 10.00 stafvergadering
13.30 studiemiddag Sint-Jans-
centrum
- 4 lezingen Sint-Janscentrum
- 6 10.30 Eucharistie zusters
Franciscanessen Veghel
- 7 11.00 Permanente Raad
14.00 mediacommissie
- 8 10.00 bisdomstaf en Sonnius
13.30 overleg DPO
- 9 10.00 vergadering algemeen
bestuur Zusters van de Choor-
straat
- 10 10.00 stafvergadering
- 11 10.30 Sint-Janscentrum
19.00 H. Vormsel, Lierop
- 12 12.30 Eucharistie landelijke
dag priesterstudenten
- 13 Eucharistie kathedraal
- 14 14.00 werkgroep Laudato Si
20.00 diakenberaad
- 15 11.00 bisschoppenvergadering
- 17 10.00 stafvergadering
- 18 14.00 Roepingenraad
- 19 10.30 Eucharistie Huis van de
Pelgrim, kathedraal
- 20 Stille Omgang
- 21 19.30 lezing plebanie
- 23 10.30 Officium Caritatis
19.30 lezing Hattem
- 24 10.00 stafvergadering
- 25 10.00 Eucharistie Breda
14.00 studiemiddag KVO Oss
- 27 Eucharistie
- 28 11.00 Permanente Raad
20.00 Lekenraad

30 13.30 interview over Titus
Brandsma

31 9.30 boom planten tuin ka-
thedraal

10.30 stafvergadering

18.00 diner met de commissar-
is van de Koning

Excuses

Door een fout in het samenvoe-
gen van verschillende bestanden
voor het verzenden van de
nieuwsbrief, is vorige maand he-
laas de adressering niet juist ge-
weest. De voorletters klopten
namelijk niet met de achter-
naam.

Hiervoor onze oprechte excuses.

Verdiepingsavond

Nu de coronamaatregelen weer
wat meer ruimte geven, start
JBDB de verdiepingsavonden
voor jongeren in ons bisdom
weer op. Het doel van deze bij-
eenkomsten is om maatschappe-
lijke onderwerpen, die spelen
bij jongeren, vanuit een geloofs-
perspectief te bekijken. Hier-
voor nodigen we sprekers uit die
jongeren helpen om vanuit ver-
schillende invalshoeken naar het
gekozen thema te kijken. De
thema's zijn door de jongeren
zelf aangedragen.

De eerstvolgende bijeenkomst is
gepland op 31 maart a.s. Als
spreker hebben we priester en
moraaltheoloog Anton ten Kloos-
ter uitgenodigd. Hij zal een in-
teractieve lezing houden waarbij
hij ingaat op de antiracisme-pro-
testen. Hij vertelt vanuit zijn ei-
gen kennis over de christelijke
kritiek én medewerking aan ra-
cisme. Hij legt uit op welke ma-
nier we kunnen luisteren naar de
ervaringen van slachtoffers van
racisme. Verder zal hij ingaan op
hoe onze eigen denkbeelden

gevormd zijn en wat we hiervan
kunnen leren.

De avond begint met een inloop
om 19.30 uur. Om 20.00 uur
start het programma in het bis-
domkantoor in Den Bosch.

Ook op Facebook, Instagram en
onze website is de informatie te-
rug te lezen.

Save the date!

Activiteiten voor gezinnen jaar-
kalender 2022:

20 maart Bijeenkomst jonge
(echt)paren: Structuur aanbren-
gen in het gezinsleven: meer
rust in de chaos? - met Geisa
Barra Cordeiro (EN) in Mariën-
kroon

26 maart tot 15 april PaasChal-
lenge, wees niet bang

13 mei studiedag nieuwe reali-
teit, in Mariënkroon

26 mei tot 5 juni Pinkster-
Challenge, voorbij de stilte

12 juni Bijeenkomst jonge
(echt)paren: Over de theologie
van het lichaam met pr. René
Wilmlink in Mariënkroon

2 juli 2022 Gezinsbedevaart 'In
de voetstappen van Peerke Don-
ders'

Samen op weg!

Een belangrijk onderdeel van het
synodale proces, waar wij als
bisdom middenin zitten, is het
gesprek. Hoe kan de Kerk im-
mers samen op weg gaan, zonder
naar elkaar te luisteren? Nu is
het gesprek aangaan en naar el-
kaar luisteren niet zo makkelijk
als het lijkt. Het vergt iets van
onzelf, én van de ander. Het is
goed om hier bij stil te staan.
We zijn immers niet zomaar met
elkaar in gesprek. Het doel is om
te luisteren naar de Heilige
Geest, die tegen ieder van ons
spreekt. Het gaat dus om een
spiritueel gesprek. Geïnspireerd

op de Ignatiaanse spiritualiteit zijn bij een spiritueel gesprek twee zaken belangrijk: actief luisteren, en spreken vanuit het hart.

Spreken vanuit het hart draait om het oprecht uiten van onszelf: de eigen ervaringen, gedachten en gevoelens. Hierin kunnen wij de waarheid delen zoals wij die ervaren en leven. Belangrijk is echter wel dat we dit niet aan de ander opleggen, het gaat immers om de eigen ervaring. Spreken vanuit het hart kan worden gezien als een gift aan de ander. Uit dankbaarheid voor deze gift dient er actief te worden geluisterd naar degene die spreekt.



Bij actief luisteren is het doel om de ander te begrijpen zoals hij of zij is. Het gaat dus niet alleen om het luisteren naar de woorden van de ander, maar te begrijpen wat de ander bedoelt en ervaart. Dit vraagt aandacht van de luisteraar. De valkuil van luisteren is dat tijdens het luisteren de aandacht afdwaalt, en we ons richten op onszelf en de eigen reactie. Actief luisteren vraagt bescheidenheid, geduld, betrokkenheid en openheid, en is daarmee een effectieve manier om de ander serieus te nemen. De Heilige Geest kan immers door ons allemaal spreken, en door actief te luisteren kunnen we onszelf laten beïnvloeden en leren van de ander. Hopelijk inspireren deze gedachten omtrent het voeren van gesprekken u om het gesprek aan te gaan in uw eigen omgeving. In dit geval leren we immers het

meeste door te doen. Mocht u meer informatie willen over het synodale proces in ons bisdom of willen weten waar u uw verslag kunt inbrengen, dan kunt u terecht op onze website: www.bisdomdenbosch.nl/synode. Mocht u vragen hebben dan kunt u een e-mail sturen naar: synode@bisdomdenbosch.nl.

Alpha verslag

9 Februari gaf Dorine Sommer van Alpha Nederland informatie over drie 'producten' van Alpha die bruikbaar zijn in het huwelijks- en gezinspastoraat van onze parochies: De Premarriage Course, de Marriage Course en de Parenting Course.



De Premarriage Course en de Marriage Course zijn oude bekenden. De Premarriage Course is bedoeld voor stellen die hun relatie verkennen. Is een gezamenlijke toekomst, een toewijding aan elkaar een goede stap? In 5 bijeenkomsten komen thema's aan de orde als: luistergewoontes, conflicten, je aan elkaar toewijden, hoe blijven jullie avontuurlijk? De Marriage Course is bedoeld voor stellen die al in een toegewijde relatie leven. In 7 bijeenkomsten komen grofweg dezelfde thema's aan de orde als in de Premarriage Course, maar dan gezien vanuit het al toegewijde stel: vergeving, de rol van de (schoon)familie, seksualiteit, enz. In beide cursussen staat centraal dat de stellen onderling

in gesprek gaan. Het praten met elkaar, méér dan het delen in een grotere groep, is een groot geschenk van deze cursussen. Goed om te weten is dat alle materialen in 2020 bij de tijd gebracht zijn, en dat de groeps-grootte geen belemmering hoeft te zijn. Deze gaat van twee stellen in een huiskamer, tot een restaurantzaal vol koppels. Ook samenwoners zijn welkom.

De Parenting Course is betrekkelijk nieuw. Deze heeft tot doel ouders te helpen reflecteren op de opvoeding van hun kinderen. Wat is hun rol als opvoeder? Hoe los je ruzie op? Wat is de cultuur van je gezin? Rode draad is het voorleven in daden. De cursus wijst dus niet naar 'de beste weg'. Tijdens 5 bijeenkomsten gaan ouders in kleine groepjes met elkaar in gesprek. Omdat ouders wezenlijke zaken met elkaar delen en kwetsbaar zijn met elkaar, groeit de verbinding onderling, en met de parochie: 'Wat liefdevol, dat de parochie dit voor ons organiseert!' Ook hier is diversiteit welkom: stellen, alleengaanden, enz. Er zijn twee cursuslijnen: een voor ouders van (basisschool)kinderen en een voor ouders van tieners. Meer informatie is te vinden via de website van Alpha Nederland. Kansen voor familiepastoraat in onze parochies!

Ingrid van Meer en Manon van den Broek, Familiepastoraat

Bisdompenning

De H. Johannes-Evangelistpenning is bestemd om diegenen te onderscheiden die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Kerk in het bisdom van 's-Hertogenbosch. Dit kan zijn op parochieel, dekenaal of diocesaan niveau.

Kandidaten voor de H. Johannes-Evangelistpenning kunnen aan de bisschop worden voorgedragen door de pastoor, het parochie- of het PCI-bestuur. De bisschop beslist over de toekenning van de onderscheiding.



De bronzen H. Johannes-Evangelistpenning draagt aan de ene zijde de beeltenis en de naam van H. Johannes Evangelist en aan de andere zijde het wapen en de naam van het bisdom van 's-Hertogenbosch.

De penning wordt geleverd tezamen met een oorkonde en draagspeld waarop eveneens het wapen van het bisdom prijkt.

De prijs van de onderscheiding bedraagt € 150,-.

collecte/donatie

De collecte heeft binnen de Eucharistie een eigen intentie en betekenis. Bij welke vorm van collecte en donatie dan ook, is het essentieel dat de vorm die gekozen wordt deze betekenis en intentie als uitgangspunt heeft. In de collecte worden de gaven vanuit de kerk aangedragen aan het begin van de dienst van de tafel. Met dit aloude ritueel wordt uitgedrukt dat de gave die de gemeenschap aandraagt, een onderdeel is van datgene wat er op het altaar gebeurt. De Eucharistie is, naar haar letterlijke betekenis, een viering van dankbaarheid.

Het volk Gods, samengekomen in de kerk, drukt zijn dankbaarheid aan God uit voor datgene wat

God voor hem gedaan heeft. In de Eucharistie dankt het volk God de Heer voor het feit dat Hij zijn Zoon heeft gegeven, die voor ons gestorven en verrezen is. Deze zelfgave van de Heer wordt in iedere Eucharistie op onbloedige wijze herhaald. We gedenken en vieren dus in feite het offer dat de Heer voor ons mensen heeft gebracht. Tegelijk wordt het volk Gods zich in de viering bewust van het feit dat het zelf, in navolging van de Heer, ook geroepen is offerbereid te zijn. Van deze offerbereidheid is de collecte dus een uitdrukking. Meer dan dat de collecte een manier is van de Kerk om aan haar inkomsten te komen - dat is de collecte uiteraard ook - is het dus een vorm van offeren.



In deze moderne tijd is het gelukkig ook mogelijk om digitaal uw bijdrage te geven, zodat u niet steeds contant geld op zak hoeft te hebben.

Hoe de collecte in uw parochie geregeld is, kunt u het best vragen bij het secretariaat van de parochie.

Gerardusfonds

Bisschop de Korte steunt graag diaconale en oecumenische projecten.

In dat kader is het **Gerardusfonds** opgericht.

Als u de bisschop wilt steunen, kunt u een gift overmaken. Uw schenking is welkom op bankrekeningnummer:

NL48 ABNA 0403 9331 10

ten name van:
Gerardusfonds Den Bosch

Bij voorbaat veel dank!

Colofon

NieuwsBrief is een uitgave van **bisdom van 's-Hertogenbosch**. De *BisdomNieuwsbrief* wordt gratis verspreid bij het pastoraal kader en bij belangstellenden.

Een bijdrage ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld (publiciteitsfonds)
NL63 INGB 0001 3284 65

Aan- / afmeldingen en wijzigingen voor de nieuwsbrief graag doorgeven via mail:
nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl

Bezoekadres:
Parade 11
5211 KL 's-Hertogenbosch
Postadres:

Postbus 1070
5200 BC 's-Hertogenbosch
T 073 523 20 20
E info@bisdomdenbosch.nl
W www.bisdomdenbosch.nl