

BRON EN EENHEID

Ondanks de coronabeperkingen is de maand januari een vruchtbare maand voor ons bisdom geweest. Allereerst noem ik graag de prachtige lezing van prof. Wijlens op dinsdag 11 januari. Haar deskundigheid en bevoegenheid zal hopelijk velen stimuleren om werk te maken van het synodaal proces dat in oktober van het vorig jaar is begonnen. De komende maanden worden wij uitgenodigd om na te denken over de contouren van onze Kerk vandaag en in de nabije toekomst.

Bron

Al een aantal jaren organiseren wij de Dag van het Jodendom. Onze verhouding tot de joden is eeuwenlang gespannen geweest. Wij schamen ons voor de vervolging van joodse mensen door christenen. Nog steeds zijn wij sprakeloos als wij nadenken over de Holocaust. Hoe was het mogelijk dat in de vorige eeuw zes miljoen joodse mannen, vrouwen en kinderen door de nationaalsocialisten op fabrieksmatige wijze werden vermoord? Wij moeten erkennen dat het christelijk antijudaïsme de nazi's heeft gevoed bij het uitvoeren van hun megamoorden. Gelukkig is na de Tweede Wereldoorlog de relatie tussen joden en katholieken sterk verbeterd. Wij beseffen meer dan vroeger dat wij van huis uit joden zijn. Wij mogen immers delen in het verbond dat God met Israël heeft gesloten. Zoals Paulus schrijft in een van zijn brieven: wij zijn als gelovigen uit de volkeren geënt op Israël als de edele olijf (Romeinen 11, 24). Een prachtig beeld van de intense verbondenheid van christenen met het joodse volk. Iedere keer als wij Eucharistie vieren actualiseren wij het verbond dat God in Christus heeft vernieuwd en tot een altijddurend verbond gemaakt heeft. En alle mensen worden uitgenodigd om in dat verbond te delen. Gods liefde is immers universeel. Dat vormt ook de diepste motivatie om te blijven werken aan een missionaire Kerk.

Eenheid

Januari is ook de maand van de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Niet alleen onze relatie van het joodse volk is historisch belast. Helaas geldt dat ook voor de relatie tussen christenen onderling. Eeuwenlang hebben wij elkaar genegeerd, gehaat en zelfs gedood. Gelukkig is die situatie voltooid verleden tijd. De oecumenische beweging heeft de wind in de zeilen gekregen en wij beseffen als christenen van verschillende tradities, dat wat ons verbindt, groter is dan wat ons scheidt. Christus heeft ons allen onvoorwaardelijk lief. Wij worden opgeroepen om ook zelf dragers van eenheid te worden. Het thema voor de Gebedsweek 2022 was Licht in het duister. Juist in deze coronatijd beseffen wij onze kwetsbaarheid en zijn velen onzeker. Het leven kan wel wat licht gebruiken. Wij mogen weten dat God met zijn licht ons nabij wil. Christus heet niet voor niets het Licht van de wereld. Als christenen mogen wij gezamenlijk vanuit Zijn licht leven. Hij gaat ons voor naar de toekomst. En wij zijn op onze beurt geroepen om het licht van de Heer te delen met elkaar. Elkaar te bemoedigen en kracht te geven.

Kerkbalans

De eerste maand van het jaar is ook de maand van de actie Kerkbalans. Juist door de coronapandemie is de actie extra belangrijk geworden. Bijna alle parochies ontvangen door de coronabeperkingen minder collectegeld. Het vormt een uitdaging voor de parochiebesturen om dat verlies voor een deel te compenseren door hogere inkomsten uit de Kerkbalans. Gelukkig hoor ik uit meerdere parochies rond dit thema goede berichten. Niet weinig parochianen zijn bereid om hun kerkbalansbijdrage te verhogen. Zij nemen op deze wijze hun verantwoordelijkheid voor een gezond financieel fundament voor de eigen geloofsgemeenschap serieus.

Tot slot

De eerste maand van het jaar des Heren 2022 is al weer bijna voltooid. Laten wij geworteld in de liefde van God iets goeds maken van dit nieuwe jaar.

Mgr. dr. Gerard de Korte