

We zitten alweer halverwege de feestmaand, er branden alweer 4 kaarsjes en Kerstmis staat voor de deur. Wederom zal het een feestmaand op (veilige) afstand zijn. Desondanks mogen wij erin geloven dat Jezus Christus ook dit jaar weer geboren zal worden en het Licht in ons leven wilt zijn. In gebed en eenheid met jou verbonden. Een gezegend Kerstfeest toegewenst!



Even terugkijken... Stiltedag

Op zaterdag 11 december vond de **Stiltedag** plaats in Den Bosch.

“Waarom een (halve) dag stil zijn? Wat ga je dan doen? Zoals een jongere het verwoordde deze dag: ‘Een relatie met God is zoals een menselijke relatie, je moet er tijd en energie in steken’”, [lees hier verder](#).



Blog: 10 nieuwe tradities voor een Kerst met Christus

Het team van Jong Bisdome Den Bosch schrijft ook regelmatig een blog. Juist in deze tijd van afstand, willen we jou nabij blijven met woorden...

“Jesus is the reason of the season! We mogen verwachtingsvol uitkijken naar Zijn komst... ”, verder lezen? [Klik hier](#) voor de blog van december!



Team Jong Bisdom Den Bosch

Men zegt weleens ‘niets is zo veranderlijk als het weer’, ondertussen kan het team van Jong Bisdom Den Bosch er ook wat van.

Onze collega Laura Nieuwlaat is vanwege (zwangerschaps)verlof niet meer bereikbaar.

We wensen **Laura** daarom ook veel geluk toe in de nieuwe periode die voor haar (en haar gezin) ligt.

Gelukkig mogen we ook het goede nieuws vertellen dat **Aletta Steensma** en **Bianca Akkermans** haar tijdelijk gaan vervangen.

Aletta is bij velen van jullie al bekend, aangezien zij eerder dit jaar het verlof van Ingrid had ingevuld.



Bianca is sinds dit werkjaar betrokken bij Jong Bisdom Den Bosch als stagiaire.

Daarnaast zal zij de komende periode werkzaam zijn binnen ons team.

Aletta & Bianca, allebei van harte welkom.

Veel succes en inspiratie toegewenst!



Rubriek “Met een blik op...”

In deze rubriek willen we je aandacht vestigen op waardevolle initiatieven binnen en buiten ons bisdom.

(Heb je input voor deze rubriek, stuur dan een mail naar jongeren@bisdomdenbosch.nl).

- ✓ **Magnificat 90!** Ben je vrouw en op zoek naar meer verdieping? Dan is deze 90-daagse reis wellicht wat voor jou waarin je als vrouw je liefde voor Christus in je dagelijks leven verdiept. Een weg waarin je vrijheid vindt door loslaten. Samen met andere vrouwen ga je op weg en bemoedigt je elkaar. Kijk **hier** voor meer informatie.
- ✓ **Hoor je mij?** Soms kun je het gevoel hebben dat het allemaal anders moet of dat je iets anders zou willen met je leven. Kan het zijn dat God jou roept om een religieus leven te leiden? Negen vrouwengemeenschappen in ons bisdom nodigen je uit om een kijkje te komen nemen. Op zo’n dag ben je te gast bij een religieuze gemeenschap. Kijk **hier** voor meer informatie, data en aanmelden.
- ✓ **Bijeenkomsten voor Young Professionals.** Je hebt de afgelopen tijd een en ander voorbij zien komen over het ‘missionair zijn’ van de kerk. Of je denkt: ik wil de Kerk relevant maken in mijn omgeving, maar waar begin ik in hemelsnaam? Misschien zijn de volgende twee bijeenkomsten in januari en maart 2022 interessant voor jou. Kijk **hier** voor meer informatie, data en aanmelden.

Voor in jouw agenda...

Naast een aantal grotere activiteiten (zie hieronder jaarprogramma), waarvan een deel ook nieuwe initiatieven zijn, organiseert Jong Bisdom Den Bosch ook verschillende soorten verdiepingsavonden en/of andere ontmoetingen. Deze steken we sinds dit schooljaar echter spontaner in. Benieuwd wanneer de verdiepingsavonden zijn? Wij ook! Er ligt nog niks vast, maar blijf op de hoogte door middel van deze nieuwsbrief, sociale media of meld je aan voor de JBDB-Whatsappservice!



Jong Bisdom Den Bosch (René, Aletta, Bianca en Ingrid)
jongeren@bisdomdenbosch.nl

Jong Bisdom Den Bosch telefoonnummer (óók WhatsApp):
0735232061 (Ingrid) / 0735232065 (Aletta)
www.jbdb.nl / www.jongbisdomdenbosch.nl
Facebook / Instagram Jong Bisdom Den Bosch