

Kerstmis 2021 - KIND DAT VOLKEREN VERBINDT

Wij vieren dit jaar in een tijd vol onzekerheid. De zorgen van deze tijd maken onze kwetsbaarheid opnieuw duidelijk. Nog steeds is het coronavirus onder ons. Met allerlei maatregelen proberen onze overheden het virus onder controle te houden. En wij beseffen, meer dan ooit, hoe onze Moeder Aarde bedreigd wordt. De recente klimaatconferentie in Glasgow heeft ons nogmaals met de neus op de harde feiten gedrukt. De mensheid staat voor een geweldige uitdaging om in de komende decennia deze aarde leefbaar te houden.

Met Kerstmis vieren wij de geboorte van Jezus. Als een kwetsbaar mensenkind is Hij gekomen. De geboorte van een kind vertedert ons. Iedere baby roept gevoelens van verwondering op. En terecht want een nieuw mensenleven is een groot wonder. Voor christenen is er nog een extra reden tot verwondering als het om de geboorte van Jezus gaat. Wij geloven immers dat in dit mensenkind God zelf bij ons is gekomen. God is de Schepper van een onvoorstelbaar groot heelal. Maar deze scheppende God heeft ons als mens opgezocht. Door de menswording in Christus wil God in onze kwetsbaarheid delen. Hij komt bij ons klein en medelijdend.

Twee paleizen

Een van onze grote Nederlandse astronomen, Heino Falcke, zei recent heel treffend: het heelal en een stal zijn de twee paleizen van onze God. U weet het: de geboorte van Christus is niet erg romantisch. Integendeel zou ik willen zeggen. Toen hij werd geboren, was er immers geen plaats voor Hem in de herberg. En kort na zijn geboorte moet hij met Jozef en Maria vluchten naar Egypte om te ontsnappen aan het geweld van Herodes, de kindermoordenaar van Bethlehem.

Dakloze vluchteling

Juist met Kerstmis gedenken wij dat de heilige God zichtbaar is geworden in een dakloze vluchteling. Dat gegeven is voor onze geliefde paus Franciscus de spirituele bron om, keer op keer, aandacht te vragen voor het lot van de vluchtelingen op deze aarde. Meer dan 80 miljoen mensen. Mensen die door oorlog en geweld van huis en haard verdreven zijn. In hun vaak vervuilde en angstige gelaat kunnen wij het gelaat van Christus ontdekken. Een gelaat dat oproept tot solidariteit. Juist dit kerstfeest nodigt ons uit om ons verbonden te weten met vluchtelingen en mensen in nood, dichtbij en ver weg.

Kind dat verbindt

In de Sint Jan wordt ieder jaar een prachtige kerststal gebouwd. U vindt er meer dan honderd dieren die zijn opgezet. Vele duizenden mensen, veelal jonge gezinnen met kinderen, komen ieder jaar de kerststal bezoeken. Een prachtige vorm van aanschouwelijk onderwijs. Het geboorteverhaal van Christus wordt immers in beeld gebracht. Ieder jaar krijgt de kerststal ook een thema. Dit jaar: Kind dat volkeren verbindt. En daarmee raken wij een belangrijk element van het kerstfeest. God zoekt ons in Christus op om ons met Hem en met elkaar te verbinden. Christus kwam allereerst voor zijn eigen volk Israël. Het volk van Gods eerste liefde. Maar Gods liefde is universeel. Alle volkeren zijn geroepen om leerling van Christus te worden.

Weliswaar zijn er vele volkeren. Maar er is maar één mensheid. Na de Tweede Wereldoorlog heeft het project Europa de wind in de zeilen gekregen. Volkeren die elkaar meerdere keren hebben bevochten, zijn gaan samenwerken. Het heeft geleid tot groeiende welvaart. Maar Europa behoort ook een waardengemeenschap te zijn. Een gemeenschap waar de waardigheid van de mens wordt verdedigd. Een gemeenschap waar solidariteit en algemeen welzijn hoog in het vaandel staan. Christus is de Emmanuel: God met ons. Hopelijk is Hij welkom in uw eigen leven. Hij wil onze vrede zijn. Bron van vreugde van Godswege.

Vanuit dat geloof wens ik u en al uw dierbaren een Zalig Kerstfeest.

In geloof, hoop en liefde vervolgen wij onze levensreis. Van God is de toekomst.

Mgr. dr. Gerard de Korte