



GLASGOW EN ALLERZIELEN

Eerder deze maand was ik in de indrukwekkende pastoriëtuin van Hoofddorp. Samen met dr. De Reuver, de scribe van de Protestantse Kerk, was ik gevraagd om een grote groep christelijke klimaatwandelaars bemoedigend toe te spreken. De volgende dag zouden zij vanuit IJmuiden naar Engeland varen en daar hun klimaattocht voortzetten naar Glasgow, waar eind van deze maand een grote klimaatop begint.

Mijn woord ter inspiratie begon ik met het voorlezen van het Zonnelied van de heilige Franciscus. Naar aanleiding van dat lied sprak ik over het belang van verwondering en verbondenheid met al wat leeft. Maar ik sprak ook over de noodzaak tot veerkracht. De komende decennia moet er op het terrein van de klimaatbeheersing ontzettend veel gebeuren. En de weg die moet worden bewandeld, zal niet altijd glad geasfalteerd zijn. Integendeel. Er zijn in onze wereld ook genoeg tegenkrachten die de urgentie van verande-

ringen relativeren, veelal uit eigenbelang. Bij weerstand komt het aan op veerkracht. Voor christelijke klimaatactivisten kan het geloof een dergelijke veerkracht geven. De vriendschap met Christus maakt een mens immers hoopvol. Een hoop die niet gemakkelijk kapot gemaakt kan worden. Anders gezegd: klimaatactivisten zullen in hun inzet kunnen volharden als zij putten uit de bron van het geloof in de Schepper. En vanuit Hem is blijvende inzet voor de aarde die ons draagt en voedt mogelijk.

thuiskomen

2 november viert de Rooms Katholieke Kerk traditioneel Allerzielen. Die dag gedenken katholieke gelovigen hun dierbare overledenen. Heel de schepping is tijdelijk en sterfelijk. Wij mensen delen in die sterfelijkheid. Tegelijk kent het evangelie de belofte van eeuwig leven. Het is Pasen geweest. God heeft de gekruisigde Christus op de Paasmorgen nieuw en ander leven geschonken. De opstanding van Jezus vormt voor ons een grote belofte. Ons leven is niet bedoeld te eindigen in het graf. Wij mogen hopen op een thuiskomen. Ons leven zal worden herschapen bij God. Als voor ons het einde is gekomen, schiept God een nieuw begin.

wederkerigheid

In een evenwichtig christelijk leven is er een balans tussen de horizontale en verticale dimensie van het geloof. In het licht

van de komende klimaatop in Glasgow kunnen wij het ook zo formuleren: het geloof in de trouw van God, kan een geweldige krachtbron zijn om ons in te zetten voor de toekomst van deze aarde. Maatschappelijk engagement, heel concreet de inzet voor het klimaat, krijgt door het geloof in Gods trouw een eigen dynamiek. De horizontale lijn van ons geloof kan niet uitgespeeld worden tegen de verticale lijn. Integendeel: er bestaat een wederkerigheid. Leven met eeuwigheidsperspectief geeft de kracht om Gods goede aarde te beschermen tegen uitbuiting en vervuiling.

trouw

Als wij komende Allerzielen onze doden voor het aangezicht van God brengen, is de grote klimaatconferentie in Glasgow al enkele dagen oud. Zowel Allerzielen als Glasgow hebben voor christenen alles te maken met de deugd van de hoop. Wij leven van de belofte dat God trouw is tot over de grens van dit aardse leven heen. Zoals de heilige Franciscus dat ook bezingt in zijn Zonnelied.

Laten wij hopen en bidden dat de notie van Gods trouw ook de conferentiegangers in Glasgow mag inspireren. De komende decennia staat er veel op het spel. Als je de deskundigen mag geloven gaat het om niets minder dan de leefbaarheid op deze aarde voor de volgende generaties. Gods trouw aan deze aarde verplicht ons om serieus werk te maken van het beschermen van

de wereld als ons gemeenschappelijk huis. Trouwe mensen die leven van de hoop zijn tot veel in staat.

Mgr. dr. Gerard de Korte

Agenda

november

1 Allerheiligen

11.00 Permanente Raad
14.00 overleg bisschoppen - KRO

2 Allerzielen

8.30 Eucharistie overledenen van het bisdom, kathedraal

3 17.00 Steunfonds Tilburg University

4 10.00 stafvergadering 16.00 Adrianusstichting

5 9.00 online bijeenkomst samenwerkingsverband gemeenten

10.00 netwerk katholieke vrouwen

14.00 jaarvergadering KVO

6 10.30 diakenwijding

7 10.00 Eucharistie kathedraal b.g.v. hoogfeest H. Willibrord

8 10.00 diakendag 20.00 Lekenraad

9 11.00 bisschoppenvergadering

10 10.00 viering 125 jaar NCB, Gemert

11 10.00 stafvergadering 15.00 kathedraal kapittel

12 20.15 roepingenavond

13 17.00 H. Vormsel, Mierlo

14 10.00 Eucharistie, Mill

15 14.00 werkgroep Laudato Si

16 Dag voor de religieuzen, abdij van Berne

18 10.00 stafvergadering 12.30 Allerheiligenberaad

19 14.00 studiedag netwerk katholieke vrouwen

21 10.00 installatie pastoor, Reusel

17.00 Eucharistie Studentenkirk Tilburg

22 10.00 overleg bisdom-PKN

24 17.00 lezing, Wassenaar

25 10.00 stafvergadering 15.30 REA vergadering

26 14.00 Hooge Berkt

27 17.00 vesperviering, St. Oedenrode

28 10.00 Eucharistie Fraters van Tilburg

29 20.00 diakenberaad

30 19.30 lezing, Halsteren

Benoemingen/ontslagen

De heer **M. Jansen** te Rosmalen per 1 september 2021 eervol ontslag van de zending en opdracht als pastoraal werker van de parochie Heilige Maria te Rosmalen.

De heer **drs. G.M. Scholte** te Herentals (B) per 16 september 2021 eervol ontslag van de zending en opdracht als pastoraal werker van de Penitentiare Inrichting Vught te Vught.

De eerwaarde broeder **J.S. van Bommel OFM** te Nijmegen per 1 oktober 2021 benoeming tot diaken van de parochie De Goede Herder te Heesch.

De weleerwaarde heer **S.A. Chazhoor** te Steenberg per 1 oktober 2021 de zending en opdracht als pastor van zorginstelling Oktober te Bladel.

De hoogerwaarde heer **G.J.M. Küppers** te Nijmegen per 1 oktober 2021 eervol ontslag als waarnemend deken van het Dekenaat Nijmegen.

De hoogerwaarde pater **prof. dr. E.J.J.M. Kimman SJ** te Nijmegen per 1 oktober 2021 benoeming tot waarnemend deken van het Dekenaat Nijmegen.

Jubileum

25 jaar priester

22 november

drs. J.H.G.M. Jansen o.praem pastoor Berlicum e.o. (Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther)

Studiebijeenkomsten Familiepastoraat

De afdeling familiepastoraat organiseert drie studiedagen voor hen die werken in het huwelijks- en gezinsspastoraat, of het een warm hart toedragen.

'Een nieuwe realiteit in het familiepastoraat'

In het pastoraat, in onze dagelijkse omgeving lopen we vaak aan tegen de spanning tussen de praktijk van partnerrelaties om ons heen, en wat de Kerk hierin van ons vraagt. Zo is bijvoorbeeld een minderheid van de doopouders getrouwd, hebben veel huwelijksparen kinderen als ze gaan trouwen, behoren ouders tot de LHBTI-gemeenschap, enz.

Kunnen we in deze spanning gaan staan, deze gezinssituaties in overweging brengen, bespreekbaar maken en tegelijk mensen opbouwen? Deze vraag staat centraal tijdens de studiedag. Er bestaat een weg die we kunnen gaan.

Vrijdag 14 januari 2022, 10.00 tot 14.00 Abdijhof Mariënkroon, Nieuwkuijk

'Aanbod Alpha voor parochies' Iedereen kent de Alphacursus. De organisatie Alpha Nederland biedt echter veel méér op het gebied van jongeren- en volwassencatechese. Voor de categorie ouders is er bijvoorbeeld de Marriage Course en de Parenting Course. Dorien Sommer neemt

ons mee in wat Alpha te bieden heeft voor pastoraat aan gezinnen.

Woensdag 9 februari 19.30 tot 21.00 uur, Sint Janscentrum Den Bosch

'School en parochie'

Lange tijd was er intensief contact tussen scholen en parochies. Dit contact is in de afgelopen decennia sterk onder druk komen te staan. Daarbij zijn ook de spelregels veranderd. Tijdens deze bijeenkomst krijgen deelnemers inzicht in de schoolwereld zoals deze nu is, in al haar verscheidenheid en veelkleurigheid. Waar liggen reële mogelijkheden voor parochies en scholen om samen op te trekken?

In samenwerking met bisdom Breda/Rosalina Boer-Wirken. Vrijdag 22 april 10.00 tot 14.00 uur Sint Janscentrum Den Bosch

Meedoen?

Te zijner tijd ontvangt u per bijeenkomst een aparte uitnodiging. U kunt zich echter nu al aanmelden voor deze studiedagen via aanmelding@bisdomdenbosch.nl onder vermelding van uw naam, en de naam en datum van de studiedag. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Opening Synode 2021-2023

Op zondag 17 oktober 2021 werd de synode in ons bisdom geopend met een feestelijke Eucharistieviering en een Evensong in de Sint-Janskathedraal, voorgedaan door onze bisschop. Hiermee is het synodale proces in ons bisdom écht van start gegaan!

De basisvraag die in de synode van bisschoppen in 2023 beantwoord zal worden, is de vraag hoe wij als katholieken, geleid door de Heilige Geest, meer

communio, meer participatio en meer missio kunnen tonen. Paus Franciscus heeft aan alle leden van onze wereldkerk gevraagd om hier materiaal voor aan te leveren, materiaal wat uiteindelijk zal leiden tot een document waar de bisschoppen in 2023 over zullen spreken tijdens de synode.



De komende maanden zal de synode dus vorm gaan krijgen in ons bisdom. Naast het raadplegen van gremia zoals bijvoorbeeld de lekenraad, priesterraad en het diakenberaad, krijgt de synode ook een plaats in de parochie. Zoals de bisschop zei in zijn homilie: "We worden uitgenodigd om in kracht van de Heilige Geest na te denken hoe wij, die geloofsgemeenschap die wij zijn, nog beter gestalte kunnen geven."



Naast deze drie grote thema's zijn er nog tien deelthema's aangewezen. De Nederlandse bisschoppen hebben hier drie thema's uitgekozen om verder over te spreken, die een kader geven aan de grote thema's communio, participatio en missio. Deze thema's zijn: vieren,

medeverantwoordelijkheid voor de missie en dialoog in kerk en samenleving. Maar er mag uiteraard ook worden gesproken over de andere deelthema's. Er zal vanuit het bisdom nog een folder worden ontwikkeld met handvaten om hier met elkaar over in gesprek te gaan.

Tijdens de Evensong, waarbij de bisschop in de Mariamaand kort stil stond bij Maria als Moeder van de Kerk: "Zij die ondanks vertwijfelingen, altijd trouw is gebleven aan haar Zoon." Aan het einde van de Evensong werden de synodekaarsen uitgedeeld aan vertegenwoordigers van de aanwezige parochies van ons bisdom. In de kathedraal staat de grote synodekaars, die is ontstoken door onze bisschop. Het vuur van deze kaars is nu meegegeven aan de parochies. "Opdat de synodale weg ook in onze parochies weerklank mag vinden!"

De resultaten van deze gesprekken mogen worden gestuurd naar: synode@bisdomdenbosch.nl. Dit is het e-mailadres waarop alle input voor het synodedocument van ons bisdom verzameld wordt. En heeft u de vieringen gemist? Deze zijn terug te kijken op het YouTube-kanaal van Sint Jan Den Bosch.

Heiligen

Ik heb heiligen altijd lastige mensen gevonden. Heiligen zijn voor mij altijd ongrijpbaar geweest. Ik zag heiligen als mensen die in hun leven iets hadden bereikt wat ik nooit zou kunnen bereiken. Mensen die in hun leven bijzondere keuzes maakten in hun verlangen om God te volgen, iets wat ik zelf best lastig vind. Ik begrijp wel waarom

mensen geïnspireerd raken door heiligen, maar zelf kon ik er niet zo veel mee. Totdat ik ergens iets las over heiligen wat me prikkelde. Het nodigde mij uit om heiligen te zien als mensen die ook maar gewoon het beste van hun leven probeerden te maken. Heiligen zijn, naast heilig, ook maar gewoon mensen. Wel hele bijzondere mensen, maar toch: mensen. Net als ik. En juist dat stukje menselijkheid, dat had ik over het hoofd gezien. Ik haakte af bij heiligen omdat ik ze zag als iets wat ik niet was: heilig. Maar door te kijken naar het stukje dat ze met mij gemeen hebben, kan ik me laten inspireren door mensen die net als ik zijn, maar tóch bijzonder.

Alle mensen die heilig zijn verklaard, is het op één of andere manier gelukt om dichtbij God te komen tijdens hun leven. En daar is niet één manier voor, nee, elke heilige deed dit op zijn of haar eigen manier. Net zoals wij katholieken ook elk op onze eigen manier dicht bij God proberen te komen. Geïnspireerd hierdoor ging ik op zoek naar welke heiligen er allemaal waren, welke ik van naam al kende, en welke verhalen er dan achter deze heiligen schuilden.

Een heilige bijv. die uit Nederland afkomstig is, is de heilige Lidwina van Schiedam. Lidwina werd ongeneeslijk ziek toen zij 15 jaar was. Het schijnt dat haar ziekte erg veel pijn met zich meebracht. Ze at ook bijna niets, ze leefde eigenlijk alleen van de Heilige Communie. Lidwina had het hier natuurlijk erg moeilijk mee, maar besloot om haar lijden te dragen en zich met aandacht en liefde te richten op haar naasten. Hierdoor werd zij een bron van inspiratie voor haar omgeving. De heilige

Lidwina is patrones van de zieken.

Zij heeft God gevolgd en dat inspireert mij weer om ook zelf op mijn manier God te volgen, waarheen dat ook is

Aletta Steensma

Wereldjongerendag

Naast de wereldwijde wereldjongerendagen (WJD), die van 1 tot 6 augustus 2023 zullen plaatsvinden in Lissabon, is er ook elk jaar een diocesane Wereldjongerendag. Deze was altijd op Palmzondag, maar is door paus Franciscus verplaatst naar het hoogfeest van Christus Koning. Dit jaar valt het hoogfeest, en dus ook de Wereldjongerendag, op 21 november, en dit willen we graag samen met jou vieren!



Het thema wat de Wereldjongerendag dit jaar heeft gekregen is:

“Sta op! Ik kies jou om getuige te zijn van wat je hebt gezien. De wereld heeft jouw kracht, enthousiasme en passie nodig.”

We houden het programma nog even geheim, maar meer informatie volgt snel! Volg ons hiervoor op Facebook, Instagram of houd de website in de gaten

Gerardusfonds

Bisschop de Korte steunt graag diaconale en oecumenische projecten.

In dat kader is het **Gerardusfonds** opgericht.

Als u de bisschop wilt steunen, kunt u een gift overmaken. Uw schenking is welkom op bankrekeningnummer:

NL48 ABNA 0403 9331 10

ten name van:
Gerardusfonds Den Bosch

Bij voorbaat veel dank!

Colofon

NieuwsBrief is een uitgave van **bisdom van 's-Hertogenbosch**. De *BisdomNieuwsbrief* wordt gratis verspreid bij het pastoraal kader en bij belangstellenden.

Een bijdrage ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld (publiciteitsfonds NL63 INGB 0001 3284 65

Aan- / afmeldingen en wijzigingen voor de nieuwsbrief graag doorgeven via mail: nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl

Bezoekadres:

Parade 11
5211 KL 's-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1070
5200 B 's-Hertogenbosch

T 073 523 20 20

E info@bisdomdenbosch.nl

W www.bisdomdenbosch.nl