



## DE RODE PAUS EN ONZE MISSIE

De meeste mensen houden van orde en helderheid. Dat geldt ook voor de beoordeling van medemensen. De een is conservatief en de ander progressief. Zo houden wij het leven lekker overzichtelijk. Maar wanneer wij wat meer inzoomen, wordt duidelijk dat wij een ander mens daarmee zwaar onrecht doen. Een mens heeft namelijk altijd meer en soms tegenstrijdige facetten. Dat viel mij ook weer op bij het lezen van de prachtige biografie van kardinaal Willem van Rossum (1854 - 1932) waarvan ik recent het eerste exemplaar door de auteur dr. Vefie Poels kreeg aangereikt. Veel katholieken, en zeker andersdenkenden, zullen bij het horen van de naam van de kardinaal wat schaapachtig kijken en vragen wie hij was. Dat is ook niet zo vreemd want een groot deel van zijn leven werkte hij in Rome als lid van de curie. Maar in de Eeuwige Stad bekleedde hij tussen 1918 en 1932 een zeer invloedrijke positie als prefect van het missiedepartement van het Vaticaan. De bijnaam rode paus

maakt dat wel duidelijk. De kardinaal die aan het hoofd stond van het missiesecretariaat, kon zich meten met de paus in het wit.

### Tegen het modernisme

Willem van Rossum is een man vol tegenstrijdigheden. Theologisch was hij ultraconservatief. In het begin van de vorige eeuw heerste er in de Rooms-Katholieke Kerk veel wantrouwen. Je kon al snel worden verdacht van vrijzinnige of ketterse opvattingen. Priesters moesten vanaf 1910 een eed tegen het modernisme afleggen. Er ontstond een benepen sfeer van verdachtmakingen en op alle niveaus werden mensen aangeklaagd. Het was een soort wedstrijd in rechtzinnigheid. En kardinaal Van Rossum deed met dit spel van harte mee en werd een geharnaste bestrijder van het virus van het modernisme.

### Inheemse clerus

Tegelijk was deze oerconservatieve theoloog juist op het terrein van de missie open en werkte hij met een vooruitziende blik. Hij streefde naar het doorbreken van de band tussen missie en de koloniale politiek en was een sterk voorstander van de opbouw van een inheemse clerus. Zijn ideaal was weliswaar een centraal geleide Kerk, maar tegelijk ook van een waarlijk universele Kerk waarbinnen het Italiaanse of Europese element niet de boventoon voerde. Dat deed hij overigens

met een beroep op oude kerkelijke documenten uit de 17de eeuw. Maar tegelijk paste het bij de ontwikkelingen van de 20ste eeuw. In de loop van die eeuw zouden immers de meeste kolonies onafhankelijke staten worden. De jonge kerken in deze koloniale landen waren, op het moment van onafhankelijkheid, al ver gevorderd in het opleiden van een eigen kerkelijk kader. Dat was voor de continuïteit van het missiewerk, ook na de dekolonisatie, van grote betekenis.

### Feest van de missie

Wie missie zegt, denkt direct aan de betekenis van de heilige Geest. In kracht van Gods Geest is de Kerk immers vanuit Jeruzalem verspreid over de gehele aarde. In deze Paastijd zijn wij op weg naar Pinksteren, het feest van de missionaire Kerk. Wij zijn dankbaar voor alle missionarissen die vanuit Nederland het goede nieuws hebben verspreid en nog verspreiden. Wij zijn ook dankbaar voor de missionarissen die naar ons land gekomen zijn. Wij spreken niet voor niets over een reversed mission, een omgekeerde missie. Maar het komende Pinksterfeest bepaalt ons ook bij onze eigen missionaire opdracht. Door de coronapandemie zijn er allerlei beperkingen om de kerkelijke vleugels uit te slaan. Maar binnen afzienbare tijd komt er meer ruimte, ook voor het kerkelijk leven. Kardinaal van Rossum is een belangrijke erflater

als het gaat om missionaire inzet. Zijn voorbeeld kan ons inspireren om in onze dagen creatief nieuwe wegen te zoeken om de persoon en het Evangelie van Christus present te stellen. Laat op het komende Pinksterfeest Gods Geest maar stevig waaien en ons letterlijk inspireren om Christus zichtbaar te maken in het concrete leven van iedere dag.

Mgr. dr. Gerard de Korte

## Agenda

### mei 2021

(ma-vrij 8.30 uur Eucharistie in de kathedraal tenzij anders vermeld)

- 2 10.00 Eucharistie kathedraal
- 3 11.00 permanente raad
- 6 10.00 stafvergadering
- 7 13.30 ontmoeting vormelingen Oss
- 9 Eucharistie
- 10 14.00 werkgroep Laudato Si
- 11 11.00 bisschoppenvergadering
- 13 **Hemelvaartsdag**  
Eucharistie kathedraal
- 15 10.00 Bossche gesprekskring
- 16 10.00 H. Vormsel in Oss
- 17 10.00 overleg Classis PKN
- 19 10.00 overleg dienstverleners  
13.30 roepingenraad
- 20 10.00 stafvergadering  
14.00 dekenvergadering
- 22 ochtend open huis Sint-Janscentrum
- 23 **Pinksteren**  
Eucharistie kathedraal
- 24 **Tweede Pinksterdag**  
Eucharistie kathedraal
- 27 10.00 stafvergadering  
14.00 priesterraad  
15.30 REA-vergadering
- 29 priesterwijding
- 30 10.00 Eucharistie
- 31 20.00 lekenraad

## Benoemingen/ontslagen

De heer drs. **C.A. Maas** te Cuijk per 26 maart 2021 de pastorale opdracht en zending als pastoraal werker voor de zorginstelling Dichterbij.

De zeereerwaarde heer drs. **S.J.M. Schevers** te Gemert per 1 juni 2021 benoeming tot pastor van de parochie Sint Willibrordus te Eersel onder gelijktijdig eervol ontslag als pastor van de parochie Heilige Willibrordus te Gemert.

De hoogerwaarde heer ir. **P.M. Janssen** te Deurne per 1 juni 2021 eervol ontslag als waarnemend pastoor van de parochie Heilige Willibrordus te Gemert.

De zeereerwaarde pater **I. Jesudass** te Veghel per 1 juni 2021 benoeming tot pastoor van de parochie Heilige Willibrordus te Gemert onder gelijktijdig eervol ontslag als pastor van de parochie Heilige Franciscus te Veghel.

De heer **E. Wever** te 's-Hertogenbosch per 1 juli 2021 eervol ontslag van de zending en opdracht als pastoraal werker van de parochie Heilige Maria te Rosmalen en medewerker diocesane diaconie en missie van het bisdom van 's-Hertogenbosch.

## In memoriam

Op 17 maart 2021 is te Veldhoven overleden de eerwaarde heer **Jacobus Josephus Johannes Vogels**, emeritus-diaken van de parochie Heilige Lambertus te Meerveldhoven.



Diaken Vogels is geboren in Veldhoven op 28 juni 1939 en tot permanent diaken van het bis-

dom van 's-Hertogenbosch gewijd op 28 september 1996. Na zijn wijding was hij als diaken werkzaam in de parochies Heilige Jozef (Veldhoven) en Heilige Willibrordus (Zeelst) van 1996 tot 2003. Per 15 april 2003 werd hij benoemd tot diaken van de parochie Heilige Lambertus te Meerveldhoven uit welke functie hem per 26 april 2009 wegens emeritaat eervol ontslag werd verleend.

Op 18 maart 2021 is te Haaren overleden de zeereerwaarde heer **Wilhelmus Josephus Maria Muskens**, emeritus-pastoor van de parochie Heilige Lambertus te Haaren.



De zeereerwaarde heer Muskens is geboren in Oudheusden op 9 augustus 1933 en tot priester van het bisdom van 's-Hertogenbosch gewijd op 23 mei 1959. Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Kerkdriel (parochie Heilige Martinus) van 1959 tot 1965 en als kapelaan te Heeze (parochie Heilige Martinus) van 1965 tot 1974. Per 1 juni 1974 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Lambertus te Haaren uit welke functie hem per 1 juli 1999 vanwege emeritaat eervol ontslag werd verleend.

Op 19 maart 2021 is te Heeze overleden de zeereerwaarde heer **Aloysius Maria Gerardus Geraedts**, emeritus-pastoor van de parochie Heilige Jozef te Geldrop.



De zeereerwaarde heer Geraedts is geboren in Eindhoven op 25 januari 1940 en tot priester van het bisdom van 's-Hertogenbosch gewijd op 12 juni 1965. Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Veldhoven (parochie Heilige

Caecilia) en als lid van het priesterteam van het dekenaat Veldhoven van 1965 tot 1973, als moderator van het Anton van Duinkerkencollege te Veldhoven van 1971 tot 1973, als pastor van het Sint Annaziekenhuis te Geldrop van 1973 tot 1981 en als pastor van de parochies H. Jozef, H.H. Petrus en Paulus (Coeve-ring) en Heilige Maria Magdalena te Geldrop van 1981 tot 1992. Per 9 maart 1992 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Jozef te Geldrop uit welke functie hem per 1 september 1998 vanwege zijn gezondheid (pre-emeritaat) eervol ontslag werd verleend.

Mogen zij rusten in vrede!

## Jubilea

### 70 jaar priester

19 mei

**J. Sanders** em. pastoor Geldrop (Glorieuxlaan 2 k. 213, 5613 LN Eindhoven)

### 65 jaar priester

26 mei

**P.F.W.M. Rooijmans** em. pastor Tilburg (Henriette Ronnerstraat 126, 5038 KK Tilburg)

Drs. **J.Ch.A.M. van Vroonhoven** em. pastoor Hapert (Markt 16, 5527 EN Hapert)

### 60 jaar priester

27 mei

**P.J. Bakermans** em. pastoor Son (Kerkplein 9, 5691 BB Son)

Drs. **A.A.G. Hendriks** em. pastoor Veghel (Deken van Miertstraat 11, 5461 JN Veghel)

**J.P.J.M. van Noorwegen** pastoor Tilburg (Heuvelring 124, 5038 CL Tilburg)

**I.M.G.J. Ponsioen** em. pastoor Uden (Rooijsestraat 20, 5401 AT Uden)

**W.M. van Sleuwen** em. pastoor Schijndel (Sweelinckplein 88, 5216 ED 's-Hertogenbosch)

### 50 jaar priester

29 mei

**Chr.Th. van Buijtenen** em. pastoor Oisterwijk (Van Kemenade-laan 20, 5061 EE Oisterwijk)

**L.J.M. Spijkers** pastoor/deken Oirschot (Sint Jorisstraat 16, 5688 AS Oirschot)

**H.J.M. v.d. Tillaart** em. pastoor Boxtel (Dommeldal 9, 5282 WB Boxtel)

## Er was eens ...

Er was eens... een avontuurlijke zoektocht naar Maria 'Wie kent Maria niet? We kennen haar van de kapelletjes, de kaarsjes, de kerststal, het Ave Maria. Maar wie was zij eigenlijk? En wat betekent zij nu voor ons?'

Vanuit deze gedachte organiseert het bisdom op zaterdag 3



juli een ontdekkingstocht naar Maria, voor alle gezinnen in het bisdom. Samen op bedevaart gaan, laat contac-

ten tot bloei komen en creëert verbinding. Dit is zo welkom na die lange periode van afstand die bijna achter ons ligt. En wat is er dan mooier dan samen naar Maria te gaan?

De dag opent om 9.30 uur met een Mariaverhaal voor alle deelnemers. De gezinnen worden als pelgrims op weg gestuurd met een pelgrimszegen. De wandelkaart brengt hen langs mooie -en

vaak onbekende plekjes- in de stad. Zij ontmoeten Maria die knopen in onze ziel ontwart. Ze praten met een engel. Maria geeft goede raad, zet de voeten aan de grond en droogt tranen. Het hele gezin geeft haar een gezicht in een grote stoepkrijt-tekening en hoort over de mirakelen die zij al eeuwen in Den Bosch verricht. Tegen lunchtijd komen gezinnen bij elkaar voor één van de 6 workshops. Zij krijgen een lunch en om 14.00 uur is er een gezamenlijke afsluiting met Mgr. De Korte in de Sint-Janskathedraal. Met een lekker hapje voor onderweg gaat iedereen om 15.15 uur weer naar huis. We vragen voor deze dag een eigen bijdrage van € 5,00 per persoon.

De ontdekkingstocht is voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Papa's, mama's, opa's en oma's, broers, zusjes en vriendjes zijn allemaal van harte welkom. Voor parochies die wat verder van Den Bosch liggen, is busvervoer mogelijk. Deze is bij de prijs inbegrepen. De pelgrimstocht wordt, conform de dan geldende corona-maatregelen, georganiseerd. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met het bisdom via: [familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl](mailto:familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl) of met uw parochie. Inschrijven vóór 12 mei.

## Giften week Bernadette

Vorig jaar heeft een speciale geldwervingsactie voor de Week van Bernadette plaatsgevonden, maar door corona heeft deze week toen helaas geen doorgang kunnen vinden.

De bisschop heeft besloten de in 2020 hiervoor ontvangen gelden beschikbaar te stellen voor de speciale gezinsbedevaart naar Den Bosch, zoals die begin juni

door het familiepastoraat wordt georganiseerd. Op deze wijze krijgen de genoemde gelden (totaal € 3.100,-) alsnog een mooie en goede bestemming!

Dank voor de ontvangen giften!

## Meimaand

Voor het tweede jaar op een rij vieren we een buitengewone meimaand. Vorig jaar zonder enige publieke viering en dit jaar -heel bescheiden- met maximaal 30 kerkgangers per viering. Juist voor de gelovigen van ons bisdom is de meimaand een belangrijk moment in het jaar. Velen maken een bedevaart naar één van de vele plaatsen die zijn toegewijd aan de Moeder Gods: Handel, Ommel, Elshout en de Heilige Eik bij Oirschot zijn enkele van deze bijzondere pelgrimsplaatsen in ons bisdom. De Bossche Sint-Jan met de Zoete Moeder neemt daarbij een heel bijzondere plaats in. Gewoonlijk mogen wij hier in de meimaand duizenden pelgrims ontvangen vanuit het bisdom en ver daarbuiten.

Dat door alle beperkende maatregelen ook het kerkelijk leven aan strenge regels is gebonden doet velen pijn. Juist nu hebben zovelen behoefte om hun geloof te vieren en te delen met medegelovigen. Het valt zwaar dat we maar in heel beperkte kring mogen samenkomen voor de viering van de Eucharistie. Rationeel weten we dat het niet anders kan, maar emotioneel ligt dat toch een beetje anders. 'Maria die de knopen ontwart', zo luidt dit jaar het thema van de meimaand in de Sint-Jan. De devotie tot Maria die de knopen ontwart, is ontstaan bij het genadebeeld van de bedevaartskerk in de Beierse stad Augsburg. Het genadebeeld van Maria die de knopen

ontwart, is een geliefde devotie van paus Franciscus.

Maria is onze voorspreekster. In het Mariamissaal wordt de Moeder Gods aangeroepen met vele titels die verwijzen naar het gekozen meimaandthema. Zo vereren we Maria onder andere als moeder van goede raad, moeder van vertroosting, als heil van de zieken, hulp van de christenen,



als moeder van hoop, middeles van alle genade en als koningin en moeder van barmhartigheid. Op velelei wijze staat Maria ons bij wanneer ons leven in de knoop is geraakt.

Dit jaar mogen wij daarbij ook heel bijzonder rekenen op de voorspraak van haar bruidegom, Sint Jozef. Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot Jozefjaar. Jozef wordt in het Evangelie een rechtschapen mens genoemd. Hij is hét voorbeeld van geduld, nederigheid en zorgzame aandacht. Zoals Maria heeft ook de heilige Jozef zich geschikt naar wat God van hem vroeg. Het leven van de Jozef maakt ons duidelijk dat we al de moeilijkheden, die ons in ons leven overkomen, niet alleen hoeven te dragen. Sint Jozef heeft twijfel en angsten overwonnen. Hij is een man van geloof en hoop, van nederigheid en geduld. Mogen Maria en Jozef voor ons ten beste spreken wanneer ons leven, of dat van onze dierbaren, in de knoop zit. Zij beiden bidden met ons en voor ons. Mogen wij hun voorspraak ervaren in deze meimaand!

Vincent Blom

## Gerardusfonds

Bisschop de Korte steunt graag diaconale en oecumenische projecten.

In dat kader is het **Gerardusfonds** opgericht.

Als u de bisschop wilt steunen, kunt u een gift overmaken. Uw schenking is welkom op bankrekeningnummer:

**NL48 ABNA 0403 9331 10**

ten name van:  
Gerardusfonds Den Bosch

Bij voorbaat veel dank!

## Colofon

NieuwsBrief is een uitgave van **bisdom van 's-Hertogenbosch**. *De BisdomNieuwsbrief wordt gratis verspreid bij het pastoraal kader en bij belangstellenden.*

Een bijdrage ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld (publiciteitsfonds)  
NL63 INGB 0001 3284 65

Aan- / afmeldingen en wijzigingen voor de nieuwsbrief graag doorgeven via mail:  
nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl

Bezoekadres:  
Parade 11  
5211 KL 's-Hertogenbosch  
Postadres:  
Postbus 1070  
5200 B 's-Hertogenbosch  
T 073 523 20 20  
E info@bisdomdenbosch.nl  
W www.bisdomdenbosch.nl