



bisdom van
's-Hertogenbosch

Jaar van
Sint-Jozef

Heilige Jozef,

geliefde vader,
teder en liefhebbend,
zuiver en sober,
bescheiden en moedig tegelijk,
gehoorzaam en ontvankelijk voor wat van God komt,
leer ons geduldig onze roeping aanvaarden
en Gods wegen te gaan.

Onze Vader
Wees gegroet

*Afbeelding: het Sint-Jozefbeeld uit
de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.*



Heilige Jozef,

'Met het hart van een vader' hield u van Jezus.
Wees onze voorspreker bij uw Zoon.

150 jaar geleden riep de zalige paus Pius IX u uit tot patroon van de katholieke Kerk. Nu vertrouwt paus Franciscus de Kerk opnieuw toe aan uw voorspraak, in de bijzondere omstandigheden waarin Kerk en wereld verkeren.

Bid voor ons bij uw Zoon en zijn Moeder, dat de zieken geholpen worden, de stervenden ondersteund, de lijdenden gedragen, de armen geholpen, de gezinnen gezegend, de werkenden bemoedigd, wie het moeilijk heeft verlicht, de jeugd behoed, de Kerk geleid, de paus beschermd, bisschoppen en priesters geïnspireerd, dat allen die verloren lopen het evangelie ontdekken, dat wij allen groeien in geloof, hoop en liefde en dat onze lieve doden met Christus mogen verrijzen.

Wij bidden op uw voorspraak dat de wereld verlost wordt van ziekte, honger, oorlog en geweld.

Heilige Jozef,

Toen u vernam dat uw verloofde zwanger was,
hebt u met groot geduld gewacht op een goddelijke ingeving.
U wist te zwijgen en zo gaf u God de kans u zijn bedoelingen te onthullen.

Toen de Heer het u had ingefluisterd,
hebt u gehoorzaam en van harte ingestemd.
U nam het Kind aan als het uwe
en nam daarmee uw gezin onder uw hoede.
Beschermend bracht u Jezus en Maria in veiligheid,
toen men Hem naar het leven stond.
Nederig en bescheiden hebt u trouw gezorgd en gewerkt,
in de wisselende omstandigheden van het leven.

Wij bidden op uw voorspraak, heilige Jozef,
voor allen die naar uw voorbeeld trouw hun werk vervullen,
hun gezin beschermen,
hun familie en vrienden dragen
en in grote bescheidenheid hun medemensen nabij zijn,
in trouwe liefde en met grote zorg.

Wij bidden voor de mensen die naar uw voorbeeld geduldig zijn,
die – wat het leven ook met zich meebrengt – geen paniek
zaaien en het leven niet krampachtig naar hun hand zetten,
maar in grote verantwoordelijkheid creatief ijveren voor het
goede, beantwoordend aan de boodschap van het evangelie.

