



EERBIEDIG LEVEN

Eerder deze maand, op zaterdag 7 november om precies te zijn, het feest van de heilige Willibrord, mocht ik in de Sint Jan zes mannen tot diaken wijden. Ondanks alle coronabeperkingen was het een mooie en waardige viering. De zon scheen die dag uitbundig en maakte de kathedraal licht en feestelijk. Tijdens een katholieke wijdingsplechtigheid doen de kandidaten een aantal beloften. Vanzelfsprekend komt dan het onderhouden van een gebedspraktijk aan de orde. Zonder een ontwikkeld gebedsleven kan een kerkelijk ambtsdrager zijn eigen ziel immers gemakkelijk verwaarlozen en een bureaueraat of technocraat worden.

Gehoorzaamheid

De wijdelingen beloven ook eerbied en gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is geen gemakkelijke deugd. Zeker niet in het licht van de gebeurtenissen tussen 1940 en 1945. Maar christelijke gehoorzaamheid wil natuurlijk wegblijven van bevel. In mijn preek heb ik de nadruk gelegd op beschikbaarheid

en loyaliteit. Een diaken of een priester is, als het goed is, beschikbaar voor een taak binnen het bisdom waartoe de bisschop hem roept. En ik verwacht ook loyaliteit. Bij de belofte van gehoorzaamheid wordt zelfstandig nadenken niet uitgeschakeld maar mag wel worden verwacht dat de wijdeling loyaal is. Ik heb dit thema in mijn preek wat ludiek samengevat met de zin: “praten met de bisschop is altijd beter dan spreken over de bisschop”. In mijn verkondiging heb ik ook aandacht besteed aan de belofte van eerbied. Een mooie deugd maar in onze huidige wereld op talloze plaatsen helaas flink aangevochten. Helemaal geen eerbiedige omgang met elkaar maar hardheid en onverzoenlijkheid.

Ontwrichting

Het lijkt erop dat de lontjes korter worden en de spanningen groter. Al jaren zijn wij getuigen van een giftige en ontwrichtende polarisatie binnen de Verenigde Staten. Alle spanningen rond de uitslag van de recente presidentsverkiezingen tonen deze verontrustende situatie. Saamhorigheid en onderlinge verbondenheid staan onder druk. De nieuw president Biden spreekt gelukkig verzoenende en helende woorden. Maar het is maar de vraag of zijn uitnodiging om samen te werken ook gehoor vindt bij de Republikeinen. Helaas zijn de verhoudingen vaak al zo verziekt dat mensen niet

meer bereid zijn om te argumenteren. Alleen hard en onbarmhartig schelden blijft dan over.

Eerbied

Ook in ons eigen goede vaderland is eerbied helaas te vaak ver te zoeken. Wij kunnen een eerbiedige en fatsoenlijke levensstijl dus ontzettend goed gebruiken. Mensen zijn immers allemaal beeldragers van God. Zij hebben een waardigheid die in God is gefundeerd. En nog altijd geldt het adagium: “wie het schepsel schendt, schendt de Schepper”. In de katholieke wijdingsliturgie wordt eerbied beloofd aan de bisschop en zijn opvolgers. En dat vindt deze bisschop, ik schrijf het met een glimlach, natuurlijk prima. Maar ik heb de zes wijdelingen gevraagd om vooral met de parochianen, met en voor wie zij gaan werken, eerbiedig en hoffelijk te benaderen. Het kan het missionaire werk van de diakens alleen maar ten goede komen. In bredere zin moeten volgelingen van Jezus vulgaire en ophitsende taal vermijden. Wij moeten geen bruggen opblazen maar bruggen bouwen. Wij zijn geroepen om de vrede van Christus concreet gestalte te geven. In onze eigen leefomgeving, binnen onze parochie of kerkelijke gemeente; in school, kantoor of bedrijf. In ons land mag je alles zeggen. Maar je hoeft niet alles te zeggen. Juist als je weet dat je met jouw opmerkingen een ander mens kwetst is het goed om te zwijgen. En ook dat heeft te ma-

ken met eerbiedig leven met elkaar. Voor zover ik kan zien, is een cultuur daar nooit slechter van geworden.

Mgr. dr. Gerard de Korte

Agenda

december 2020

(ma-vrij 8.30 uur Eucharistie in de kathedraal tenzij anders vermeld)

- 2 10.30 LIAN arbeidspastoraat
- 3 10.00 stafvergadering
14.00 priesteraad
- 6 10.00 t.v.-viering kathedraal
- 7 19.30 diakenberaad
- 9 studiedag Apeldoorn
- 11 10.00 stafvergadering
15.30 REA-vergadering
- 13 09.30 H. Mis en onthulling
plaquette nieuwbouw, Empel
15.30 kerstconcert, kathedraal
- 14 12.00 lezing Rotary, Oss
20.00 Lekenraad
- 15 10.00 bisschoppenvergadering
20.00 lezing, Hattem
- 17 10.00 stafvergadering
15.00 kapittelvergadering
- 19 17.00 viering met daklozen,
stadsklooster Den Bosch
- 20 Eucharistie
- 24 20.00 kerstviering, kathedraal
- 25 **Eerste Kerstdag**
00.00 nachtmis, kathedraal
10.00 Eucharistie, kathedraal
- 27 09.30 Eucharistie, Casteren
12.00 Omroep Brabant

Benoemingen/ontslagen

Mevrouw **A. van Kuijk** te Loon op Zand per 1 oktober 2020 de zending als catechist ten behoeve van de parochie Heilige Willibrord te Loon op Zand

De zeereerwaarde heer **H.J.A. Janssen** te Beek-Ubbergen per 15 oktober 2020 benoeming tot

pastor-assistent van de parochie Heilige Martinus te Cuijk.

De eerwaarde heer **R.I. de Weerd MA** te Drunen per 1 november 2020 benoeming tot diaken van de parochie Heilige Damiaan de Veuster te Helmond.

Mevrouw **J.G.W.M. Huisintveld** te Nijbroek per 1 november 2020 de zending en opdracht als pastoraal werkster van de parochie H.H. Cosmas en Damianus te Groesbeek.

De eerwaarde pater **Mervin J. Varayankunnel** te Heeze per 14 november 2020 eervol ontslag als pastor van de parochie Heilige Nicasius te Geldrop.

De zeereerwaarde heer drs. **S. van der Vinne** te Lith per 1 december 2020 benoeming tot pastor van de parochie Heilige Stefanus onder gelijktijdig eervol ontslag als pastor van de parochies H. Lambertus te Lith en H. Lambertus te Maren-Kessel (pastorale eenheid Heilige Benedictus).

Mevrouw **A.C.M.M. van Engeland** te Schijndel per 1 januari 2021 eervol ontslag van de zending en opdracht als pastoraal werkster van het R.K. Dovenpastoraat.

In Memoriam

Op 5 november 2020 is te Veghel overleden de eerwaarde heer **Johannes Antonius Gerardus (Hans) Beks**, diaken van de parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout te Beek en Donk (Laarbeek).

Diaken Beks is geboren in Vught op 10 juni 1951 en tot permanent diaken van het bisdom van 's-Hertogenbosch gewijd op 7 november 2015. Na zijn wijding

werd hij per 1 december 2015 benoemd tot diaken van de parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout (Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout) waar hij zich, naast de liturgie, bijzonder inzette voor de minderbedeelden in en buiten de parochie.

Moge hij rusten in vrede!

Week van het Katholiek Onderwijs

Binnenkort kunnen scholen in de jaarlijkse week van het katholiek onderwijs (14 tot en met 18 december 2020) speciale aandacht geven aan de advents- en kersttijd. Er is daarvoor les- en inspiratiemateriaal ontwikkeld. Het lesmateriaal is digitaal beschikbaar waardoor het ook online prima te gebruiken is.



Voor het basisonderwijs is er het project 'Het cadeau voor de wereld'. Het gaat over koning Guldemonde die zijn onderdanen een bijzonder boek met het kerstverhaal wil schenken. Het verhaal is zowel voor onder- als bovenbouw uitgewerkt in een overzichtelijk werkboek. Voor de onderbouw is er een kleurig, digitaal prentenboek. Het verhaal van koning Guldemonde is de opstap naar het kerstverhaal met liedjes en gebeden, verrassende werkvormen en een opzet voor een kerstviering.

In het voortgezet onderwijs kan gebruik worden gemaakt van het project 'In blijde verwachting'. Het verhaal van Maria die zwanger is van een bijzonder kind en het kerstverhaal over de geboorte van haar zoon Jezus worden gekoppeld aan andere verhalen uit onze tijd.

Advent

Wat is Advent?

Advent is de periode van voorbereiding op het kerstfeest. Het begint vier zondagen voor Kerst en duurt tot kerstavond. Dat is ieder jaar tussen 27 november en 3 december. In veel kerken wordt op alle vier de zondagen die in de adventsperiode vallen, een kaars aangestoken.



Het woord advent komt van het Latijnse 'adventus' dat betekent 'komst'. Er wordt toegeleefd naar Kerst: het feest van de geboorte (de komst) van Jezus. Tegelijk wordt er stilgestaan bij de 'wederkomst'; de terugkomst van Jezus op aarde.

In tegenstelling tot veel christelijke feesten is er voor advent geen directe aanleiding in de Bijbel te vinden. Waarschijnlijk werd advent voor het eerst gevierd in de vierde eeuw na Christus. In die tijd was in veel kerken het 'mysterie van de menswording' een groot thema. Hoe was het mogelijk dat de zoon van God als 'gewoon mens' naar de aarde was gekomen? Een

thema dat centraal stond in de periode voor Kerst. De eerste vermelding van Advent is te vinden in een boek van Gregorius van Tours (538-594).

Symbolen en gebruiken tijdens Advent.

Adventskalender. Deze speciale kalender wordt gebruikt om af te tellen naar Kerst. Bij sommige varianten maak je iedere dag een luikje open en vind je daar een chocolaatje of een andere verrassing. Andere adventskalenders geven je iedere dag een inspirerende bijbeltekst of andere spreuk mee.

Adventskrans. Dit is een krans, meestal van dennengroen, waarin vier kaarsen staan. Iedere adventszondag wordt er een extra kaars aangestoken. Dit laat zien dat we steeds dichterbij Kerst komen: het feest van het licht. Een krans werd vroeger gebruikt om mensen te kronen of te onderscheiden. Dit is een verwijzing naar het koningschap van Jezus.

Adventster. In aanloop naar Kerst zie je bij sommige huizen een lichtgevende ster voor het raam hangen. Dit verwijst naar het feest van het licht: Jezus kwam om licht in de duisternis te brengen.

Het volk dat wandelt in het duister

Het volk dat wandelt in het duister zal een groot licht zien, een groot licht. Hef naar de hemel uw gezicht, met opgeheven hoofden, luister,

gij die hier woont in 't dal der tranen en van de schaduwen des doods, gij hoort zijn stap, gij ziet hoe groots

Hij zich zijn witte weg zal bannen.

Hij komt met vrede; en geen rampen geen oorlog en geen bitterheid zal er meer zijn, geen kind dat schreit, geen laarzen die in 't duister stampen.

Geen liefde gaat er meer verloren, de onderdrukking is voorbij, de dood is dood, nu juichen wij, er is een Kind voor ons geboren.

Er is een Zoon voor ons gegeven, de Zoon van God die Koning is, die 't licht is in de duisternis, de weg, de waarheid en het leven.

En alle and're vreemde namen: die Wonderlijke Raadsman heet, omdat Hij de geheimen weet van hemel en van aarde samen.

En Sterke God, die de gebeden verhoren zal, die overwint. Eeuwige Vader heet dat Kind, en Vorst van eindeloze vrede.

Dan zal de aarde voor ons allen het land van melk en honing zijn het Kind van God zal Koning zijn nooit zal de troon van David vallen.

En alle, alle mensen samen, die zullen voor zijn aangezicht staan zingen in het grote licht. En Hij kent allen bij hun namen.

t. J.W. Schulte Nordholt-m. F. Mehrtens

Familiepastoraat

Wij, het team Familiepastoraat, zijn inmiddels volop aan het werk. We zijn bezig met het formuleren van ons mission statement en het bepalen van de speerpunten waarvoor we ons

gaan inzetten. Tegelijkertijd zijn we ook al aan de slag gegaan bij een aantal parochies in ons bisdom.

Digitale adventskalender

Met trots presenteren we u onze eerste 'plug in': een digitale adventskalender. Een kalender die gezinnen mee op weg neemt naar het feest van Kerstmis. U vindt deze op de bisdomwebsite. Ook kunt u via onderstaand mailadres de link krijgen die u op de homepage van uw eigen parochie kunt plaatsen. Van harte aanbevelen!



Digitale gezinsvieringen

We weten nog niet hoe we kunnen vieren in onze kerken net vóór en tijdens het feest van Kerstmis. We hopen natuurlijk dat rond Kerstmis de deuren van onze kerken wagenwijd open mogen en dat we met muziek, licht en blijdschap Jezus in ons midden mogen verwelkomen. Maar we weten natuurlijk niet of we elkaar daadwerkelijk veilig kunnen ontmoeten. We merken regelmatig dat gezinnen in parochies elkaar lang niet hebben gezien of ontmoet. We hebben daarom twee digitale vieringen gemaakt, om u en de gezinnen de mogelijkheid te geven elkaar hoe dan ook (digitaal) te ontmoeten rond de vierde zondag

van de Advent. Als u een berichtje stuurt naar het mailadres ontvangt u van ons de benodigde bestanden.

On/offline

Hallo jij met een groot hart voor families in de parochie! Tijdens de eerste lockdown werden we geconfronteerd met parochieactiviteiten die moesten worden aangepast. Betrokkenen bij familiepastoraat, bezoldigd en niet bezoldigd, met en zonder zending, uit verschillende parochies, besloten rond dit thema online bij elkaar te komen. Het bleek heel vruchtbaar en bemoedigend te zijn om van elkaar te horen en om elkaars ervaringen te delen. Hoe kun je oudercatechese geven online? Hoe gebruik je You Tube voor catechese filmpjes? Hoe houd je contact met de gezinnen die je al lang niet live hebt gezien? Enz. We bleven bij elkaar komen, ongeveer eens in de 6 weken. Er doen nu mensen uit 11 parochies mee. Ieder die wil, kan aansluiten!! Geïnteresseerd? Geef je naam dan door via ons mailadres. Dan krijg je voor de eerstvolgende bijeenkomst een Teams-uitnodiging. Voel je vrij om het eenmalig te proberen en er weer uit te gaan als het niks voor je blijkt te zijn. Van harte welkom!

Ondersteuning van parochies

Tenslotte zijn we al met een aantal parochies onderweg naar een verbetering of een andere vorm van hun familiepastoraat. Bent u geïnteresseerd in wat er mogelijk is in uw eigen parochie? Neem dan contact met ons op via onderstaand mailadres.

Juliëtte Allen-de Valk

Ingrid van Meer

Manon van den Broek

familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl

Gerardusfonds

Bisschop de Korte steunt graag diaconale en oecumenische projecten.

In dat kader is het

Gerardusfonds

opgericht.

Als u de bisschop wilt steunen, kunt u een gift overmaken. Uw schenking is welkom op bankrekeningnummer:

NL48 ABNA 0403 9331 10

ten name van:

Gerardusfonds Den Bosch

Bij voorbaat veel dank!

Colofon

NieuwsBrief is een uitgave van **bisdom van 's-Hertogenbosch**. De BisdomNieuwsbrief wordt gratis verspreid bij het pastoraal kader en bij belangstellenden.

Een bijdrage ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld (publiciteitsfonds NL63 INGB 0001 3284 65)

Aan- / afmeldingen en wijzigingen voor de nieuwsbrief graag doorgeven via mail: nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl

Bezoekadres:

Parade 11

5211 KL 's-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1070

5200 B 's-Hertogenbosch

T 073 523 20 20

E info@bisdomdenbosch.nl

W www.bisdomdenbosch.nl