



WILLIBRORD EN WIJDINGEN

Op het moment is duidelijk dat de 2^e coronagolf steeds hoger wordt. Het getal van besmettingen neemt toe en daarmee het aantal ziekenhuisopnames. De overheid is genoodzaakt steeds meer beperkende maatregelen te nemen om het virus in te dammen. Helaas moet ook het kerkelijk leven daaronder lijden. Wij voelen ons soms moe en moedeloos.

Erflater

Gelukkig zijn er ook zaken die ons kunnen bemoedigen. Op 7 november gaan we het hoogfeest van de heilige Willibrord vieren. Willibrord staat symbool voor de kerstening van ons land. Als missionaris heeft hij het Evangelie en de persoon van Christus in onze streken bekend gemaakt. In 690 landde Willibrord met andere monniken, vanuit Engeland, op onze kust. Als missionaris trekt hij rond en verkondigt Gods onvoorwaardelijke liefde. Willibrord was allereerst pastor. Hij besefte zelf een bedelaar te zijn maar hij had bij Christus voedsel ten leven gevonden. Wij danken God voor deze erflater van ons geloof.

Feestdag

7 November valt dit jaar op een zaterdag en is voor ons bisdom een echte feestelijke dag. In de Sint Jan zullen twee priesterkandidaten diaken worden gewijd en ook vier permanente diakens zullen hun wijding ontvangen. Zes mannen die de roepstem van de Heer hebben gehoord en, na een stevige opleiding, als diaken of priester beschikbaar komen voor de parochies. Zij weten dat hun werk principieel een dienstwerk is. Diakens en priesters staan niet boven maar tussen de andere gelovigen. In het voetspoor van Christus willen zij niet gediend worden maar dienen. Onze gewijde broeders zijn er voor de verkondiging van het Woord, de bediening van de sacramenten en de stimulering van het onderling dienstbetoon. Zo kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan het leven van parochies en de geloofsgemeenschap maken tot, met de woorden van onze geliefde paus, een echte broeder- en zusterschap.

Nieuwe wegen

Willibrord was een missionaris. De huidige Kerk is ook een missionaire gemeenschap. Alleen op de winkel passen is geen toekomstbestendige optie. Het gaat erom creatief nieuwe wegen te vinden om mensen van vandaag te bereiken met het Evangelie. Ik hoop en bid dat onze nieuwe diakens en priesters niet alleen gebaande paden bewandelen maar nieuwe wegen durven in-

slaan om vooral ook jonge mensen te bereiken. Wij weten dat onze cultuur helaas in menig opzicht de missionaire opdracht eerder blokkeert dan stimuleert. Christus roept ons op om niet moedeloos te zijn. Steeds weer mogen wij de netten uitgooien. De Geest van de Heer is ook vandaag werkzaam. In kracht van Hem zijn wij tot veel in staat.

Massaal bidden

In deze coronatijd zal maar een kleine groep gelovigen de wijding in de kathedraal kunnen meevieren. Gelukkig heeft de Sint Jan een livestream zodat velen thuis de plechtigheid kunnen volgen. Het virus maakt een massale viering onmogelijk maar wij kunnen wel massaal onze wijdingen met ons gebed ondersteunen. Ik weet hoe bemoedigend het is te weten dat velen het werk van onze priesters en diakens (en mij) met hun gebeden begeleiden. Ook in deze lastige en onzekere tijd richten wij onze ogen op de toekomst. Christus is immers dezelfde, gisteren, vandaag en morgen. Zoals Willibrord missionair in het leven stond en het geloof van zijn doopsel gestalte gaf, zo mogen wij dat allemaal doen. Onze diakens en priesters, juist ook de wijdingen van 7 november, hebben een bijzondere taak om de anderen gelovig te inspireren. Met de woorden van Willibrord wensen wij onze wijdingen in *nomine Dei feliciter*, in de naam van de Heer geluk.

Mgr. dr. Gerard de Korte

Diakenwijding

Op 7 november a.s., worden in de Sint-Janskathedraal 6 personen tot diaken gewijd. Deze viering is in verband met de coronamaatregelen slechts voor genodigden toegankelijk. Wel kunt u via de livestream van de Sint Jan de viering volgen. Hieronder stellen de wijdelingen zich aan u voor.

Erik Buster

Mijn naam is Erik Buster (1993). Ik ben opgegroeid in Berkel-Enschot. Na mijn middelbare school ben ik uit interesse theologie gaan studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.



In deze jaren van schatgraven in de rijke traditie van kerk en theologie heeft mijn geloofsleven zich kunnen verdiepen en ben ik op het spoor van mijn roeping gekomen. Mijn verlangen om te leven in dienstbaarheid aan Christus en de gemeenschap van de Kerk zorgde ervoor dat ik priesterstudent werd. Mijn studie heb ik kunnen vervolgen aan de Tilburg School of Catholic Theology te Utrecht. Met veel genoegen heb ik pastorale ervaring opgedaan tijdens mijn stagejaar bij de Dienst Geestelijke Verzorging in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en in de parochie Wonderbare Moeder te Drunen e.o. Ik zie ernaar uit om binnenkort in de Lambertusparochie te Helmond actief te zijn en zo als transeunt diaken een bijdrage te leveren aan de missionaire zending van de Kerk.

Roman Gruijters

Ik ben geboren in 's-Hertogenbosch (1979). Na het gymnasium gevolgd te hebben, heb ik theologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen gestudeerd. Een aantal gebeurtenissen in mijn leven, waarbij ik o.a. veel onrecht heb gezien, heeft mij gevormd tot de mens die ik nu ben. De gevoeligheid voor onrecht heeft ook met de Joodse achtergrond van mijn oma te maken.

Een aantal jaren ben ik namens de bisschoppenconferentie actief geweest in de katholiek-joodse dialoog. Daarnaast ben ik als aalmoezenier bij defensie geweest, heb ik lesgegeven op de middelbare school en het seminarie Rolduc en ben ik zelf altijd door blijven studeren. Echter, bovenal ben ik vader van twee kinderen, Rebecca en Daniël, en echtgenoot van Reena, die afkomstig is uit Pakistan.



Vanaf 1 september werk ik als pastoraal werker in de parochie H. Johannes XXIII in Beuningen en de 5 jaar daarvoor was ik pastoraal werker in de parochie H. Franciscus en H. Clara te Druten. In het verlengde van de roeping van mijn leven is het diaconaat dan ook een zending om dienstbaar te zijn en vooral om Christus na te volgen. Het is aan ons om op een liefdevolle en barmhartige wijze de boodschap van Jezus in woord en daad uit te dragen.

Andreas Inderwisch

Geboren in 1973 in Groningen studeerde ik achtereenvolgens aan de Hoge Hotelschool in

Maastricht en theologie in Heerlen, Nijmegen en Tilburg. In mijn studietijd was ik onder meer betrokken bij de KCV en bij de gemeenschap Geloof & Licht. Het was dan ook een geschenk om in 2003 met een zending van onze bisschop te mogen gaan werken als geestelijk verzorger voor mensen met een verstandelijke beperking.



In 2016 bracht mijn weg mij als aalmoezenier naar de Koninklijke Luchtmacht. Al snel werd mij duidelijk dat er van mij iets anders werd gevraagd en zo kwam ik in 2018 als pastoraal werker in de parochie De Twaalf Apostelen in Wijchen en omliggende dorpen. Tijdens mijn eerste baan leerde ik Marieke kennen en we zijn nu alweer enkele jaren getrouwd. Samen met onze drie katten wonen we in Eindhoven. Als pastoraal werker gaat mijn aandacht vooral uit naar zieken en ouderen en als diaken hoop ik juist voor deze groepen nog meer tijd te mogen hebben. Mijn roeping tot het diaconaat dateert eigenlijk al uit de jaren negentig, toen de Heer in mijn hart het verlangen legde om Hem in zijn dienstbaarheid te volgen en om te zien naar mensen aan de rafelranden van onze samenleving. Het is voor mij een grote vreugde dat die roeping na zoveel jaren door de wijding bevestigd mag worden.

Quinten Kerckhofs

(Antwerpen, 1993)

Ik groeide als enig kind op in Antwerpen in een gezin waarin het geloof nauwelijks een rol speelde. Ik ontving wel de initia-

tiesacramenten maar zoals bij velen van mijn generatie eindigde het daar. Het was mijn grootmoeder die me als tiener mee naar de kerk nam om de H. Mis bij te wonen. Door het regelmatig bijwonen van de H. Mis en het voorbeeld van mijn grootmoeder ontstond er een voedingsbodem waarin de Heer een zaadje zou planten. Zo ontstond er in mijn hart een steeds groter verlangen om in te gaan op de roepstem van de Heer en Hem van meer nabij te volgen als priester, een bemiddelaar tussen God en de mensen. Zo maakte het verlangen om een gezin te stichten plaats voor een nieuw, alles overtreffend verlangen om mezelf in liefde te geven aan Christus en de Kerk.



In 2012 trad ik in het klooster van de Norbertijnen te Tongerlo (B) in. Na het aflopen van mijn tijdelijke geloften als kloosterling besloot ik me in 2015 aan te bieden als seminarist voor het bisdom van 's-Hertogenbosch. Mijn volledige theologieopleiding heb ik aldaar genoten aan het Grootseminarie Sint-Janscentrum. In het afgelopen jaar heb ik stage gelopen in de Sint-Jorisparochie te Eindhoven.

Michal Mati

Mijn naam is Michal en samen met mijn vrouw Anna woon ik in Eindhoven, waar we beiden actief zijn in de Sint Jorisparochie, voornamelijk in de internationale gemeenschap. We komen uit een klein maar mooi land, Slowakije, waar ik in 1982 geboren ben. Sinds 2016 zijn we in Nederland; we zijn hier naar toe

verhuisd toen ik voor Philips ben gaan werken. Ik ben katholiek sinds mijn kindertijd, maar tot mijn tienerjaren was ik een 'lauwe' katholiek, beperkt tot de zondagmis en maandelijke biecht. Mijn geloofsleven veranderde snel in de katholieke universiteitsparochie, waar ik gedurende mijn hele studie zeer actief was.



Toen mijn honger om God te kennen groter werd, studeerde ik, na mijn verhuizing naar Bratislava, filosofie en theologie aan het seminarie daar. We werden ook lid van de derde orde van St. Dominic. Ik bid dat ik in de heilige orde van diaconaat de Heilige Moederkerk en het volk van God in Nederland mag dienen en zoveel mogelijk mensen mag helpen dichterbij God te komen en samen met hen ons hemelse thuis te bereiken.

Jack Swaanen

In 1958 ben ik geboren in Hooge Mierde. Ik ben al meer dan 40 jaar getrouwd en heb 3 kinderen en 11 kleinkinderen. Ik heb een studie theologie aan de faculteit Katholieke Theologie van de Tilburg University gedaan en heb deze opleiding met een Master afgesloten. Naast mijn baan als docent natuur- en scheikunde ben ik ook pastoraal werker in de Franciscus Parochie Asten-Someren.

Als pastoraal werker houd ik me in onze parochie voornamelijk bezig met de begeleiding van de communicanten en vormelingen en hun ouders, catechese voor volwassenen: jong en oud, en

tussentijdse catechese. Binnen onze parochie is er ook een protestantse geloofsgemeenschap en daarmee ontplooiën we oecumenische activiteiten.



In onze parochie zijn er natuurlijk ook mensen die zich niet betrokken voelen. Ook voor hen zullen er activiteiten worden georganiseerd om te laten ervaren dat samen geloven een meerwaarde geeft aan het dagelijks leven.

De keuze voor de diakenopleiding was voor mij een duidelijke en bewuste keuze. Het laat zien dat mijn werk als pastoraal werker meer is dan alleen een beroep. Het is voor mij een (kerkelijke) bevestiging om je in dienst te stellen aan anderen. Een keuze en een levenshouding voor het leven.

Benoemingen/ontslagen

Mevrouw **J.M. Kodden** te Veghel per 1 september 2020 de pastorale zending en opdracht als pastoraal werkster ten behoeve van de Zusters van Julie Postel te Boxmeer.

De eerwaarde heer drs. **H.J.F. Degen** te 's-Hertogenbosch per 15 september 2020 eervol ontslag als bisschoppelijk gedelegeerde voor de emeriti.

Mevrouw **H.J.M. van Osch** te Deurne per 1 oktober 2020 de zending als catechist ten behoeve van de parochie Heilige Willibrord Deurne te Deurne.

Mevrouw **G.J.M. Willems-Janssen** te Overloon per 1 oktober 2020 de zending als catechist ten behoeve van de parochie Maria, Moeder van de Kerk te Sint Anthonis.

Mevrouw **A.M. Maenhout** te Tilburg per 1 oktober 2020 de zending als catechist ten behoeve van de parochie Emmaus te Tilburg.

Mevrouw **J.G.M. Maaijwee-de Kort** te Waalwijk per 1 oktober 2020 de zending als catechist ten behoeve van de parochie Sint Jan de Doper te Waalwijk.

Mevrouw **S. de Rooij** te Son en Breugel per 1 oktober 2020 de zending als catechist ten behoeve van de parochie Heilige Oda te Sint-Oedenrode.

Mevrouw **P.M. van Bohemen** te Tilburg per 1 november 2020 eervol ontslag van de pastorale zending en opdracht als pastoraal werkster van de parochie Zalige Peerke Donders te Tilburg.

De weleerwaarde pater **Marshal M. Stanislaus** te Boxtel per 1 november 2020 benoeming tot pastor (kapelaan) van de parochie Heilig Hart te Boxtel.

Mevrouw **A.M.U. Bergsma** te Wijchen per 1 februari 2021 eervol ontslag van de pastorale zending en opdracht als pastoraal werkster van de parochie De Goede Herder te Heesch.

Agenda

november 2020

(ma-vrij 8.30 uur Eucharistie in de kathedraal tenzij anders vermeld)

- Allerheiligen**
10.00 Eucharistie, kathedraal
16.00 bijeenkomst Veghel
- Allerzielen**
Eucharistie in Orthen
11.00 permanente raad

- 13.30 mediaraad
- 17.00 Adrianusstichting
- 10.00 stafvergadering
19.30 visitatie Heesch
- 14.00 jaarvergadering KVO
- Diakenwijding, kathedraal
- Eucharistie
- 11.00 bisschoppenvergadering
- 10.00 stafvergadering
- 10.00 Unie NKV
20.00 bijeenkomst Sint-Janscentrum met pas-gewijden
- 12.00 Vormsel in Budel
- 14.00 werkgroep Laudato Si
- 10.00 stafvergadering
- 10.30 bijeenkomst Hooge Berkt, Bergeijk
- Eucharistie, kathedraal
- 10.00 ontmoeting classis
15.00 studentenkerk, Nijmegen
- 10.00 stafvergadering
14.00 dekensvergadering
- 10.00 bestuur Latijnse School
- Eucharistie
17.00 Eucharistie studentenkerk Nijmegen
- 11.00 permanente raad

In memoriam

Op 4 oktober 2020 is te Eindhoven overleden de eerwaarde heer **Gerardus Martinus Bekken**, emeritus diaken van de parochie Woensel Midden en Zuid te Eindhoven.

Diaken Bekken is geboren in Astten op 9 februari 1933 en tot permanent diaken van het bisdom van 's-Hertogenbosch gewijd op 26 september 1992. Na een arbeidzaam leven bij Philips was hij als diaken werkzaam in de parochies te Reusel, Hulsel, Hooge-Mierde en Lage-Mierde van 1992 tot 2000. Per 1 februari 2001 werd hij benoemd tot diaken van de parochie Woensel-Zuid te Eindhoven, welke per 1 juni 2005 fuseerde met de parochie Woensel-Midden. Per 1 maart 2008 werd hem wegens

emeritaat eervol ontslag verleend. In zijn emeritaat is hij tot 2018 blijven assisteren in Eindhoven, met name in de St. Petruskerk.

Moge hij rusten in vrede!

Jubilea

12½ jaar diaken

17 november

Mr. **F.G. van der Geld** diaken H. Willibrordus Gemert (Berkenvenseweg 3, 5473 NN Heeswijk-Dinther)

A.B.M. van Kempen em. diaken H. Michael Schijndel (De Hoefsmid 15, 5272 RL Sint-Michielsgestel)

Colofon

NieuwsBrief is een uitgave van **bisdom van 's-Hertogenbosch**. De *BisdomNieuwsbrief* wordt gratis verspreid bij het pastoraal kader en bij belangstellenden.

Een bijdrage ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld (publiciteitsfonds NL63 INGB 0001 3284 65)

Aan- / afmeldingen en wijzigingen voor de nieuwsbrief graag doorgeven via mail: nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl

Bezoekadres:

Parade 11
5211 KL 's-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1070
5200 B 's-Hertogenbosch

T 073 523 20 20

E info@bisdomdenbosch.nl

W www.bisdomdenbosch.nl