



DE ANDERE HELPER EN CORONA Pinksteren 2020

Recent hebben wij de Hemelvaart van de Heer gevierd. Voor veel christenen in het hedendaagse Nederland is dat feest niet onproblematisch. In deze coronatijd hebben wij helaas in een gesloten kerk het feest moeten vieren. Maar normaal komen er op Hemelvaartsdag minder gelovigen naar de Eucharistie dan op zondag. Hoe moet je de hemelvaart van Jezus voorstellen nu wij spreken over een uitdijend heelal dat miljarden jaren oud is en miljoenen lichtjaren ruim? In de Handelingen van de Apostelen lezen we dat Jezus zich van zijn leerlingen verwijderd en een wolk Hem onttrekt aan hun ogen.

Thuiskomen

Het is goed te beseffen dat een wolk in de Schrift een teken kan zijn van Gods nabijheid. Op weg naar het beloofde land is God het Joodse volk nabij in een wolkkolom. En als in Jeruzalem

de grote tempel gereed is gekomen, vult een wolk het huis van de Heer. De wolk als teken van de majesteit van God. Tegen die achtergrond kunnen wij de wolk in de Handelingen zien als een verwijzing dat Jezus, na zijn kruisdood en opstanding, is thuisgekomen bij God. Van de Vader is Hij uitgegaan en tot de Vader is Hij teruggekeerd. Christus is verhoogd tot aan de rechterhand van God. Het thuiskomen van Jezus vormt overigens een belofte voor ons. Allen die met Hem verbonden zijn, mogen hopen op een thuiskomst. God houdt van ons en heeft zijn hand op ons gelegd. Hij is trouw tot over de grens van dit aardse leven heen.

De Geest als helper

Voor zijn terugkeer naar de Vader heeft Jezus ons een andere Helper beloofd. Wij vieren die belofte tijdens Pinksteren. De heilige Geest wil als een helpende kracht bij ons zijn. Voor veel tijdgenoten, ook gelovigen, is de Geest maar moeilijk te begrijpen. Wij kunnen de werkzaamheid van de Geest verhelderen met grondwater of zuurstof. Alleen door het onzichtbare grondwater is er grasland en zijn er vruchtbare landerijen. En alleen door de aanwezigheid van zuurstof kunnen wij ademen en leven. Zo is de Geest als een soort goddelijk grondwater of goddelijke zuurstof: onzichtbaar maar onontbeerlijk voor ons bestaan. Zonder de Geest als Gods adem kunnen wij niet leven.

Maar zonder de Geest kunnen wij ook niet bidden en geloven. Het is de Geest die het christelijk bestaan mogelijk maakt.

Opdracht

In kracht van Gods Geest kunnen wij de navolging van Christus gestalten geven. Als Jezus bij de Vader is opgenomen, is de tijd van concreet christelijk leven aangebroken. Dat gold voor de eerste christenen maar dat geldt evenzeer voor ons. In kracht van de Geest worden wij geroepen tot een authentiek christelijk bestaan. Bescheiden maar ook fier; niet arrogant maar wel zelfbewust.

Coronacrisis

Pinksteren vieren wij vandaag onder lastige omstandigheden. Door de coronacrisis hebben wij duizenden doden te betreuren. Velen zijn flink ziek geweest. Maar ik noem ook de extra eenzaamheid van veel ouderen én jongeren. En steeds duidelijk worden ook de immense economische gevolgen van de crisis. Wereldwijd hebben miljoenen mensen hun werk verloren en zijn er miljarden euro's verloren gegaan. In die context zijn wij de laatste maanden Kerk. Met dankbaarheid denk ik aan de inzet van de pastorale teams en andere gelovigen binnen onze parochies. Ik noem de geestelijke bijstand van de zieken en stervenden. Onze pastores hebben alles gedaan om de doden een waardige uitvaart te geven.

Juist in deze tijd blijkt de diaconale dimensie van de Kerk ontzettend belangrijk. Eenzamen worden gebeld of krijgen anderszins aandacht. Met dankbaarheid noem ik ook het inzamelen van voedsel nu de voedselbanken helaas extra aanvragen voor noodhulp krijgen.

Veerkracht

Ik hoop dat Gods Geest in deze nare en onzekere tijd ook over ons vaardig wordt. Wij heten christenen: gezalfden met de Geest. De nood van de tijd kan ons somber en zelfs depressief maken. Juist dan mogen wij bidden om moed en vooral ook veerkracht. Wij bidden heel bijzonder voor alle deskundigen dat de Geest hun verstand mag verlichten zodat er spoedig een vaccin tegen het virus wordt gevonden. Gods Geest als de andere Helper wil ons ook geestelijk sterk maken. In kracht van de Geest gaan wij met vertrouwen de onzekere toekomst tegemoet. Wij zijn bij God in goede handen.

Mgr. dr. Gerard de Korte

Bisschop de Korte steunt graag diaconale en oecumenische projecten.

In dat kader is het **Gerardusfonds** opgericht.

Als u de bisschop wilt steunen, kunt u een gift overmaken.

Uw schenking is welkom op bankrekeningnummer: **NL48 ABNA 0403 9331 10** ten name van Gerardusfonds Den Bosch.

Bij voorbaat veel dank!

In memoriam



Op 27 april 2020 is ten gevolge van het coronavirus te Uden overleden de zeereerwaarde pater **Theodorus Hendrikus Maria Lamers o.carm**, emeritus-pastor van de parochie Titus Brandsma te Oss.

Pastor Lamers is geboren te Oosterhout op 6 augustus 1937 en tot priester van de Orde van de Karmelieten gewijd op 8 maart 1964.

Vanaf 1 mei 1994 was hij werkzaam als pastor in de Titus Brandsmaparochie te Nijmegen waarna hij per 1 januari 1999 werd benoemd tot pastor van de parochie Titus Brandsma te Oss uit welke functie aan hem per 1 augustus 2006 vanwege emeritaat eervol ontslag is verleend. In zijn emeritaat bleef hij assisteren in de verzorgingshuizen De Wellen in Oss en De Nieuwe Hoeven te Schaijk.



Op 30 april 2020 is te Nijmegen overleden de zeereerwaarde pater **Cornelis Adrianus Maria van Gorp scj**, emeritus-pastor van de parochie Heilige Stefanus te Nijmegen.

Pastor Van Gorp is geboren op 17 augustus 1939 en tot priester van de Congregatie van het Heilig Hart van Jezus gewijd op 8 juli 1967.

Per 1 oktober 1998 werd hij benoemd tot pastoor van de parochies H. Antonius Abt (Neerbosch) en O.L. Vrouw Tenhemelopneming te Nijmegen, welke

parochies per 1 juli 2002 opgingen in de Parochie Hees en per 1 januari 2014 in de parochie Heilige Stefanus, waar hij als pastor in solidum bleef functioneren. Per 1 februari 2019 is aan pastor Van Gorp wegens emeritaat eervol ontslag verleend.



Op 30 april 2020 is te Heeswijk overleden de zeereerwaarde heer **Mathijs Theodorus Etienne Moons o.praem**, emeritu-pastor van Congregatie van de Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius van Padua te Asten.

Pastor Moons is geboren in Helmond op 18 augustus 1929 en tot priester van de Norbertijner Abdij van Berne gewijd op 5 augustus 1956.

In het Bossche bisdom was hij achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Gemert, parochie H. Gerardus Majella, van 1958 tot 1963 en als kapelaan en later pastoor te Vlijmen, parochie H. Johannes Geboorte, van 1963 tot 1994. Per 14 november 1994 werd hij benoemd tot pastor van de Missiezusters te Asten uit welke functie hem wegens emeritaat per 1 augustus 2004 eervol ontslag is verleend. In zijn emeritaat bleef hij als priester-assistent in Eindhoven dienstbaar.



Op 10 mei 2020 is te Alverna/Wijchen overleden de zeereerwaarde pater **Adrianus Leonardus (Jos) van Zeelst ofm**, emeritus-pastoor van de parochies H. Martinus te Zaltbommel, H.H. Martinus en Barbara te Rossum-Hurwenen en H. Hubertus te Alem.

Pastor Van Zeelst is geboren in Ammerzoden op 19 november 1937 en tot priester van de Minderbroeders Franciscanen gewijd op 1 april 1962.

Na als pastor werkzaam te zijn geweest in Noord-Holland werd hij per 15 september 1982 benoemd tot pastoor van de parochies H. Martinus te Zaltbommel en H.H. Martinus en Barbara te Rossum-Hurwenen waarbij hij later ook nog de functie van pastoor van de parochie H. Hubertus te Alem op zich nam. Per 9 juni 2003 is hem vanwege emeritaat eervol ontslag verleend.



Op 11 mei 2020 is te Eindhoven aan de gevolgen van het coronavirus overleden de zeereerwaarde heer **Aloysius Antonius Sanders**, emeritus-pastoor van de parochie Heilige Willibrordus te Vlierden.

De zeereerwaarde heer Sanders is geboren in Helmond op 26 februari 1929 en tot priester van het bisdom van 's-Hertogenbosch gewijd op 4 juni 1955.

Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Helvoirt (parochie H. Nicolaas) van 1955 tot 1957, als kapelaan te Tilburg (parochie H. Lidwina) van 1957 tot 1960, als kapelaan te Eindhoven (parochie H. Maria Regina) van 1960 tot 1966, als kapelaan te Tilburg (parochie HH. Antonius van Padua en Barbara) van 1966 tot 1968.

Per 26 april 1968 werd hij benoemd tot rector van het St. Jozephziekenhuis, later het St. Willibrordusziekenhuis te Deurne en per 1 september 1983 tevens als pastoor van de parochie Heilige Willibrordus te Vlierden uit welke functies hem per 1 juli 1989 wegens zijn gezondheid eervol ontslag is verleend.

Mogen zij rusten in vrede!

Jubilea

70 jaar priester

3 juni

J.J.Th. Galema em.-pastoor bisdom Breda (Meerten Verhoffstraat 2 1, 4811 AS Breda)

A.C.M. van Loon em.-pastoor Leende (Zorgcentrum Leenderhof, Hofpad 40, 5595 EP Leende)

65 jaar priester

4 juni

Drs. J.M.J. Daamen oud-volwassenencatecheet Eindhoven (p/a Hunzestraat 8, 5215 HJ 's-Hertogenbosch)

P.J.L. Vissers em. pastoor Wintelre (Den Hofpad 8, 5512 AC Vessem)

J. Welten pastoor bisdom Hildesheim (D) (Pfarramt St. Katharina, Zur Obersburg 12 D-31749 Auetal 1)

60 jaar priester

11 juni

H.G.L.T. Breuer oud-godsdienstleraar Helmond (Kerkkuilenweg 7, 5977 NG Evertsoord)

W.J. Kalb emeritus-pastoor Woensel-Midden-Eindhoven (Telemannlaan 24, 5653 AM Eindhoven)

L.J.J. Slooff em.-pastor ziekenhuis Veldhoven (Prins Mauritsweg 91, 5583 CR Waalre)

G.M. Verbakel pastor De Goede Herder Heesch (Kerkstraat 30, 5391 AA Nuland)

4 september

J.A. van de Ven em.-pastor ziekenhuis Veldhoven (Harmoniumlaan 8, 5402 BA Uden)

40 jaar priester

3 mei

Drs. Q.M. Hart em.-pastor ziekenhuis Tilburg (mr. J.H. de Pontplein 82, 5041 GC Tilburg)

25 jaar priester

23 mei

K. Obiedzinski S.Chr. pastor De Goddelijke Barmhartigheid Eindhoven (Mendelssohnlaan 190, 5653 BH Eindhoven)

19 juni

F.M.L. Ouwens pastoor De Goede Herder Heesch en deken Oss-Ravenstein-Uden (Kerkstraat 4, 5476 KC Vorstenbosch)

Drs. A.C.M. Verest pastor Sint Jozef Oisterwijk (Kerkstraat 95, 5061 EH Oisterwijk)

Missie



Door de coronacrisis komen de missieactiviteiten behoorlijk in de knel. Dat geldt voor de Vastenactie, maar nu ook voor de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris. Graag roepen wij u op hieraan aandacht te blijven geven, ook straks wanneer de beperkende maatregelen worden verzacht. Zie de websites: www.vastenactie.nl en www.weeknederlandsemissionaris.nl



THEOLOGIE STUDEREN



AAN HET SINT-JANSCENTRUM



IN HET BISDOM DEN BOSCH

Laat jezelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel (1 Pt.2,5)



SINT-BONIFATIUSINSTITUUT

THEOLOGIE STUDEREN,
is sterker worden, sterker in je eigen geloof,
krachtiger om anderen te helpen hun weg
te vinden in het geloof.



THEOLOGIE STUDEREN IN DEELTIJD!
Diaken of catechist worden.
Of persoonlijke verdieping van je geloof.

INFORMATIE: www.bisdomdenbosch.nl of www.sintjanscentrum.nl
of via de opleidingscoördinator: ekleinpenning@bisdomdenbosch.nl

Ter gelegenheid van Pinksteren

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld.

Wij zijn in Hem gedoopt Hij zalft ons met zijn vuur. Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur. Wie weet vanwaar Hij komt wie wordt zijn licht gewaar? Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar.

De Geest die ons bewoont verzucht en smeekt naar God dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood. Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt, kom Schepper Geest voltooi wat Gij begonnen zijt.

Benoemingen/ontslagen

De heer **L.D.M. Teubner** te Ravenstein: wegens emeritaat per 1 april 2020 eervol ontslag van de pastorale opdracht en zending als pastoraal werker van de parochie Titus Brandsma te Oss.

Mevrouw drs. **M.J.M. Chatelion Counet-Sanders** te Nijmegen: per 17 april 2020 de pastorale opdracht en zending als pastoraal werkster van de Rijksinrichting voor Justitie De Hunnerberg te Nijmegen.



Colofon

NieuwsBrief is een uitgave van **bisdom van 's-Hertogenbosch**. De *BisdomNieuwsbrief* wordt gratis verspreid bij het pastoraal kader en bij belangstellenden.

Een bijdrage ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld (publiciteitsfonds NL63 INGB 0001 3284 65

Aan- / afmeldingen en wijzigingen voor de nieuwsbrief graag doorgeven via mail: nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl

Bezoekadres:

Parade 11
5211 KL 's-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1070
5200 B 's-Hertogenbosch

T 073 523 20 20

E info@bisdomdenbosch.nl

W www.bisdomdenbosch.nl