



Bisdom van 's-Hertogenbosch  
Parade 11  
5211 KL 's-Hertogenbosch

[www.bisdomdenbosch.nl](http://www.bisdomdenbosch.nl)



7|16

## IK WIL GEDOOPT WORDEN

### WATER DOODT EN DOET LEVEN

“In het water wordt alles ‘opgelost’. Elke vorm valt uiteen, elke geschiedenis wordt opgeheven. De wateren die elke vorm uit elkaar doen vallen en elke geschiedenis opheffen, hebben een reinigende kracht. Ze doen herleven, ze doen herboren worden”  
*(Mircea Eliade).*



**IN HET EVANGELIE...**

Het woord 'dopen' is afkomstig van het Griekse werkwoord 'baptizein', dat 'onderdompelen' betekent. Als je wordt gedoopt, word je in het water ondergedompeld om zuiver en rein op te staan tot een nieuw leven, waarin je bent bevrijd van alle zonden. In het Evangelie en de eerste eeuwen van het christendom was er sprake van een echte onderdompeling. Tegenwoordig wordt er water over het hoofd gegoten. Je draagt voortaan de naam van christen. Meer nog, je bent christen. Door het doopsel wordt het wezen van je mens-zijn geraakt; het is een grote gebeurtenis voor groot en klein. In het doopsel word je opnieuw geboren (Joh.3,7). Voortaan ben je kind van God, lid van een grote nieuwe familie die de Kerk heet.

Jezus werd door Johannes de Doper gedoopt in het water van de rivier de Jordaan. De apostelen begrepen de betekenis van Jezus' doopsel pas na zijn dood en verrijzenis. Toen beseften zij: door het doopsel maak je met Jezus Christus de overgang van dood naar leven.

Gedoopt zullen ook wij met Christus verrijzen. Dit is geen leeg beeld maar een echte werkelijkheid. Door het doopsel zijn wij geplant in en samengegroeid met Christus.

Wel is een leven lang nodig om dit enigszins te begrijpen. Het doopsel is een begin van een groot avontuur!

**JA, DAT WIL IK**

Het is een goed gebruik dat christelijke ouders hun baby laten dopen. Zij geven daarmee uitdrukking aan het verlangen om hun kind een kind van God te laten zijn. Ook zien zij hun kind graag groeien in Gods liefde. De voorwaarden daartoe zijn zeker aanwezig: Het Evangelie zegt ons dat God veel geeft om de allerkleinsten en de kinderen zelf zijn vaak heel ontvankelijk voor de boodschap van het Evangelie.

Tegenwoordig zie je dat de groep volwassenen die vragen om het doopsel groeiende is. In hun jongste jaren is deze vraag niet aan de orde gekomen, maar in de loop van hun leven hebben ze een ervaring opgedaan die duidelijk naar God verwijst. Men voelt Gods onweerstaanbare aantrekkingskracht



en zet de stap om te vragen naar het doopsel. Voordat het doopsel daadwerkelijk wordt toegediend, nemen volwassenen deel aan een tijd van voorbereiding. Samen met de priester of diaken en enkele andere doopkandidaten ga je op weg om het nieuwe leven met God te ontdekken en binnen te gaan.

**IK BELOOF**

Tijdens de viering wordt er aan de dopeling gevraagd of hij de zonde verwerpt. Daarna wordt hem gevraagd of hij het geloof van de Kerk belijdt, zoals dat is verwoord in de geloofsbelijdenis (het 'credo'). Volwassenen overwegen het credo en antwoorden persoonlijk: 'ja, ik geloof'. De kleine kinderen

krijgen het credo via het geloof van de ouders en van de peter en meter (deze personen zijn getuigen van de doop, vertegenwoordigers van de Kerkgemeenschap maar ook aanwezig bij de grote stappen die de dopeling in zijn geloof zal zetten). Bij een kinderdoop beloven de ouders samen met het kind te bidden, vieringen bij te wonen, over God te vertellen. Volwassenen beloven na hun doopsel de band met God te koesteren en te verdiepen.

### UITGELEGD IN TEKENEN

Het kruisteken op het voorhoofd van de dopeling is het teken van Christus die de dopeling welkom heet in zijn Kerk. De handoplegging is het symbool van de kracht die God geeft, de gave van zijn heilige Geest. Het water dat driemaal wordt gegoten over het hoofd met de woorden 'ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon, en de heilige Geest', symboliseert de onderdompeling van de dopeling in de dood van Christus en de terugkeer naar een nieuw leven met Hem. De zalving met heilig chrisma (een geurige olie) betekent dat de nieuwe christen in Gods

ogen een koninklijke waardigheid bezit en doordrongen wordt van het werk van de heilige Geest. Het witte kleed betekent dat de dopeling met Christus is bekleed, geheel zuiver en rein. De doopkaars, die aan de paaskaars (= symbool van de verrezen Heer) wordt ontstoken, herinnert de dopeling er aan dat hij het licht van zijn geloof brandende moet houden en dient uit te dragen in zijn dagelijkse bestaan.

### DE GENADE VAN HET DOOPSEL

Het doopsel symboliseert dat de nieuwe wijze van leven niet voortkomt uit menselijke inspanning, maar uit Gods handelen, dat alles nieuw maakt. Je bent zoon of dochter van de Vader, broer of zus van de Zoon. Men noemt dit de genade van het doopsel. Het is aan de dopeling om aan deze genade mee te werken, om in vrijheid een vertrouwelijke relatie aan te gaan met God.

### EN DAN?

Het sacrament van het doopsel markeert het begin van christelijk leven. Een kind groeit op en krijgt catechese, doet zijn eerste heilige Communie



en ontvangt het heilig Vormsel. Een volwassene volgt eenzelfde weg. De dopeling neemt met regelmaat deel aan de viering van de heilige Eucharistie, ontvangt het sacrament van boete en verzoening en doet in het leven van alledag hetgeen hij in de Kerk belijdt. Zo ontvouwt zich de rijkdom van het doopsel. Bekering, herbronning en geduld zijn belangrijke begrippen. De dopeling beseft dat hij de wijsheid niet verwerft door haar toe te juichen, maar door er consequent naar te leven (H. Augustinus van Hippo).

### VEELGESTELDE VRAGEN

*Ons kind wil de eerste heilige Communie ontvangen maar is nog niet gedoopt. Wat nu?*

De eerste vraag die beantwoord moet worden is: wil mijn kind christen worden? Om feest te vieren hoeft hij niet per se de eerste heilige Communie te doen; daartoe bestaan vele andere mogelijkheden. Indien uw kind daadwerkelijk het doopsel wil ontvangen, dan volgt het een voorbereidingstraject. Vaak blijkt dit voor de ouders een kans te zijn om het geloof te herontdekken.

## 07 | IK WIL GEDOOPT WORDEN

Voor de groep communicanten waarvan de dopeling deel uitmaakt, biedt het een uitstekende mogelijkheid om de kracht van het doopsel nog eens onder ogen te zien.

*Ik ben gescheiden van de vader van mijn zoon. Hij zou hem graag willen laten dopen. Mag hij dat zonder mijn instemming?*

Om een kind te laten dopen is er toestemming nodig van beide ouders. Mochten de ouders lijnrecht tegenover elkaar staan met betrekking tot het doopsel van hun kind, dan is de situatie problematisch en moet er gewacht worden tot het kind zelf de vraag naar het doopsel kan stellen.

*We zijn niet voor de Kerk getrouwd, kunnen we dan toch ons kind laten dopen?*

Ja, dat kan. Voorwaarde is wel dat jullie beloven je kind een gelovige opvoeding te geven. De doop van jullie kind is trouwens een goede gelegenheid om te overwegen alsnog kerkelijk te huwen.

*Wat moet je doen om een doopsel voor te bereiden?*

Als u uw kind wilt laten dopen, neem dan contact op met het secretariaat van de parochie in uw woonplaats, ongeveer drie maanden voor de beoogde datum. Er zal u gevraagd worden mee te doen aan een voorbereidingsbijeenkomst. Als u volwassen bent, meldt u dan aan bij uw parochie. Men zal u in contact brengen met de verantwoordelijke voor de doopcatechese voor volwassenen. Met anderen en onder verantwoordelijkheid van een begeleider volgt u dan een uitgebreid voorbereidingstraject. Deze manier van doopcatechese is een plaats waar de toekomstige dopelingen vaak op een intensieve en diepgaande wijze met het geloof bezig zijn.

## GEBED/AANWIJZINGEN

“Men wordt als christen niet geboren, men moet christen worden” (Tertulianus).

### *Gebed voor geloofsleerlingen*

*God,*

*Gij wilt dat alle mensen worden gered en tot de kennis van de waarheid komen.*

*Stort de gave van het geloof*

*in het hart van hen*

*die zich op het doopsel voorbereiden.*

*Neem hen genadig op in uw heilige Kerk,*

*en maak hen ook uw gave van onsterfelijkheid waardig.*

*Door Christus onze Heer.*

*Amen.*

*(Uit: Het Romeins Rituaal - Het doopsel van volwassenen)*



Om meer te weten:

Johan Van der Vloet en Peter Vande Vyver, *Opnieuw geboren*, Halewijn NV Antwerpen, 2005. ISBN 90 8528 1504

Timothy Radcliff, *Waar draait het om als je christen bent*, Kok Kampen, 2007. ISBN 9043513040/90-435-1304-0

[www.isidorusweb.nl](http://www.isidorusweb.nl) (ga naar: RK Kerk - liturgie - sacramenten - doopsel)

[www.katholiek nederland.nl](http://www.katholiek nederland.nl) (ga naar: RK Kerk.nl – vieren – liturgie – doopsel)