

## *Doopmotivatie*

Ten aanzien van *De plechtigheid van de opneming onder de geloofsleerlingen* meldt het Romeins Rituaal ‘Het doopsel van volwassenen’:

“Voordat de kandidaten onder de geloofsleerlingen worden opgenomen moet er een op de verschillende gevallen afgestemde en noodzakelijke wachttijd zijn, waarin de motieven van bekering onderzocht dienen te worden en zo nodig gezuiverd.” (nr. 69)

Daartoe dient – in de eerste periode van de catechumenaatsweg (de verkennende fase) uitleg gegeven worden van de (mogelijke) formulering(en) van de samenspraak.

Er is een formulering voorgesteld (zie liturgie van de plechtigheid), maar de celebrant kan de kandidaat met andere woorden ondervragen over zijn /haar voornemens en zelf geformuleerde antwoorden toelaten.

Het is goed om tot een persoonlijke keuze / verwoording te komen.

Standaard formulering:

*Celebrant:* N.

*Kandidaat:* Hier ben ik

*Celebrant:* Wat vraagt u van de kerk van God?

*Kandidaat:* Het geloof

*Celebrant:* Welke waarborg schenkt u het geloof?

*Kandidaat:* Het eeuwig leven.

Op de eerste vraag ‘wat vraagt u van de kerk van God?’ ofwel ‘Wat verlangt u?’ kan het antwoord volgen:

‘Het geloof’

*maar ook*

‘Het doopsel’

*ofwel*

‘De genade van Christus’

*ofwel*

‘De opneming in de Kerk’

*ofwel*

‘Het eeuwig leven’

Een tweede vraag kan bijvoorbeeld zijn ‘Hoe is dit verlangen in u gegroeid?’

De kandidaat kan dan kort verwoorden hoe het verlangen in hem/ haar gegroeid is