

Catechumenaat – de derde periode – de innerlijke zuivering en verlichting

De derde periode van de catechumenaweg valt samen met de Veertigdagentijd. In deze periode speelt niet zozeer de catechese een belangrijke rol, als wel de spirituele vorming van de doopleerling.

Omdat het belangrijk is dat de geloofsgemeenschap zichzelf steeds blijft vernieuwen, zou het ideaal zijn als er juist in de Veertigdagentijd een aanbod van geloofsvorming is voor de reeds gedoopte parochianen, waarbij de catechumenen zich kunnen aansluiten.

Opnieuw beginnen

Het project *Opnieuw beginnen* maakt deel uit van het WeG-project: een methode van initiatie en volwassenencatechese volgens de inspiratie van Klemens Armbruster.

Opnieuw beginnen is een geloofsvorming van zes bijeenkomsten waarin deelnemers de God van Jezus Christus opnieuw kunnen leren kennen. Het beoogt een proces van geloofsherbronning op gang te brengen in de plaatselijke geloofsgemeenschap. Het draait vooral om beleving van het geloof, om deze geloofservaring naar elkaar uit te spreken, en zo geraakt te worden. Daardoor kan een fundament ontstaan waarop een parochie zich kan ontwikkelen tot een levende geloofsgemeenschap.

➤ **Thema's**

De cursus bevat zes bijeenkomsten. Aanbod komt o.a. de godsbeelden die mensen hebben, de geloofscrisis en twijfel die mensen kunnen overvallen, maar ook de nieuwe kansen in het leven, de verrijzenis en de persoonlijke relatie met Christus.

➤ **Opzet**

Elke bijeenkomst kent ongeveer dezelfde opzet: een inleiding, uitwisseling van ervaringen, meditatie, eenvoudige gebeden en liederen.

➤ **Materiaal**

Voor mensen die *Opnieuw beginnen* in hun plaatselijke geloofsgemeenschap willen organiseren en uitvoeren, is er een handleiding gemaakt. Het is een draaiboek met de inhoud, het verloop en praktische aanwijzingen voor elke bijeenkomst.

Voor persoonlijke bezinning en verdieping naar aanleiding van de bijeenkomsten is er een werkboekje voor de deelnemers.



Zoals er jaarlijks een cyclus van vormselcatechese wordt georganiseerd, zou *Opnieuw beginnen* ook jaarlijks kunnen worden aangeboden in de parochie. De Veertigdagentijd is daar de geëigende periode voor; het project is uitermate passend als voorbereiding op de hernieuwing van de doopbeloften in de paasnacht.

Prijs: handleiding begeleiders € 14,- / werkboekje deelnemers € 15,00.

Bestellen: www.halewijn.info of www.berneboek.com of www.carolushuis.nl