



## PASEN EN ONS DOOPSEL

In de Veertigdagentijd begeleiden wij Jezus op zijn tocht naar Jeruzalem. Daar zal hij worden gearresteerd, gemarteld en sterven aan het kruis. In deze periode van het kerkelijk jaar bereidt een aantal mensen zich voor op hun opname in de Kerk. De Paaswake vormt daarvoor bij uitstek een uitgelezen moment. Met Pasen vieren wij immers het nieuwe leven dat de gekruisigde Christus heeft ontvangen. Het doopsel verbindt een mens met Christus. Iedere gedoopte laat het oude leven achter zich en mag delen in dat nieuwe leven van Christus.

### *Leven met Christus*

Begin maart mocht ik in de kathedraal van 's-Hertogenbosch 14 volwassenen als geloofsleerlingen verwelkomen met het oog op hun aanstaande opname in onze geloofsgemeenschap. Ik ben dankbaar dat ook in deze verwarrende tijd nog steeds volwassen mensen Christus zoeken én vinden en met ons mee willen doen. Gelukkig zijn er ook jonge ouders die hun pasgeboren kinderen voor het doopsel aanbieden. Uit mijn eigen pastorale praktijk weet ik dat dat voor ouders vaak een uiting van dankbaarheid is voor het kindje dat hen is toevertrouwd. Het nieuwe leven is voor hen een geschenk waarvoor zij

God willen danken. Een pasgeboren kind is meer dan een bioloog kan uitleggen. Nieuw leven verwijst naar de bron van dat leven, naar God als Schepper. Aan Hem komt alle dank toe.

Een klein kind toont zonder enige façade de kwetsbaarheid van het leven. Alles aan een zuigeling is enorm teer en als ouders weigeren om hun kind te verzorgen zal het spoedig sterven. Veel ouders beseffen die kwetsbaarheid en vragen bij het doopsel om Gods beschermende nabijheid en zorg. De christelijke doop heeft echter niet alleen te maken met dankbaarheid en bescherming maar ook en vooral met de verbondenheid met onze God. Door het doopsel wordt een mens opgenomen in onze Kerk als liefdesgemeenschap rondom Jezus Christus.

### *Spiegel voor onszelf*

In het Nieuwe Testament lezen wij over Johannes de Doper die bij de rivier de Jordaan mensen doopt die de komende Messias als vernieuwde mensen tegemoet willen leven.

Tussen het doopsel van Johannes en de christelijke doop bestaan fundamentele verschillen, maar het thema van de levensvernieuwing speelt bij beide vormen van dopen een rol. Wie zich in de naam van Christus laat dopen, is bereid zijn leven te vernieuwen vanuit de Geest van de Heer. Uiteindelijk zal in dat vernieuwde leven het dubbelgebod van de liefde centraal staan: God beminnen en de naaste als onszelf.

In mijn beleidsnotitie *Samen bouwen in vertrouwen* (oktober 2016) heb ik de katholieken van ons bis-

dom gevraagd om hun verantwoordelijkheid te nemen en te leven vanuit het geloof van hun doopsel. Er is in ons bisdom immers zoveel katholiek leven als katholieken zelf zichtbaar maken. Het doopsel van een kind of een volwassene vormt voor ieder van ons een spiegel. Hoe serieus neem ik mijn eigen doopsel? Wie is Christus voor mijzelf? Hoe bouw ik mee aan de geloofsgemeenschap? Hoe richt ik in onze wereld tekens op van het Koninkrijk dat Christus ons schenken zal? Ik hoop van harte dat het komende Paasfeest katholieke christenen mag inspireren het geloof van hun doopsel steeds meer gestalte geven. Wij worden uitgenodigd een "leesbare brief" van Christus te zijn. Niet alleen in onze parochies maar ook in het alledaagse leven. Onze parochies kunnen alleen functioneren als vele gedoopten actief zijn op het terrein van de liturgie, catechese en diaconie. Samen vieren, leren en dienen vormt het hart van iedere vitale geloofsgemeenschap. En wat wij als gedoopten in onze parochie vieren en leren mogen wij ook zichtbaar maken in de samenleving. Het geloof van zondag heeft betekenis voor hoe wij op maandag en de andere dagen van de week leven. Jezus noemt zijn leerlingen in de Bergrede zout en licht. Wij mogen onze wereld behouden voor het kwaad en tegelijkertijd smaakmakers zijn. Wij zijn geroepen om het licht van Christus te laten schijnen. Vanuit dat geloof wens ik u een Zalig Paasfeest.

*Mgr. dr. Gerard de Korte*

## Agenda mgr. De Korte

### april

*N.B. bij aanwezigheid: dagelijks om 8.30 uur H. Eucharistie in de kathedraal (niet 18, 19 en 20 april!)*

- 1 19.00 uur H. Vormsel, Handel
- 2 10.00 uur H. Vormsel Waalwijk (St. Jan de Doper)  
14.30 uur concert, Oirschot
- 3 11.00 uur Permanente Raad Utrecht  
13.30 uur gesprek Permanente Raad met directie KRO-NCRV, Utrecht  
17.00 uur Adrianusstichting, Voorhout
- 4 10.00 uur interview Reformatorisch Dagblad  
20.00 uur lezing oecumenisch leerhuis, Druten
- 5 14.00 uur lezing oecumene, Nijkerk
- 6 10.00 uur stafvergadering  
19.30 uur lezing, Deurne
- 7 10.00 uur gesprek stichting Moria  
14.00 uur vergadering Thijmgenootschap  
18.00 uur H. Eucharistie met Syrische pelgrims, kathedraal
- 8 19.00 uur H. Vormsel, Boxmeer
- 9 11.00 uur H. Eucharistie Palmzondag, kathedraal  
14.30 uur deelname kruiswoordenproject, Bethlehemkerk Helmond
- 10 19.30 uur gesprek Antonius in Beweging, Best
- 11 15.00 uur kruisweg met bisdommedewerkers, kathedraal
- 12 19.00 uur Chrismamis, kathedraal
- 13 10.00 uur stafvergadering  
Bezinningsdag, Sint-Janscentrum  
19.30 uur H. Eucharistie Witte Donderdag, kathedraal
- 14 15.00 uur kruisweg Goede Vrijdag, kathedraal
- 15 22.00 uur paaswake, kathedraal
- 16 10.00 uur H. Eucharistie, kathedraal
- 18-20 deelname Oecumenische Tagung, Hofgeisnar (Dld)
- 22 10.30 uur lezing 'Laudato Si en geld' onder auspiciën van de KNR, dienstencentrum Utrecht
- 23 11.00 uur H. Vormsel, Kaatsheuvel (St. Jan)
- 24 14.00 uur lezing oecumenisch project, Amsterdam
- 27 10.00 uur stafvergadering

28 14.00 uur bezoek aan de Broeders van Liefde en de Zusters van Barmhartigheid in Glorieuxpark, Eindhoven

30 10.00 uur opening meimaand, kathedraal  
11.45 uur H. Vormsel, kathedraal

### Naar het hart van het geloof

Het van oorsprong Franse project 'Naar het hart van het geloof.'



Christen worden vanuit de paaswake' is een project voor de Paastijd. Het is een prachtige bezinning bij onze schone paasliturgie en tevens een hulp voor parochies bij het opstellen van een pastoraal actieplan met de missionaire uitdaging als uitgangspunt.

Het project sluit aan bij de nieuwe ontwikkelingen binnen de (parochie)catechese. De Kerk heeft een catechetische wending doorgevoerd – veroorzaakt door de verschuiving van cultuurchristendom naar keuzechristendom – die te typeren is als 'herontdekking van de nood aan christelijke initiatie'. Menig christen is weliswaar gedoopt, maar heeft zich niet geworteld in het geloof en is niet thuisgekomen in de Kerkgemeenschap. Om tot een levend geloof te komen en dit vitaal te houden, zullen we het best telkens opnieuw 'naar het hart van het geloof gaan'. Dan kunnen we ook met anderen in gesprek gaan over ons geloof en mensen, die zoekend zijn, over het geloof vertellen.

Dat gaan naar het hart van het geloof doen we jaarlijks in de Paasnacht. De Paaswake biedt een mooie catechese voor de Paastijd. In het project 'Naar het hart van het geloof' is dit uitgewerkt. Er zijn samenkomsten voorzien rond

de vijf momenten van de Paaswake: de lichtritus, de wake bij het woord, de viering van het doopsel, de eucharistie en de zending. Elk moment wordt in drie stappen besproken: wat heeft de paaswake ons laten beleven? Hoe leert ons dit om christen te zijn? Hoe helpt het ons om Kerk te worden?

Het project is een origineel, hedendaags voorbeeld van liturgische en mystagogische catechese en wil parochies helpen om (steeds meer) een missionaire gemeenschap te worden. De basistekst van dit project is enkele jaren geleden vanuit het Frans vertaald en in Vlaanderen en Nederland aangeboden. De handleiding voor begeleiders ontbrak nog en werd daarom tijdens de afgelopen diocesane Netwerkbijeenkomst gepresenteerd.

Opdat iedere parochie er in de Paastijd mee aan het werk kan, is zowel de basistekst als de handleiding beschikbaar bij het bisdom. Bestellen: [vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl](mailto:vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl)

### Benoemingen en ontslagen

Mevrouw drs. **W.J.M. Witte-Schalkx** te Goirle per 1 juli 2015 eervol ontslag van de pastorale opdracht als pastoraal werkster bij de Stichting Geestelijke Gezondheidszorg te Eindhoven.

Mevrouw dr. **M.M.E. Vroon-van Vugt** te Tilburg per 1 mei 2016 de pastorale opdracht en zending als pastoraal werkster in het ElisabethTweesteden Ziekenhuis te Tilburg.

De heer drs. **J.A.M. Hamers** te Nijmegen per 1 februari 2017 de pastorale opdracht en zending als pastoraal werker in de parochie Heilige Stefanus te Nijmegen.

De heer dr. **N.A.C. Schilder** te Rosmalen per 17 februari 2017

eervol ontslag als lid van de Raad voor Economische Aangelegenheden.

De zeereerwaarde heer drs. **S.A.L. van Dijk** te Wijchen per 1 maart 2017 benoeming tot pastor van de parochie Regio Mill onder gelijktijdig eervol ontslag als pastor van de parochie De Twaalf Apostelen te Wijchen.

### In memoriam

Op 18 februari 2017 is te Cuijk overleden de zeereerwaarde heer **Johannes Gerardus Wilhelmus Stevens**, emeritus-pastoor van de parochie Heilige Lambertus te Beers.

De zeereerwaarde heer Stevens werd geboren in Vortum-Mullem op 27 april 1929 en tot priester van het bisdom van 's-Hertogenbosch gewijd op 12 juni 1954. Hij was werkzaam als kapelaan te Vierlingsbeek (parochie H. Laurentius) van 1954 tot 1956, als vice-prefect aan het Seminarie te Sint-Michiëlsgestel van 1956 tot 1965 en als moderator-godsdienstleraar van het Carolus Borromeus College te Helmond van 1965 tot 1976. Per 1 februari 1976 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Lambertus te Beers uit welke functie hem wegens emeritaat per 1 juli 1994 eervol ontslag is verleend. Daarnaast was pastor Stevens van 1 januari 1984 tot 1 oktober 1998 werkzaam als iudex (rechter) aan de Kerkelijke Rechtbank van het bisdom van 's-Hertogenbosch.

Op 23 februari 2017 is te Eindhoven overleden de zeereerwaarde heer **Raymond (Mundus) Eugène Marie Tilman**, emeritus-pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw Presentatie te Aarle-Rixtel.

De zeereerwaarde heer Tilman werd geboren in Ede op 7 december 1930 en tot priester van het bisdom van 's-Hertogenbosch gewijd op 31 mei 1958. Hij was werkzaam als kapelaan te Sint-Oedenrode (parochie H. Martinus) van 1958 tot 1964 en als kapelaan te Eindhoven (parochie Villapark) van 1964 tot 1972. Per 1 februari 1972 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw Presentatie te Aarle-Rixtel uit

welke functie hem wegens emeritaat per 28 september 1997 eervol ontslag is verleend.

Mogen zij rusten in vrede!

### Nieuwe parochie

Per 1 april 2017 zal Mgr. Dr. G. de Korte oprichten de R.K. Parochie Heilige Augustinus, die gevestigd zal worden te Berlicum, en tot stand zal komen middels samenvoeging (fusie) van de parochies St. Norbertus te Berlicum/Middelrode, St. Servatius te Dinther, H. Willibrordus te Heeswijk en St. Servatius te Loosbroek.

De parochie zal worden bediend door een pastoraal team bestaande uit de zeereerwaarde heer drs. J.H.G.M. Jansen o.praem, pastoor-moderator, de zeereerwaarde heer F. van Roermund o.praem, mede-pastor en mevrouw drs. L.J.M. van Vessem, pastoraal werkster.

### Veranderingen in de zorg en diaconie

Grote veranderingen spelen zich af in de zorgsector. Twee ontwikkelingen zijn van invloed op diaconale presentie vanuit de Kerk.

*Medisch wetenschappelijke vooruitgang:*



Door de ontwikkeling van wetenschap en medische techniek is enerzijds de opnameduur in ziekenhuizen beperkt en gaan onze parochianen eerder naar huis, terwijl zij nog niet geheel hersteld zijn, of naar een revalidatiekliniek. Naar de parochie(kerk) komen is voor hen nog niet mogelijk. Aandacht voor hen is van groot belang.

Anderzijds is de levensverwachting van mensen die ernstig en terminaal ziek zijn, toegenomen, waarmee hun ziek-zijn deels kenmerken krijgt van een chronische ziekte. In de pastoraal verdient dit bijzondere toelag.

*Toename van 'extramurale' zorg:* Zorg wordt meer en meer aangeboden buiten de muren van de grote zorginstellingen. In de wijken en buurten van dorp en stad, zijn allerlei woonvoorzieningen gevestigd voor mensen die voorheen in grote zorginstellingen verbleven. In die grote instellingen was pastorale zorg voorzien, maar nu zij in het gebied van de parochies verblijven, bestaat het gevaar dat zij van pastorale zorg verstoken blijven. Het verdient daarom aanbeveling dat het pastoraal team en de diaconale werkgroep of bezogegroep onderzoekt of dit in uw parochie ook het geval is.

### Hij vraagt maar één ding

Een onschuldige man die liefde en vergeving preekt. Hij wordt midden in de nacht gearresteerd en voor een op wraak beluste menigte gebracht, die alle bewijzen negeert en Hem ter dood veroordeelt. Ze slaan Hem aan gort, scheuren zijn lijf aan flarden met een zweep met metalen weerhaken, trekken zijn kleren uit, spijkeren Hem vast aan een dwarsbalk, zetten Hem recht overeind zodat het volk Hem kan uitjouwen en beledigen en ondertussen wijkt intens pijnlijk en tergend langzaam het leven uit Hem weg. Dit horen we op Palmzondag. Vijf dagen later nog een keer. We noemen die dag Goede Vrijdag.

Als er één woord niet op zijn plaats is, is het wel het woord 'goed'. Het was een afschuwelijke vrijdag. Twee dagen in de mensengeschiedenis werd die dag



‘Weerzinwekkende vrijdag’ genoemd. Totdat het zondag werd. Zondag horen we de rest van het verhaal. Gods plan wordt eindelijk onthuld. Jezus’ dood was niet het gevolg van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het behoorde tot Gods plan. Zijn dood was het genoegdoenend offer voor onze zonden. Paaszondag wordt het verhaal voltooid. Jezus heeft de dood overwonnen, en Hij belooft ons – als we Hem geloof schenken – hetzelfde. Alleen door de lens van de verrijzenis, kunnen we zien dat Goede Vrijdag inderdaad ‘goed’ was.

Ik heb enkele interviews gelezen over de Passion, die 13 april in Heerenveen plaatsvindt. Of het nu Hugo Metsers is of Daan Blom, allemaal vinden ze de gebeurtenissen van die bewuste vrijdag aangrijpend. Maar bij allemaal houdt het verhaal ook op en volgt er geen zondag. Dat is iets voor gelovigen. Geen wonder dat één fragment altijd ontbreekt: Petrus die het oor van de soldaat met zijn zwaard



## Colofon

De nieuwsbrief is een uitgave van het **bisdom van 's-Hertogenbosch**. De *BisdomNieuwsbrief* wordt gratis verspreid bij het pastoraal kader en bij belangstellenden.

Een bijdrage ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld (publiciteitsfonds NL63 INGB 0001 3284 65)

Aan- / afmeldingen en wijzigingen voor de nieuwsbrief kunnen doorgeven worden via het mailadres: [nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl](mailto:nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl)

Bezoekadres:

Parade 11

5211 KL 's-Hertogenbosch

Postadres: Postbus 1070

5200 BC 's-Hertogenbosch

T: 073 523 20 20

E: [nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl](mailto:nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl)

W: [www.bisdomdenbosch.nl](http://www.bisdomdenbosch.nl)

*Verschijnt elf maal per jaar*

afslaat. Daarna geschiedt het wonder: Jezus geneest de soldaat. Ze vinden het eigenlijk maar raar van die gelovigen dat ze geloven dat die kruisdood nog maar het halve verhaal is. Mochten er onder u zijn die menen dat na Goede Vrijdag het amen, afgelopen, einde verhaal klinkt, dan rest u niets anders dan naar huis te gaan en de rest van uw leven te gaan somberen. Want dan is die vrijdag met geen mogelijkheid ‘Goede Vrijdag’ te noemen; dan was het een dag dat het kwaad triomfeerde over het goede. Mattheus zou geen letter aan het papier hebben toevertrouwd over die dag. Bach zou er niet over gepiekerd hebben één noot te wijden aan die dag. Johannes, zou geen zeer uitgebreid relaas hebben geschreven, maar in het geheel geen evangelie hebben geschreven. De apostelen zouden hun oude baantje weer oppikken: visserij. Paulus is al helemaal duidelijk: als Jezus niet verzezen is en je noemt jezelf toch een gelovige, dan ben je echt een heel zielige figuur.

Nee, verrijzenis gaat niet over metaforen of beeldspraak, maar over een dode die verrijst, echt leeft, uiteindelijk eeuwig leeft. Dat mag je letterlijk nemen zoals ik het zeg en dáárom is die kruisdood aangrijpend. Het gaat namelijk over u, over jou, over mij. Het is zo vreselijk herkenbaar wat er toen gebeurde. Als je niet begrijpt wat ik bedoel: kijk eens naar de omstanders en hun gedrag. Als jij er bij was geweest, op wie zou je dan het meeste lijken? Op de Fari-zeeën die zich gelovig noemen maar wel tot alles wat slecht is in staat waren? Op Pilatus die ziet dat Jezus onschuldig is, maar laf is en kiest voor populariteit? Op de soldaten die alle schuld afschuiven: Befehl ist Befehl? Op de menigte die met alle winden meewaait: Hosanna op Palmzondag en even later: kruisig Hem? Op Judas die belust is op geld. Hij

verraadt onschuldig bloed voor 30 zilveren munten? Of op Petrus die domweg zwak is. Hij beseft 't als de haan kraait.



Kijk ondertussen naar Jezus zelf. Lijdzaam, verdraagzaam, vergeving vragend voor zijn beulen, minzaam, zwijgend alles verdragend. Hij laat ons zien dat de enige manier om het kwaad te overwinnen is door goed te zijn, goed te doen. Hij hield stervensveel van ons. Letterlijk. Vandaar de lijdzaamheid, verdraagzaamheid, bleef Hij zwijgzaam.

Jezus wil maar één ding: geloof! Hoe moeizaam ging dat wel niet. Hij deed wondertekens, maar dat leidde vaak alleen maar tot sensatiezucht, tot nieuwsgierigheid. Wat Hij zei en deed raakte de mensen, maar wekte ook de jaloezie van anderen. Hij vraagt geloof, en alleen maar dat. Waarom? Als je Hem gelooft, zal je Hem ook vertrouwen. Als je Hem vertrouwt, zal je doen wat Hij vraagt. Geloof leidt tot daden van geloof en als je Hem navolgt, leidt die tot meer medemenselijkheid, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid, een betere wereld en het geluk waartoe elke mens geschapen is. Zozeer heeft Jezus elke mens lief, dat Hij er alles voor over heeft gehad opdat wij maar zouden geloven!

Van ons vraagt Hij maar één ding: overweeg het lijden van de Mensenzoon; overweeg het in je hart; geef geloof een kans en maak een ommekeer ten goede. Als je zijn woorden niet gelooft, kijk dan naar zijn daden! Aanschouw het kostbaar kruis waaraan de redder heeft gehangen.

+Rob Mutsaerts