



100 JAAR FATIMA

Zaterdag 13 mei, de gedachtenis van de Mariaverschijningen in het Portugese Fatima honderd jaar geleden, zullen de Nederlandse bisschoppen, tijdens een vesper in Maastricht, hun bisdommen toewijden aan het Onbevleete Hart van Maria. Bij menigeen, buiten maar ook binnen de Kerk, zal dat gebeuren vragen oproepen. Niet weinig seculiere Nederlanders zullen het feest zien als roomse folklore. Maar ook voor veel katholieken zal de toewijding de nodige uitleg behoeven. En juist in dit Lutherjaar, nu er op allerlei plaatsen oecumenische initiatieven worden georganiseerd, zal menig protestantse christen de vesper in Maastricht maar moeilijk een plaats kunnen geven. Alles bijeen een goede reden om nader stil te staan bij de plaats van Maria in de rooms-katholieke vroomheid.

Maria en Christus

Maria vormt in het oecumenisch gesprek, zeker met orthodoxe protestanten, tot op de dag van vandaag een gevoelig thema. Voor menig protestant, die zweert bij Christus alleen, is iedere aandacht voor de moeder van de Heer lastig. Maar juist in deze oecumenische tijd is het goed om opnieuw over de plaats van Maria binnen de heilsgeschiedenis na te denken. Aandacht voor Maria betekent, ook in de rooms-katholieke traditie, direct ook aandacht voor Jezus Christus. Meer nog: de aandacht

voor de moeder heeft alles te maken met de Zoon. Maria speelt een heel bijzondere rol bij het geheim van de menswording van God in Jezus. Zij is beschikbaar voor God om Jezus als de Emmanuel, God met ons, de wereld binnen te dragen. Is het niet om die reden dat het evangelie zegt dat zij door alle geslachten zal worden zalig geprezen (vgl. Lucas 1,48)?

Op de bruiloft van Kana, aan het begin van het openbaar leven van Jezus volgens het evangelie naar Johannes, zegt Maria tot de bedienden: “Doe maar wat Hij u zeggen zal” (Johannes 2,5).

Voor mij spreekt Maria die woorden, over de hoofden van de bedienden heen, tot ons allen, tot op de dag van vandaag. Een geïsoleerde Mariadevotie is dan ook naar rooms-katholiek inzicht onbestaanbaar. Maria verwijst altijd naar haar Zoon.

In het weesgegroet vertrouwen katholieken zich toe aan het gebed van Maria, hier en nu en tot in het uur van onze dood. Als de Nederlandse bisschoppen in Maastricht hun bisdommen aan de moeder van de Heer toewijden, doen zij feitelijk hetzelfde. De bisschoppen vertrouwen hun bisdommen toe aan het gebed van Maria. Maria bewaart onze zorgen en noden in haar hart en brengt alles bij Christus en de Vader.

Maria en zichzelf

De uitstorting van de Geest met Pinksteren geldt als de geboorte van de Kerk. Na de hemelvaart van de opgestane Heer verblijven de apostelen met Maria in een bo-

venzaal te Jeruzalem (Handelingen 1, 13-14). Het is dan ook niet zo vreemd dat op schilderijen en iconen over Pinksteren Maria vaak te midden van de apostelen wordt afgebeeld. In de katholieke traditie wordt Maria zo beeld van de ware gelovige. Haar beschikbaarheid, dienstbaarheid en intens geloofsvertrouwen mag iedere christen eigen zijn. Veel katholieken leven vanuit een dergelijke mariale spiritualiteit. Het is opvallend dat tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) de verzamelde bisschoppen geen apart Mariadocument hebben uitgegeven maar over Maria spreken in Lumen Gentium, het grote decreet over de Kerk (vgl. Lumen Gentium, 8). Maria is toonbeeld en model van de Kerk, met name door haar geloof, haar liefde en volmaakte eenheid met Christus. Ik hoop en bid dat rooms-katholieken en protestanten, juist in dit Lutherjaar, oude stellingen verlaten en opnieuw met elkaar in gesprek gaan, ook over de betekenis van de moeder van de Heer binnen de omgang van God met deze wereld.

Mgr. dr. Gerard de Korte



Agenda mgr. De Korte

mei

Dagelijks om 8.30 uur H. Eucharistie in de kathedraal (m.u.v. andere afspraken)

- 1 14.00 uur bestuur Mariaparochie Den Bosch
- 2 10.00 uur Steunpunt Zelfhulp Den Bosch
14.00 uur missiezusters Asten
- 4-9 bedevaart naar Lourdes met de Ridders van de Orde van Malta
- 10 15.00 uur barbecue met emeriti
- 11 10.00 uur stafvergadering
14.00 uur dekensvergadering
- 12 14.00 uur CDAV, Catharinakerk Eindhoven
16.00 uur diaconaal steunpunt Eindhoven
- 13 15.00 uur middaggebed i.v.m. Onze Lieve Vrouw van Fatima in Maastricht
18.00 uur H. Vormsel, Erp
- 14 10.30 uur H. Eucharistie Berg en Dal i.v.m. 50-jarig bestaan van de parochie
- 15 14.00 uur Classes, Eindhoven
17.30 uur lezing International Christian Fellowship in Sociëteit Amicitia en De Zwarte Arend, Den Bosch
- 16 bisschoppenvergadering, Utrecht
- 17 14.30 uur vergadering over kerkelijk waardebeheer
- 18 10.00 uur stafvergadering
14.00 uur pastoresconferentie dekenaat Bladel-Oirschot
18.00 uur visitatie Dreumel
- 19 12.00 uur lunch met Indiase priesters en betrokkenen, Sint-Janscentrum
- 20 11.00 uur H. Eucharistie, H. Landstichting
18.00 uur H. Vormsel, Kerkdriel
- 21 10.00 uur bijeenkomst stadhuis Den Bosch
- 22 16.00 uur overleg zaligverklaring zuster uit Oirschot
- 23 16.00 u vergadering diakenberaad
- 24 15.00 u boekpresentatie professor S. van Bijsterveld, Radboud University Nijmegen
- 25 10.00 uur H. Eucharistie in de kathedraal i.v.m. Hemelvaartsdag
- 26 14.00 uur ontmoeting bestuur van de Zusters Dominicanessen (Neerbosch) in hun klooster in Nijmegen
- 27 18.00 uur H. Vormsel, Ammerzoden

- 28 9.30 uur H. Eucharistie i.v.m. de Kringgildedag, Veghel
- 30 10.00 uur bijeenkomst met het genootschap voor heraldiek
- 31 19.00 uur processie en H. Eucharistie, Elshout

...en dan denk ik aan Brabant

Ik ben geboren en getogen in de kruikenstad. Ik heb mij altijd thuis gevoeld in de Katholieke Kerk.



Onlangs las ik in een biografie over Dennis Bergkamp toevallige overeenkomsten. Bergkamp die elke zaterdag met zijn ouders en drie broers naar de (St.Jozef) kerk gaat. Na de Mis gaan vader en zoons op een drafje naar huis om maar niets te missen van het Duitse voetbal. Bij ons was dat precies hetzelfde, met dit verschil dat niet mijn vader, maar mijn moeder met ons op een drafje naar huis liep om Die Sportschau te zien. Op zondag ging Dennis met zijn vader en broers naar Ajax. Bij ons gingen mijn moeder en mijn oudste broer Geert en ik naar Willem II (mijn moeder heeft van haar 10^e tot haar 81^e geen enkele thuiswedstrijd gemist). In de woonkamer van de Bergkampjes staat een Mariabeeld centraal en werd het rozenhoedje gebeden. Bij ons was dat ook zo. Elke dag om 18.00 uur voor het eten op de knieën. Gelukkig hadden wij geen kokosmatten. Dennis Bergkamp voelde zich thuis in die katholieke setting. Ik ook. Hij heeft het geloof van zijn ouders overgenomen. Ik heb het geloof ook van mijn ouders overgenomen; ik vermoed, omdat zij het volkomen natuurlijk beleefden. Geloof was niet

iets bijzonders, het was juist heel gewoon. De moeder van Dennis wees hem een keer op een stratenmaker die voor hun deur een perfect stoepje aanlegde en zei tegen Dennis (toen al een gevierd voetballer): ‘Wat die man daar doet, dat zou jij nooit voor elkaar krijgen. Vergeet dat niet.’ Dat zei mijn vader ook altijd tegen mij als hij vaklui bezig zag. Hij had een grenzeloze bewondering voor mensen die muurtjes konden metselen, vloeren egaliseren en zomaar een mooie kast in elkaar konden timmeren. Allemaal dingen die wij nooit zouden kunnen. Ik was al de held van het gezin omdat ik fietsbanden kon plakken. Ik meen te mogen zeggen dat Bergkamp nooit naast zijn schoenen is gaan lopen. Oh ja, Dennis stapte op zijn 11^e bij de junioren van Ajax binnen en maakte op zijn 17^e zijn debuut in het eerste. Johan Crujff ziet wel wat in de onbekende jeugdspeler. Hij heeft hem nodig in de uitwedstrijd tegen Malmö FF. Maar Dennis moet eerst zijn proefwerk biologie maken voordat hij het eerste elftal van Ajax achterna kan reizen. Wat een geweldige scène uit een jongensboek. Helaas houden hier de parallellen op. Ik ben nooit verder gekomen dan rechtsback bij RBO.

Ik kom nog wel eens in Tilburg. Heel soms ook in een café in de binnenstad, zoals onlangs. Na één voetstap in het etablissement gezet te hebben, sta ik meteen in het aloude sfeertje. Blauw van de rook, zwart van het volk en iedereen een goudgele pint in de hand. “Doe mij maar een blad vol”, roept een opgetogen Tilburger. Volle asbakken. Een vrouw inhaleert twee sigaretten tegelijk en puft: “Wat een verademing”. Burgerlijke ongehoorzaamheid is niet iets wat ik graag aanprijst. Maar in dit geval twijfel ik. Ik heb nooit gerookt, het is rommel en absoluut niet aan te bevelen. Maar als

iemand dat weet en er desondanks voor kiest, moet hij dat zelf weten. Voorlichting prima, betutteling niet. Ik hoestte me suf, mijn kleren stonken een uur in de wind, maar het was erg gezellig die avond. Op de achtergrond zong Guus Meeuwis over zijn Brabant. En ik zong mee.

In de Kerk is dat niet anders. We prijzen dingen aan, we keuren andere dingen af, omdat daar o.i. geen zegen op rust. We zeggen het maar zoals we denken dat het is. We zijn duidelijk in onze mening, maar betuttelen niet (meer). Iedereen moet uiteindelijk zelf maar weten wat hij of zij ermee doet (wat niet wil zeggen dat het Katholieke Geloof iets vrijblijvends is; dat is het zeker niet). Iedereen is welkom, degenen die het van harte geloven en ernaar pogen te leven, maar ook degenen die er moeite mee hebben of het zelfs helemaal afwijzen. Ze zijn welkom onder het motto: laten we het er nog eens over hebben. Maar ik merk steeds meer dat juist dat een probleem is. Zonder argumenten aan te voeren, wordt door Jan en alleman – van NRC tot Telegraaf – simpelweg gesteld dat de Bijbel een sprookjesverhaal is en dat we ‘niet meer geloven in die achterhaalde onzin’. Dames en Heren van de media: argumenten! Waar zijn uw argumenten? Ik hoor ze graag. Dan kunnen we het er eens over hebben.

+Rob Mutsaerts

Benoemingen en ontslagen

De zeereerwaarde heer **R.J.M. Kersse-makers** te Aarle-Rixtel per 1 mei 2017 benoeming tot pastoor van de parochie Heilige Willibrordus te Oss.

De hoogerwaarde heer drs. **C. Mennen** te Vlijmen per 1 mei 2017 eervol ontslag als waarnemend pastoor van de parochie Heilige Willibrordus te Oss.

De zeereerwaarde heer **W.C.M. Smulders** te Biezenmortel per 1 mei 2017 benoeming tot pastoor van de parochie De

Twaalf Apostelen te Wijchen onder gelijktijdig eervol ontslag als pastoor van de parochie Heilige Edith Stein te Vught.

De veleerwaarde heer **Titus A. Santhanam** te Drunen per 1 juli 2017 benoeming tot pastoor (kapeiaan) van de parochie Sint Christoffel te Dreumel.

De eerwaarde broeder **J.S. van Bommel ofm** te Megen per 1 juli 2017 eervol ontslag als diaken van de parochie Heilige Franciscus te Veghel.

Zomerkampen voor tieners!

Samen met andere tieners actief bezig zijn, lol maken en het geloof beleven. Dat kan tijdens de zomerkampen voor tieners van 12 t/m 17 jaar. Dit jaar zijn er twee ontzettend leuke kampen in de laatste week van de zomervakantie (19/21 t/m 26 augustus).

Wilt u de vormelingen en tieners in uw parochie/omgeving hierover informeren? Wij kunnen u flyers opsturen, maar komen ook graag helpen door een enthousiaste presentatie op maat te geven. Mail hiervoor naar jongeren@bisdomdenbosch.nl.

Meer informatie over de zomerkampen kunt u vinden op www.jongeren@bisdomdenbosch.nl.



De volgende zomerkampen worden georganiseerd: een zeilkamp voor jongens en een meidenkamp. Het zijn echte aanraders!



Nacht Zonder Dak in Heeze

Net als voorgaande jaren organiseert Jong Bisdom Den Bosch ook dit jaar weer een Nacht Zonder Dak.



Dit jaar zijn we hiervoor op 17 en 18 juni te vinden in de pastorie-tuin in Heeze. Nacht Zonder Dak is een geweldig evenement, waarbij tieners en jongeren ervaren hoe het is om een nacht zonder dak door te brengen en daarmee een bijdrage te leveren aan projecten voor jongeren in de krottenwijken van India, Kenia en Bolivia. Stichting Tear, de overkoepelende organisatie achter de actie Nacht Zonder Dak, gebruikt het sponsorgeld om de jongeren een vak te leren zodat ze zelf een toekomst op kunnen bouwen en de krottenwijken kunnen verlaten.



Unieke ervaring

Zelf je krotje bouwen en daarin slapen is een unieke ervaring. Twee dagen waarin gezelligheid, samen bouwen en bijzondere ervaringen centraal staan. Een perfecte activiteit voor de tiener- of jongerengroep, het jongerenkoor, de misdienaars of andere tieners en jongeren in uw omgeving. Nodigt u hen mee uit?

Voor meer informatie, om tieners/jongeren op te geven of om hen te sponsoren



Colofon

De nieuwsbrief is een uitgave van het **bisdom van 's-Hertogenbosch**. De *BisdomNieuwsbrief* wordt gratis verspreid bij het pastoraal kader en bij belangstellenden.

Een bijdrage ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld (publiciteitsfonds NL63 INGB 0001 3284 65)

Aan- / afmeldingen en wijzigingen voor de nieuwsbrief kunnen doorgeven worden via het mailadres: nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl

Bezoekadres:

Parade 11
5211 KL 's-Hertogenbosch
Postadres: Postbus 1070
5200 BC 's-Hertogenbosch

T: 073 523 20 20

E: nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl

W: www.bisdomdenbosch.nl

Verschijnt elf maal per jaar

kunt u gaan naar:
www.nachtzonderdak.nl/heeze of
een mail te sturen naar
jongeren@bisdomdenbosch.nl.

Ontdek een goed bewaard geheim

In de periode mei-juni 2017 zal de heer Embregt Wever, diocesaan medewerker voor diaconie en missie, in Eindhoven vijf avonden verzorgen over wat hij noemt 'een goed bewaard geheim' in de katholieke Kerk.

De heer Wever doelt daarmee op de Sociale Leer van de Kerk. Het katholiek sociaal denken wordt door katholieken weinig meer beoefend en door menigeen niet eens gekend. Hier mag verandering in komen. Middels de korte cursus 'Diaconie' zal hij dan ook het gedachtegoed en de rijkdom van deze sociale leer toegankelijk maken. Hij zal ook aanzetten tot daden, uitdagen tot katholiek sociaal handelen.



Onderwerpen van de avonden zijn:

- diaconie en de heilige Schrift
- geschiedenis van het katholiek sociaal denken
- inzicht in aard en omvang van de sociale nood
- organisatie van het werk
- bespreking van afsluitende casus-opdracht.

Er wordt gewerkt met het boek dat de heer Thijs Caspers schreef 'Proeven van goed samenleven'. Behalve de avonden bestaat de cursus uit een aantal (lees)opdrachten voor thuis.

De avonden zijn onderdeel van de diocesane pastorale cursus 'geloven in groei'.

Cursusdata: 1, 22 en 29 mei; 12 en 19 juni, telkens van 19.30 tot 21.30 uur.

Kosten: € 35,- p.p.

Meer info en aanmelding: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl

Pinksteren - ook voor gelovigen van nu?

Op 8 juni 2017 organiseert het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) een bezinningsbijeenkomst over het pinksterfeest van de jonge Kerk. De parochies van katholiek Nederland zijn heel druk bezig met overleven, bestuurlijk en pastoraal, geestelijk en financieel. Wie evenwel alle plannen en activiteiten analyseert, ontdekt dat het vooral draait om bundeling van krachten, herordening van besturen en teams en, helaas, vaak om sluiting en verkoop van kerkgebouwen. Een herbezinning op het Evangelie van Jezus en op het pinksterfeest van de jonge Kerk blijkt praktisch te ontbreken en daar ligt nu juist de bron van nieuwe inspiratie en frisse levenskracht, volgens Koos Smits, de inleider van de bezinningsbijeenkomst.

De bijeenkomst vindt plaats van 14 uur tot 16.30 uur in klooster Brakkenstein, Heijendaalseweg 300 te Nijmegen.

Eenieder is van harte welkom! Voor meer informatie over het programma, aanmelding en kosten van de dag:

www.parochiespiritualiteit.org