

## FEEST VAN DE GEEST

Pinksteren is voor menigeen een moeilijk feest, vaak moeilijker dan Kerstmis of Pa-

sen. Het gaat om de Geest van God. Voor veel mensen, buiten maar ook binnen de Kerk, is dat alles moeilijke kost. Verhelderend vind ik het beeld van het grondwater. Zoals het grondwater, onzichtbaar, onze polders en akkers vruchtbaar maakt, zo werkt ook Gods Geest. De Geest wil het leven van ons mensen vruchtbaar maken.

### Missionarissen

Ieder Pinksterfeest richt onze Kerk de spotlights op onze missionarissen. Mannen en vrouwen, priesters, religieuzen en leken, die, geraakt door Gods Geest, naar verre landen zijn getrokken om het Evangelie te leven en te verkondigen. Het gaat hen om een integraal christendom. Zij bouwen kerken om God te aanbidden maar ook scholen, ziekenhuizen en werkplaatsen om Gods gerechtigheid zichtbaar te maken. Onze missionarissen zijn tolken van Gods Geest door een praktisch christendom.

### Heilig vormsel

Pinksteren is niet alleen een feest over weg maar ook over dichtbij. Kinderen en volwassenen worden gevormd. Het is heel bijzonder om juist op het Pinksterfeest het sacrament van het H. Vormsel te ontvangen. Na hopelijk een gedegen voorbereiding, zeggen jongere en oudere katholieken, in kracht van de Geest, “ja” tegen Jezus Christus, “ja” tegen zijn Evangelie en zijn Kerk. In kracht van de Pinkstergeest worden zij geroepen navolgers te worden van de Heer.

### De Geest en wijzelf

Maar het gaat niet alleen om onze missionarissen en om de vormelingen. Wijzelf

zijn ook in het geding. Wij hebben immers bij ons doopsel en vormsel de H. Geest ontvangen. Wij zijn geroepen om in de wereld van vandaag missionaris te zijn, tolk van de Geest, getuige van Jezus Christus. Nu kan dat bij menigeen enige verlegenheid oproepen. Ben ik werkelijke geroepen om getuigenis te geven? Maar hoe dan en waar? Misschien kunnen wij inspiratie opdoen door te kijken naar het eerste Pinksterfeest.

Met een beetje fantasie zie je de eerste leerlingen bijeen. Angstig en onzeker wat er met hen gaat gebeuren nu Jezus de kruisdood is gestorven. Niet alleen is Jezus gestorven maar in zekere zin ook de verwachtingen van zijn leerlingen. Het leven is grijs en donker geworden. De leerlingen zijn weer terug bij af. Maar Pinksteren brengt een radicale ommekeer. Angstige, teruggetrokken mensen vatten moed. En zij verlaten hun schuilplaats om fier en zelfbewust getuigenis te geven. Overal vertellen zij over de levende Christus. Iedereen die het maar horen wil, mag weten van Gods menselijkheid en barmhartigheid die in Christus zichtbaar is geworden.

### Navolging

De eerste leerlingen kunnen ons vandaag inspireren. Velen van ons, laten wij het maar eerlijk bekennen, zijn niet zo goed in het geven van een positief geloofsgetuigenis. De gemiddelde katholiek kan best wat meer fierheid en zelfbewustheid gebruiken. Wij worden uitgenodigd om de Geest door ons heen te laten werken. Zijn gave betekent tegelijk een opdracht. In vertrouwen op de

scheppende en herscheppende Geest, worden wij geroepen tot een leven van navolging. Het gaat dan niet om hele grote dingen of geweldige prestaties. Uiteindelijk zal ons leven worden beoordeeld op kleine daden van menselijkheid. Het gaat om het geven van een beker water aan iemand die dorst heeft; om voedsel voor allen die honger hebben; om kleding voor de naakten; veiligheid voor vluchtelingen en om het bezoeken van zieken en gevangenen. In dit verband denk ik aan een bekend woord van de theoloog Dietrich Bonhoeffer. Als gevangene van nazi's schrijft hij: “ Ons christen-zijn zal in deze tijd slechts bestaan uit twee elementen: bidden en gerechtigheid doen onder de mensen”. Van harte hoop ik dat Gods Geest ons allen daartoe zal inspireren. Vanuit dat geloof wens ik u een Zalig Pinksteren!

*Mgr. dr. Gerard de Korte*

## Agenda mgr. De Korte

*Dagelijks om 8.30 uur H. Eucharistie in de kathedraal (m.u.v. andere afspraken)*

### juni

- 1 10.00 uur stafvergadering  
14.00 uur priesteraad
- 2 11.00 uur Permanente Raad Utrecht
- 3 bisschopswijding, Groningen  
18.30 uur H. Vormsel, Cuijk
- 4 10.00 uur Eucharistie kathedraal
- 5 9.30 uur Eucharistie, Oirschot
- 6 18.00 uur lezing, Bergen op Zoom

- 7 11.00 uur lezing predikantenvereniging CGK, Elspeek  
14.00 uur Nederlands Christelijk Forum, Elspeek
- 8 10.00 uur stafvergadering
- 9 14.00 uur vrouwenberaad Unie NKV  
16.00 uur uitreiking boek over de H. Thomas van Aquino  
19.00 uur H. Vormsel, Goirle
- 10 10.30 uur priesterwijding, kathedraal
- 11 kringgildedag Someren
- 12 19.30 uur diocesane lekenraad
- 13 10.00 uur bisschoppenvergadering, Utrecht
- 15 10.00 uur stafvergadering  
15.30 uur Raad voor Economische Aangelegenheden
- 17 10.00 uur dag van de zending  
19.00 uur H. Vormsel, St. Anthonis
- 18 10.30 uur Eucharistie, Utrecht b.g.v. 60-jarig priesterfeest kardinaal A. Simonis
- 20 15.00 uur vergadering Refo 500, Utrecht
- 22 10.00 uur stafvergadering  
15.00 uur kathedraal kapittel
- 23 14.00 uur platform Rome-Reformatie  
21.00 uur kerkennacht, Boxmeer
- 24 19.00 uur H. Vormsel, Oeffelt
- 25 10.00 uur Eucharistie b.g.v. eeuwfeest Antonius van Paduakerk, Nijmegen
- 27 studiemiddag Nijmegen
- 28 personeelsdag bisdom
- 29 10.00 uur stafvergadering

### Nieuwe naam parochie

Bij decreet van 4 april 2017 heeft Mgr. G. de Korte de naam van de parochie Regio Mill te Mill per 7 mei 2017 gewijzigd in Parochie **De Goede Herder**.

### The Benedict Option of: hoe be- waar ik mijn geloof

Gelovigen en seculieren kijken op verschillende wijze naar de werkelijkheid. Gelovigen gaan er vanuit dat ons menselijk bestaan onderdeel is van een harmonieus geheel, geschapen met een doel. Hierin vinden we ook het antwoord op onze levensvragen. De seculier gelooft dat deze harmonie wellicht bestaat in een parallel universum, maar in ieder geval niet

in het onze. Objectieve waarheid bestaat niet, vandaar dat de meeste stemmen gelden. Eigen gevoel en politieke correctheid gelden als de hoogste normen. In het huidige tijdgewricht komen we vooral seculieren tegen en dan nog veelal seculiere puristen: de milieuactivist die de klimaatscepticus de mond wil snoeren, de seculiere activist die katholieke bakkers wil verplichten twee mannetjes op de bruidstaart te zetten. Ze zijn net zo dogmatisch als orthodoxe gelovigen. Orthodoxe katholieken voelen zich steeds meer de paria's van onze maatschappij. Rod Dreher heeft er een boek over geschreven: "The Benedict Option". Dreher is van mening dat gelovigen en seculieren niet meer in vrede kunnen samenleven. Hij geeft een voorbeeld. Plaats voorzichtig kanttekeningen bij het homohuwelijk en je kunt je zaak wel sluiten; je school wordt uitgesloten van subsidie. Je komt op een zwarte lijst. Je zou denken dat je over zoiets als het homohuwelijk van mening kunt verschillen, maar de seculieren denken daar anders over: je moet je mening voor je houden, of ze slepen je voor de rechter.

Rod Dreher is van mening dat het geen zin heeft deze oeverloze culturele oorlog te blijven voeren. Gelovigen zouden beter het voorbeeld van de 6<sup>e</sup> eeuwse monnik St. Benedictus kunnen volgen, die, in een tijd van moreel verval, zich terugtrok om zijn geloof te herbronnen om het aldus te kunnen bewaren. Nee, Dreher is geen homofob. Achterliggend probleem is dat seculieren, i.t.t. gelovigen, moraal niet herleiden tot een objectieve waarheid, maar tot een gevoel of tot een kwestie van meerderheid versus minderheid. Oftewel, de meerderheid bepaalt de moraal die vervolgens ook aan de minderheid wordt opgelegd. De terugtrekkende beweging is al ingezet. Ouders vertrouwen hun

kinderen niet meer toe aan scholen en geven thuis les. Homeschooling is een bekend verschijnsel in Amerika en het Verenigd Koninkrijk, maar in Nederland verzet vooral D66 zich er tegen: verzet tegen de tolerantie die zij voorstaan wordt niet getolereerd. Ook op andere maatschappelijke terreinen zie je dat christenen parallelle structuren opzetten om het grote morele en intellectuele katholieke erfgoed veilig te stellen tegen de dictatuur van de seculieren die van de Bijbel een sprookjesboek maken en pornografie aan kleuters opdringt: de genderideologie moet en zal er al op de kleuterschool ingepompt worden. Alleen op deze manier kunnen christenen zich herontdekken en voorkomen dat het christendom opgaat in de dominante seculiere cultuur, aldus Rod Dreher.

Ik begrijp Dreher wel. Ik hoor vaak dat de Kerk zich moet aanpassen aan deze tijd. Dan gaat het meestal over abortus, euthanasie, homohuwelijk, voltooid leven. Zeker, we leven in deze tijd en moeten ons inleven in de vragen en noden van deze tijd. Maar tegelijkertijd moeten we niet in deze tijd opgaan. De Kerk wil zo graag zo betrokken zijn op de maatschappij, dat we onze identiteit verloren zijn. We hebben de relevantie van het geloof zo eenzijdig benadrukt, dat we ons nauwelijks meer onderscheiden van politieke partijen en praatprogramma's. Misschien was dit in de jaren '60/70 wel nodig, want in de jaren '50 lag de nadruk te eenzijdig op identiteit (bewaren van tradities etc), maar nu gaat het ten koste van onze identiteit. Vandaar dat het tijd is voor een Benedict option. Terugtrekken om te hergroeperen. Een stap terug doen om uiteindelijk verder te kunnen springen: Reculer pour mieux sauter. Want we moeten natuurlijk wel evangeliseren.

+Rob Mutsaerts

## Benoemingen / ontslagen

De eerwaarde heer **J.A. Dommeck** te Berkel-Enschot per 1 mei 2017 eervol ontslag als diaken van de parochie De Goede Herder te Tilburg.

De zeereerwaarde heer **B. Thomas** te Hapert per 1 juni 2017 eervol ontslag als pastor van de Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus te Bladel.

De zeereerwaarde heer **J.W.H.M. de Waal** te Weurt per 1 juli 2017 eervol ontslag als pastor van Zorggroep Maas en Waal te Beneden-Leeuwen.

Mevrouw **A.C.M.M. van Engeland** per 1 september 2017 de pastorale opdracht en zending als pastoraal werkster ten behoeve van het R.K. Dovenpastoraat.

## Fatima en de hoop op vrede

Bij gelegenheid van de 100<sup>e</sup> verjaardag van de verschijningen van Maria in Fatima wijdden de Nederlandse bisschoppen op 13 mei hun bis-



dom toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. Die toewijding is de aanleiding voor een drietal lezingen op woensdag 31 mei in het Sint Janscentrum, Papenhulst 4, 's-Hertogenbosch. U bent van harte welkom.

17.45 uur Ontvangst met broodjes

18.30 uur Aanvang lezingen:

*Fatima en de martelaren van de twintigste eeuw* Pater Dr. Gonzalo Ruiz Freites,

*De toewijding van onze gezinnen aan Maria in het licht van Fatima*

Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks,

*Fatima, Rusland en de moederlijke zorg van Maria: een getuigenis*

Moeder Anima Christi.

21.00 uur afsluiting

Indien u de conferentie wilt bijwonen, wordt u verzocht dit vóór 29 mei a.s. te berichten aan mevrouw Truus Verheijen. E: [verheijen.truus@gmail.com](mailto:verheijen.truus@gmail.com).

T: 06 212 386 52.

## Priesterraad

Per 10 mei 2017 heeft mgr. G. de Korte de leden van de nieuwe Priesterraad benoemd, welke op 1 juni a.s. haar oprichtingsvergadering zal hebben. De Priesterraad is samengesteld uit de volgende leden:

ZEH R. van Aken, Den Bosch  
ZEH S. Barberien, Diessen  
ZEH J. Goris, Eindhoven  
ZEH D. Hedeboom, Drunen  
ZEH J. Jansen o.praem, Heeswijk  
ZEP L. Janssens o.carm. Boxmeer  
ZEH W. Kalb, Eindhoven  
ZEH C. Michael, Schijndel  
Mgr. R. Mutsaerts, Den Bosch  
ZEH P. Rens, Best  
ZEH H. Rikhof, H. Landstichting  
ZEH P. Scheepers, Asten  
ZEH J. Schepers, Rosmalen  
ZEH H. Schilder, Tilburg  
Mgr. J. Schröder, Den Bosch  
HEH Ph. Spooren, Valkenswaard  
ZEH N. Swagemakers, Berg en Dal.

## Nieuw eerste communie-project

Menig eerste communiewerkgroep zal in de periode mei-juni, samen met de eerste communicanten en hun ouders, kunnen terugkijken op een mooie periode van voorbereiding. Maar na even te hebben uitgerust, wordt ook weer gedacht aan komend jaar. Wellicht is er behoefte aan een ander project. Uitgeverij Adveniat speelt hierop in door in juni een gloednieuw fleurig eerste communieproject 'Ik ben bij je' uit te brengen. Het bevat acht bijeenkomsten voor en twee na de eerste heilige Communie: God is liefde; Jezus en God, zijn Vader; De doop in de Jordaan; Alles wordt anders voor Zacheüs; Een zoon komt thuis; Een heel bijzondere maaltijd; Een weg door de nacht; Een nieuwe

dag – Pasen; Het verhaal gaat verder!; God zoeken, God vinden: in de Kerk.

Op weg naar hun eerste Communie leren de kinderen veel over Jezus, zijn woorden, zijn leven, zijn



dood en verrijzenis. Ze leren waarom ze op Jezus kunnen vertrouwen. 'Ik ben bij je', heeft Hij ons immers be-

loofd. De kinderen ontdekken waarom het fijn is om bij Hem te horen in de communie.

Het project is onderdeel van de methode voor doorlopende catechese 'het Licht op ons pad'. Het werkboek kost € 13,50 en het begeleidersboek € 20,00. Bij het werkboek ontvangen de kinderen gratis: kaartjes om in te vullen en in het werkboek te plakken; een vriendenboek waarin de andere eerste communicanten iets kunnen opschrijven; een vierwijzer met stapsgewijze uitleg over wat er gebeurt tijdens de eucharistieviering. Het project is te bestellen bij: [www.adveniat.nl](http://www.adveniat.nl)

## Laat jongeren aan het woord!

Paus Franciscus vraagt om jongeren te betrekken in het voorbereidend proces op de Synode 'Jongeren, het geloof en de onderscheiding van roeping' in oktober 2018. De vraag aan parochies is gesteld om jongeren zoveel mogelijk te betrekken bij het beantwoorden van de voorbereidende vragen. Op 15 mei jl. kwam een twintigtal pastores en betrokkenen rondom jongerenwerk bij elkaar om zich te laten inspireren door het voorbereidend document en er vervolgens in hun parochies mee aan de slag te kunnen gaan. Jong Bisdom Den Bosch wil jongeren uit het



bisdom (16-30 jaar) een stem geven in het voorbereidend proces en nodigt alle jon-



geren (kerkelijk, niet-kerkelijk en alles daartus-

senin) uit om op 8 juni hun stem aan en in de Kerk te laten horen. Op deze avond zullen jongeren met verschillende interactieve werkvormen aan het woord komen en zal mgr. Mutsaerts, bisschop-referent voor de jongeren, naar hen luisteren. Jongeren hebben de Kerk veel te zeggen! Nodigt u hen mee uit? De avond wordt gehouden op donderdag 8 januari 2017 in het bisdomkantoor, Parade 11, Den Bosch. 18.00 uur. Gezamenlijke maaltijd 19.00 uur Laat JOUW stem horen! 22.00 uur Afsluiting en napraten Je kunt je opgeven tot 5 juni via [jongeren@bisdomdenbosch.nl](mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl) of via Facebook Jong Bisdom Den Bosch



## Colofon

De nieuwsbrief is een uitgave van het **bisdom van 's-Hertogenbosch**. De *BisdomNieuwsbrief* wordt gratis verspreid bij het pastoraal kader en bij belangstellenden.

Een bijdrage ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld (publiciteitsfonds NL63 INGB 0001 3284 65)

Aan- / afmeldingen en wijzigingen voor de nieuwsbrief kunnen doorgeven worden via het mailadres: [nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl](mailto:nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl)

Bezoekadres:

Parade 11

5211 KL 's-Hertogenbosch

Postadres: Postbus 1070

5200 BC 's-Hertogenbosch

T: 073 523 20 20

E: [nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl](mailto:nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl)

W: [www.bisdomdenbosch.nl](http://www.bisdomdenbosch.nl)

*Verschijnt elf maal per jaar*

## In memoriam



Op 30 april 2017 is overleden de zeereerwaarde heer **Cornelis Franciscus Johannes Teunissen**, emeritus-

pastoor van de parochies H. Laurentius te Vierlingsbeek en H. Antonius Abt te Maashees, thans behorend tot de parochie Maria, Moeder van de Kerk te Sint Anthonis.

Emeritus-pastoor Teunissen werd geboren in Sambeek op 5 december 1939 en tot priester gewijd op 23 mei 1964. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Malden (parochie H. Antonius Abt) van 1964-1967, als kapelaan te Zeelst (parochie H. Willibrordus) van 1967-1974 en vanaf 1969 tevens lid van het priester-team van het dekenaat Veldhoven, als pastor van de St. Maartenskliniek te Beek-Ubbergen van 1974-1977, als kapelaan te Beneden-Leeuwen (parochie H. Willibrordus) van 1977-1980 en tenslotte als pastoor te Vierlingsbeek (parochie H. Laurentius), als rector van de kapel H. Antonius Abt te Groeningen en als pastoor te Maashees (parochie H. Antonius Abt) vanaf 1980, uit welke functies hem op 1 januari 2016 eervol ontslag werd verleend.



Op 9 mei 2017 is te Nijmegen overleden de zeereerwaarde heer **Arnoldus Peters**, emeritus-pastoor van de parochie Sint Jan de Doper te Ewijk.

De zeereerwaarde heer Peters werd geboren in Rotterdam op 9 juni 1920 en tot priester van de Orde Cisterciënzers van de Strenge Onderhouding (trappisten Koningshoeven) gewijd op 7 maart 1948. Per 27 maart 1968 is hij geïncardineerd in het bisdom van 's-Hertogenbosch.

Hij was in het bisdom werkzaam als kapelaan te Lith (parochie H. Lambertus) van 1960 tot 1963, als kapelaan te Nijmegen (parochie Christus Koning) van 1963 tot 1965, als kapelaan te Aarle-Rixtel (parochie O.L. Vrouw Presentatie) van 1965 tot 1968 en als kapelaan te Tilburg (parochie H. Willibrordus-Loven) van 1968 tot 1969.

Per 11 juli 1969 werd hij benoemd tot pastoor van de Parochie Sint Jan de Doper te Ewijk uit welke functie hem wegens emeritaat per 1 juli 1985 eervol ontslag is verleend.

Mogen zij rusten in vrede!

## Geloven in de ander

Missionarissen geven zo veel en vragen weinig. Zij hebben echter steun hard nodig. Van 27 mei tot en met 4 juni wordt in de parochies de Pinksteractie gehouden om geld in te zamelen voor hun belangrijke werk.

U kunt daarin het verschil maken. Niet alleen voor honderden missionarissen en missionair werkers, maar vooral voor de mensen met en voor wie zij werken. Steun de actie en laat zien dat we in onze Nederlandse parochies achter onze missionarissen staan.

Deze Pinksteractie is de jaarlijkse collecteweek en de belangrijkste pijler van de Week Nederlandse Missionaris. Zo belangrijk, dat de Nederlandse bisschoppenconferentie deze aanmerkt als A-collecte, een van de slechts drie jaarlijkse bestemmingscollectes waarbij de wekelijkse collecte komt te vervallen.

