



## Restaurant kerkzicht

Wat staat centraal in het katholiek geloof? De barmhartigheid, zoals onze paus niet moe wordt

te verkondigen. Nee, niet de dogma's staan centraal. Ik heb overigens geen enkel probleem met dogma's. Dogma's zijn niet gevaarlijk. Dogma's zijn behulpzaam. Vergelijk het met een stok. Die kun je inderdaad gebruiken om een hond mee te slaan. Maar ook als wandelstok om gemakkelijker te kunnen lopen en stokken kunnen ook gebruikt worden om een weiland af te palen. Dogma's zijn een hulpmiddel en een steun om in vrijheid te wandelen. Als het erop aankomt is de vraag naar het wezen van ons geloof niet een kwestie van regels; de vraag die een gelovige stelt is simpelweg deze: wat zou Jezus ervan zeggen?

'U vraagt en wij draaien' is in ieder geval niet ons motto. Dat is het motto van commerciële bedrijven. En dat is logisch, want wil je klandizie werven en behouden, dan moet je laten merken dat de klant koning is. Verwonderd vroeg een jong stel met trouwplannen mij eens waarom dat principe niet ook in de Kerk geldt. Ze woonden in Eindhoven en wilden wel trouwen in de kerk (Heeze leek hen wel een leuke plaats met zo'n kasteel erbij), maar ze wilden alleen zelf uitgezochte gedichten en liever geen bijbelse toestanden. Ook mocht ik het koor een dagje vrijaf geven, want ze brachten de cd's zelf wel mee. En ook ik zou niet lastig gevallen worden, want ze konden zelf wel iemand huren die het allemaal leuk aan elkaar zou praten. Kortom, ze wilden eigenlijk alleen maar het kerkgebouw huren. Ik heb ze uitgelegd waarom dat in de kerk niet zo werkt. Ten

eerste wil ik graag dat er een waardige viering plaatsvindt. Maar daar komt nog iets bij. Iemand die geen gebeden wil horen, geen bijbellezingen en geen religieuze muziek, die wil simpelweg geen kerkelijke plechtigheid, maar iets onbestemds anders. Dat moeten ze zelf weten, maar de kerk is daarvoor niet de juiste locatie. Volgens mij komen gelegenheden zoals Restaurant Kerkzicht daar veel meer voor in aanmerking. Als iemand geen kerkelijke huwelijkssluiting wil, heb ik daar overigens geen enkele moeite mee. Sommigen zijn van mening dat dit financieel niet echt goed uitpakt voor de parochie, maar ik vraag me af of dat wel zo is. Immers, als echt alles kan en mag in de kerk, dan stelt het in feite ook niets meer voor wat de kerk te bieden heeft en dat kost uiteindelijk meer 'klandizie'. Bovendien zijn we geen commercieel bedrijf. Trouwens – nu ik er zo over nadenk – in het commerciële bedrijfsleven is het devies ook niet overal 'u vraagt en wij draaien'. Als ik bij Jonnie Boer frikadellen en bereklauwen bestel, zal ik die niet krijgen, ook al zou ik bereid zijn daar goed voor te betalen. Het past niet bij een dergelijk sterren-etablisement. Ze zullen mij verwijzen naar de cafetaria om de hoek, waar deze snacks voortreffelijk geserveerd worden. En zo is het ook in de kerk. Wil je een kerkelijke dienst: weet dan dat je van harte welkom bent. De Kerk heeft werkelijk een wonderlijke boodschap die uw leven op won-

derlijke wijze kan verrijken en die ik u graag aanreik. Wil iemand geen kerkelijke dienst (omdat Jezus, kerk en sacramenten hem of haar niks zeggen), maar 'iets feestelijks op eigen maat', dan stellen wij de kerk daarvoor niet beschikbaar; dan kan wellicht het café aan de overkant je van dienst zijn. Je kunt krijgen wat je wilt, en als het mag kom ik graag een vorkje mee prikken. De Kerk is niet onwelwillend, maar we staan ergens voor. Daar kiezen we nu eenmaal voor, en hopen op respect voor deze keuze. Mocht iemand iets anders willen, dan geldt wat ons betreft hetzelfde.

+Rob Mutsaerts

## Agenda juni

### Mgr. Mutsaerts

- 1 Vergadering KBS Jongerenbijeenkomst Valkenswaard
- 4 10.00 uur Stafvergadering
- 5 Wijdingsdag koers '93
- 6 H. Mis Soerendonk KJD-festival Nieuwkuijk
- 7 KJD-festival Nieuwkuijk
- 9 Bisschoppenconferentie
- 10 Dag voor bisdompersoneel
- 11 10.00 uur Stafvergadering
- 12 Vormselmis Goirle
- 13 Vormselmis Uden/Boekel
- 14 Vormselmis Lith/Maren-Kessel
- 15 Vergadering Officium Catecheticum
- 18 10.00 uur Stafvergadering  
14.00 uur REA-vergadering

- 20** H. Mis Soerendonk  
**21** Vormselmis Vlijmen  
**25** 10.00 uur Stafvergadering  
 14.00 uur Kapittel-vergadering  
**27** Vormselmis Moergestel  
**28** H. Mis Maarheeze  
**29** Vergadering SKJ  
**30** Excursie dekens

## Jubileea

### 65 jaar priester

3 juni

**A.J.J. Botden** em. pastoor H. Matthias te Oploo (Glorieuxpark klooster Terhaeghe, Geldropseweg 170 B, 5613 LN Eindhoven)

**R. Dekkers** em. pastoor H. Lambertus te Vorstenbosch (Klooster verzorgingshuis Glorieux, Geldropseweg 170, K. 503, 5613 LN Eindhoven)

**H.J.A.M. Dumoulin** em. pastoor H. Marcus te Oisterwijk (St. Sebastianusstraat 5, K. 4, 5373 AD Herpen)

**A.C.M. van Loon** em. pastoor H. Petrus' Banden te Leende (Hofpad 40, 5595 EP, Leende)

### 60 jaar priester

4 juni

Drs. **J.M.J. Daamen** oud volwassenen- catecheet te Eindhoven (p/a Hunzestraat 8, 5215 HJ, 's-Hertogenbosch)

**J.M. Nass** em. pastoor Bethlehem te Nijmegen (Berchmanianum, Houtlaan 4, K. 215, 6525 XZ Nijmegen)

**A.J.M. Pirenne** em. pastoor H. Joh. Ont- hoofding te Goirle (Eindhovenseweg 3, 5056 RP Berkel-Enschot)

**A.A. Sanders** em. pastoor H. Willibror- dus te Vlierden (Zoutmanstraat 31, 5703 XR Helmond)

**P.J.L. Vissers** em. pastoor H. Willibror- dus te Wintelre (Den Hofpad 8, 5512 AC Vessem)

**J. Welten** pastoor Kath. Pfarramt bisdom Hildesheim DLD (Zur Obersburg 12, D-31749 Auetal 1)

### 50 jaar priester

12 juni

**A.M.G. Geraedts** em. pastoor H. Jozef te Geldrop (De Beemden 52, 5591 HR Heeze)

**M.A.C. Hurkmans** em. pastoor Veldhoven-Noord (Mieke de Brefstraat 53, 5481 CM Schijn- del)

**J.B.M. Jansen** em. pastor justi- tiepastoraat (Pastoor van Erpstraat 8, 5481 BK Schijndel)

**J.A.J. Schepers** em. pastoor H. Lambertus en HH. Bernadette- Laurentius te Rosmalen (Vende- lierstraat 14, 5241 TT Rosmalen)

### 25 jaar priester

9 juni

**G.P.J. van Hoof** pastor H. Fran- ciscus en H. Clara te Druten (Ho- gestraat 4, 6651 BK Druten)

**Ph.G.A. Spooren** pastoor H. Wil- librord te Valkenswaard en deken dekenaat Geldrop/Heeze/Val- kenswaard (Markt 55, 5554 CA Valkenswaard)

**M.A.E.M. Timmermans** (Papen- hulst 4, 5211 LC 's- Hertogenbosch)

## Nieuwe parochie

Per 1 mei 2015 heeft Mgr. A. Hurkmans opgericht de R.K. Pa- rochie **Heilige Franciscus**, ge- vestigd te Asten, welke tot stand is gekomen middels samenvoe- ging (fusie) van de parochies H. Lambertus te Someren, H. Paulus te Someren, O.L. Vrouw Tenhe- melopneming te Someren-Eind, H. Jozef te Someren-Heide, H. Naam Jezus te Lierop en R.K. Angelusparochie te Asten.

De parochie zal worden bediend door Mgr. drs. R.G.L.M. Mut- saerts, waarnemend pastoor, de zeereerwaarde heer A.Th.H. van Overbeek, pastor, de zeereer- waarde heer X. Arokiasamy, pas- tor, de zeereerwaarde heer A.J.M. Hermans, pastor-assistent, de zeereerwaarde pater J.S.A. Zwirs msf, pastor-assistent en de zeer- eerwaarde pater A.J. van Steen svd, pastor-assistent

## Benoemingen en ontslagen

De weleerwaarde heer **P.H.T.P. Lê** te Luyksgestel per 1 mei 2015 eervol ontslag als pastor (kape- laan) van de R.K. Parochie Heili- ge Bernardus van Clairvaux te Bergeijk.

De zeereerwaarde heer **P.J. Rens** te Best per 1 mei 2015 eervol ont- slag als pastor-assistent van de R.K. Parochie Heilige Oda te Sint-Oedenrode

De zeereerwaarde pater **M. van Moorsel** cssp te Gennep per 1 mei 2015 eervol ontslag als waarne- mend pastoor van de studentenpa- rochie Verrijzenis van Christus te Eindhoven.

De zeereerwaarde heer drs. **R.G. Niessen** te Boxtel per 1 juni 2015 eervol ontslag als pastor van de R.K. Parochie Heilig Hart te Box- tel.

De heer **R.A. Gruijters** te Oss per 1 juni 2015 de pastorale zending en opdracht als pastoraal werker van de R.K. Parochie Heilige Franciscus en Heilige Clara te Druten.

## Priesterwijding 30 mei 2015

Op zaterdag ná Pinksteren vindt in de kathedraal de priesterwij- ding plaats tijdens een eucharis- tieviering om 10.30 uur. U bent

van harte welkom om dit mee te vieren. De kandidaten stellen zichzelf voor:

*Herman Schaepman: Jezus navolgen in Nederland*



Mijn wieg stond in 's-Hertogenbosch waar ik in het jaar 1967 geboren ben. Geleidelijk aan is mijn roeping gerijpt. Het was een inzicht dat ik eigenlijk al

jaren onbewust/bewust in mij meedroeg. Ik ben niet meer piepjong en studeer dankzij bisschop Hurkmans aan het Pauselijk Beda College in Rome. Een beslissend keerpunt was mijn 4½ - jarig verblijf als lekenmissionaris in de sloppenwijken van Mbikko, in Oeganda, Afrika. Elke dag de armsten der armen bijstaan in hun nood; met hen heel levendig je geloof in Christus vieren; samen met hen, blij en ongecompliceerd, het Evangelie beleven. Dat deed mij goed. Het sterkte mij in mijn eigen geloof. Steeds meer groeide bij mij het besef dat, wat de 'missie' betreft, in de loop der jaren de rollen zijn omgekeerd. Oeganda een missieland? Zeker niet, als je het vergelijkt met Nederland, omdat de geloofsbeleving ginds zeer bloeiend is. Nederland, een missieland? Ja, onze bisschoppen hebben het zelf reeds verschillende malen uitgesproken. Mijn missionaire ijver dreef mij daarom terug hier naar toe. Ik kom mij dan ook van harte inzetten in het bisdom van 's-Hertogenbosch.

*Willem Renders: Heb je wel eens gedacht priester te worden?*



Ongeveer 20 jaar geleden was ik op schoolreisje naar het Comomeer, aan de voet van de Noord-Italiaanse

Alpen. De lunch was net voorbij en we kregen vrij om even langs het meer te wandelen. Ik zag een kerkje en dacht: 'Daar kan ik rustig even bidden'. Zo zat ik daar een tijdje en ineens voelde ik een hand op mijn schouder. Ik draaide me om en zag een jongeman met priesterboord,

'waarschijnlijk de kapelaan' dacht ik nog. Ik zei 'm dus vriendelijk goedendag. Hij keek me aan en zei met een glimlach: 'Heb je er wel eens over nagedacht om priester te worden?' Ik haalde mijn schouders op: 'Vraagt u dat aan alle jongens die hier binnenkomen om te bidden?' Ik liep 't kerkje uit. Met hem wilde ik daarover niet praten. Toch bleef de vraag.

Deze anekdote toont hoe ik me al sinds mijn jeugd geroepen wist, soms heel concreet. In de viering van de priesterwijding worden de kandidaten naar voren geroepen. Niet alle wijdelingen ineens maar ieder persoonlijk bij zijn naam. Het antwoord dat elke wijdeling geeft, is op dat moment zijn persoonlijke antwoord op de roepstem van de Heer zelf: 'Ja, hier ben ik'. Als dat moment voor mij komen zal, begrijpt u zeker wel dat ik aan die Italiaanse kapelaan zal terugdenken, hij had het goed gezien!

*Piet de Jong: 'Hier ben Ik, Ik ben*



*gekomen om Uw wil te doen'*

Mijn naam is Piet de Jong, ik ben geboren op

2 april 1942 in Oss als tweede in een gezin van zes kinderen. Ik groeide op in een gelovig gezin. Mijn geloof kreeg mede daardoor een stevig fundament. Mijn betrokkenheid met kerk en geloof is altijd groot geweest. Ik was steeds actief in de kerk zowel lokaal als landelijk. De kerk was een deel van mijn leven. Ik was vicevoorzitter van het parochiebestuur in Vlijmen en actief in het pastoraat, ik was lid van het kerkbestuur van de kathedrale basiliek van Sint-Jan evangelist in Den Bosch, waar ik het beheer en onderhoud van de

kathedraal en het overig onroerend goed in portefeuille had. Landelijk was ik als lid van de Bisschoppelijke Beleidscommissie (BBK) jarenlang adviseur van de bisschoppenconferentie. Ik heb een mooi en gelukkig huwelijks- en gezinsleven gekend. Ik was getrouwd met José. We kregen twee kinderen en vier kleinkinderen. Kerk en geloof speelden ook in ons gezinsleven een grote rol. José en ik waren al sinds de jaren tachtig trouwe Lourdesgangers. Het was voor ons altijd een krachtige ervaring om te zien hoe in Lourdes de meest kwetsbaren het belangrijkste zijn. Barmhartigheid was een leidend beginsel in ons leven. Het kwam hard aan toen José eind 2011 te horen kreeg dat zij ongeneeslijk ziek was. Na twee intensieve maanden overleed José. Daarna stortte mijn wereld in en ik heb lange tijd gedacht dat het nooit meer goed zou komen. Die zomer ging ik - nu voor het eerst alleen - naar Lourdes en kreeg daar het sterke gevoel dat ik geroepen werd tot het priesterschap. Bijna een jaar heb ik daar met niemand over gesproken, het was een worsteling die ik in eenzaamheid moest en wilde doormaken. Tijdens dat jaar ben ik ook een aantal keren voor een stille retraite naar de trappisten gegaan in Tilburg. Toen mijn verlangen onweerstaanbaar was heb ik uiteindelijk met de bisschop gesproken. Ik voel mij bij mijn keuze voor het priesterschap gedragen door mijn geloof in een liefdevolle en barmhartige God. Dat motiveert mij tot dienstbaarheid met een voorkeur voor de gekwetste medemens. Met een citaat uit Hebreëen 10,7 kan ik vol overtuiging zeggen: 'Hier ben Ik, Ik ben gekomen om Uw wil te doen'.

## Week van het katholiek onderwijs Thema Solidariteit

Van 9 tot en met 13 november 2015 heeft de Week van het Katholiek Onderwijs voor de tweede keer plaats. Een week waarin scholen kunnen vieren dat ze katholiek zijn én een week waarin parochies uitgenodigd worden om contacten te leggen of te verstevigen met de katholieke scholen in de parochie. Er wordt net als vorig jaar weer een lesbrief ontwikkeld voor het basisonderwijs waar, in het kader van het thema solidariteit, aandacht besteed wordt aan de heilige Martinus, beter bekend als Sint-Maarten, met een feest op zijn sterfdag, 11 november, midden in de week van het katholiek onderwijs. Een prachtige mogelijkheid om, zeker als St. Martinusparochie, je uitgenodigd te voelen om op die dag in samenwerking met de scholen bijv. een rondleiding in de parochiekerk aan te bieden met speciale



aandacht voor St. Martinus. Natuurlijk geldt deze uitnodiging voor alle parochies om deze 'Week van het katholiek onderwijs', op te nemen in de parochieagenda's. Vorig jaar is de Week van het katholiek onderwijs begin oktober gehouden. Deze eerste week was een goede ervaring en daarom gaat de NKS (Nederlandse Katholieke School-Raad) elk jaar zo'n week organiseren, in de hoop dat steeds meer scholen zich daarbij zullen aansluiten. Een katholieke school ben je alle weken van het jaar, maar in deze speciale week kunnen we vieren dat we ons sterk maken voor onderwijs, dat zoveel kinderen en jongeren een goede basis geeft. Zoals een directeur van een basisschool eens zei: 'We zijn daar trots op! En het idee dat niet alleen wij, maar ook andere scholen in Nederland in dezelfde week daarbij stilstaan, geeft een gevoel van verbondenheid.'

### *Inspirerende visie*

Hoe kunnen we goed samenleven? In de katholieke traditie kreeg het zoeken naar antwoorden op deze vraag een eigen naam: het katholiek sociaal denken. Het is meer dan een gedachtengoed; het is een levende traditie die uitnodigt tot verdere doordenking en toepassing in onze samenleving en daarmee ook in het onderwijs. De school is immers een voorbeeldgemeenschap, waar kinderen en jongeren sociaal gedrag leren en op het spoor komen van hun bestemming in relatie tot de ander en dankzij de ander. De vijf uitgangspunten van het katholiek sociaal denken leveren de thema's voor de toekomstige weken van

katholiek onderwijs, te weten: de waardigheid van de mens als persoon; het bonum commune: algemeen welzijn; solidariteit; subsidiariteit en als laatste punt participatie: gemeenschap beleven. De uitgangspunten van katholiek sociaal denken werken vanzelfsprekend al door in het katholiek onderwijs omdat scholen als erfgenaam verbonden zijn met de katholieke traditie. Echter, dit wordt niet altijd beseft. Wanneer de vijf principes van deze visie door lerarenteams, directies en besturen bewust worden doordacht en uitgewerkt kunnen zij hen helpen hun opdracht te vervullen: kinderen en jongeren ondersteunen in hun ontwikkeling tot betrokken en verantwoordelijke mensen, die zich inspannen voor een rechtvaardige samenleving.

### *Solidariteit*

Het overkoepelende thema van de komende week van het katholiek onderwijs is solidariteit, zoals gezegd, een van de vijf uitgangspunten van het katholiek sociaal denken. Met deze keuze, met dit woord, drukken we het belang van de andere punten ook uit: openstaan voor de waardigheid van ieder mens, voor heel haar/zijn persoon en oog hebben voor het algemeen welzijn. In de lesbrief zal solidariteit verbonden worden aan de heilige Martinus die in de week van het katholiek onderwijs zijn feestdag heeft.

Graag nodigen wij parochies uit om, in deze 'Week van het katholiek onderwijs, extra aandacht te besteden aan de katholieke scholen. De onderwijsgedelegeerde van het bisdom wil u hierbij graag van dienst zijn.

*Jeanne Ketelaars,  
bisschoppelijk gedelegeerde onderwijs*

### Colofon



De nieuwsbrief is een uitgave van **het bisdom van 's-Hertogenbosch**. De *BisdomNieuwsbrief* wordt gratis verspreid bij het pastoraal kader en bij belangstellenden.

Een bijdrage ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld (publiciteitsfonds NL63 INGB 0001 3284.65)

Aan- / afmeldingen en wijzigingen voor de nieuwsbrief kunnen doorgeven worden via het mailadres: [nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl](mailto:nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl)

Bezoekadres:

Parade 11

5211 KL 's-Hertogenbosch

Postadres: Postbus 1070

5200 BC 's-Hertogenbosch

T: 073 523 20 20

E: [nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl](mailto:nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl)

W: [www.bisdomdenbosch.nl](http://www.bisdomdenbosch.nl)

*Verschijnt elf maal per jaar*