



Platte poten en voorraadbulten

Een kleine kameel vraagt aan zijn moeder: 'waarom hebben wij van die grote platte voeten; andere dieren hebben dat helemaal

niet zo'. En zijn moeder antwoordt: 'dan kunnen we gemakkelijk door het zand lopen zonder weg te zakken in het zand'.

'En waarom hebben we van die grote wimpers', vraagt de kleine kameel weer.

'Om bij onze reizen door de woestijn het zand uit onze ogen te houden', antwoordt zijn moeder.

'En mam, waarom hebben wij van die bulten op onze rug', zo blijft zoonlief maar doorzagen. En zijn moeder -die een beetje ongeduldig begint te worden- zegt: 'daardoor kunnen we heel wat vet opslaan voor die lange reizen door de woestijn zodat we een hele tijd zonder water kunnen'.

'Oké', zegt de kleine kameel, ik begrijp het. We hebben grote poten om niet in het zand weg te zakken, lange wimpers om het zand uit de ogen te houden en bulten om water op te slaan. Maar wat hebben wij er hier in de dierentuin van Arnhem aan?'

Ja, het moderne leven geeft ons soms het gevoel van een kameel in een dierentuin. En net zoals kamelen in een dierentuin, moeten we af en toe eens naar de woestijn om te ontdekken wie we werkelijk zijn. De vastentijd nodigt ons uit voor zo'n woestijnervaring.

In het evangelie lezen we dat Jezus naar de woestijn ging en daar 40 dagen verbleef terwijl Hij door de satan op de proef gesteld werd. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem diensten. De stilte van de woestijn is de

uitgelezen plaats om zowel de verleidingen te ervaren, als wel de stem van God waarvan je beseft dat je die eigenlijk zou moeten volgen. Ja, daar in de woestijn leer je jezelf kennen: je sterke kanten, je zwakheden. In de woestijn zijn wilde beesten en engelen. In het lawaaierige leven van alledag kun je dat nog wegwuiven, maar in de stilte van de grote kale vlakte niet.

De vastentijd is de tijd om woestijnervaring op te doen. Niet dat we een kameel moeten kopen en richting woestijn moeten reizen. Nee, creëer een woestijnplekje in uw eigen leven in uw eigen leefomgeving in uw overvolle agenda. Hoe? Door extra tijd te nemen voor gebed (dat is geen tijdverspilling); door te vasten (je gaat er niet dood van, en het sterkt je karakter); door extra aandacht voor anderen.

Vliegen komen op zoete geur af en dat betekent vaak hun ondergang: ze blijven steken in de plakkerige honing of de plakkerige vliegenstrip. Ze weten dat, maar de verleiding is te groot. Je zou denken dat dit mensen niet zal overkomen. We zijn immers te slim om daar in te trappen. Helaas, wij zijn nog dommer dan vliegen. En dan heb ik het niet over iets simpels als roken of overmatig eten. Iedereen die het doet weet de gevolgen, en toch doen ze het. Zeg niet dat we minder gevoelig zijn voor verleidingen dan vliegen. Sex, drank, negatief gedrag, jaloezie,

geroddel, machtsspelletjes en noem allemaal maar op. We weten wat het allemaal teweeg brengt, en toch.... De vastentijd vraagt van ons woestijnmomenten in het leven in te bouwen. Bidden, vasten, naastenliefde helpt je hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden.

Kamelen hebben drie dingen om zich tegen de woestijn te wapenen: stevige platte poten, grove lange wimpers, grote voorraadbulten. In een dierentuin zijn ze van geen nut; in de woestijn wel. Wij hebben drie dingen om ons tegen verleidingen en oppervlakkigheid te wapenen: bidden, vasten, aalmoezen geven. In een gezapig, oppervlakkig leventje zijn ze van geen nut. In de volheid van het leven des te meer. Gebruik ze. De vastentijd nodigt u ertoe uit. Het zal u goed doen.

+ Rob Mutsaerts
hulpbisschop

Jubilea

40 jaar priester

22 maart

L.C.A. van Spreeuwel em.
pastoor pastorale eenheid De Driestroom St. Anthonis (Breestraat 44, 5845 AW St. Anthonis)

12½ jaar diaken

28 maart

J.C.E.M. van den Akker em.
diaken parochie H. Franciscus en H. Clara te Druten, (Elshof 5, 6651 BJ Druten)

J.Th. Gerrits diaken Ottersum, Milsbeek en Velzelderheid (bisdom Roermond) (Goorseweg 17, 6595 AM Ottersum)

M.A.C.G.M. van der Heijden diaken H. Michaël te Schijndel (Wezelstraat 36, 5408 XZ Volkel)

C.J.M. Sinnema em. diaken HH. Petrus en Paulus te Tilburg (Economenlaan 5, 5037 GG Tilburg)

Drs. E.A.M. Veldman diaken H. Willibrordus te Oss (Roëllstraat 44, 5344 GG Oss)

Agenda maart

Mgr. Mutsaerts

- 1 Installatie pastoor Bonten Gemert
Doopsel Berkel Enschtot
- 2 Vergadering KBS Breda
- 3 Bezoek vormelingen
- 5 10.00 uur Stafvergadering
Vergadering Kapittel
Vergadering Kerkbestuur
- 6 Vormselmis Herpen
- 7 Vormselmis Nistelrode
- 8 Installatie pastoor Grubben Boxtel
- 9 Voorbereiding vormelingen
- 10 Bisschoppenconferentie
- 11 Vergadering Officium Iuventutis,
Utrecht
Netwerkavond Helvoirt
- 12 10.00 uur Stafvergadering
- 13 Boekpresentatie en in ontvangstneming
eerste exemplaar Utrecht
Vormselmis Vinkel
- 14 Koorjubileummis Gemert
- 15 Vormselmis Boxtel
- 16 Vergadering St. Katholieke Jeugdbelangen
- 19 10.00 uur Stafvergadering
- 20 Vormselmis Ammerzoden
- 22 Vormselmis Haaren
- 24 Vergadering Officium Catecheticum,
Utrecht
- 26 10.00 uur Stafvergadering
- 27 Vormselmis Drunen.
- 28 Vormselmis Kerkdriel.
- 29 Palmzondagviering Jong Bisdom
Den Bosch

Nieuwe parochies

Per 1 februari 2015 heeft Mgr. A. Hurkmans middels fusie samengevoegd de parochie Heilige Willibrordus, gevestigd te Gemert en de parochie H. Johannes Evangelist te Elsendorp, waarbij de R.K. Parochie **Heilige Willibrordus** verkrijgende rechtspersoon is.

Per 1 februari 2015 heeft Mgr. A. Hurkmans opgericht de R.K. Parochie **De Goede Herder**, gevestigd te Heesch, welke tot stand is gekomen middels samenvoeging (fusie) van de parochies H. Petrus-Emmaus te Heesch. H. Maria Magdalena te Geffen, H. Johannes' Onthoofding te Nuland, O.L. Vrouw van de Rozenkrans te Vinkel, H. Lambertus te Nistelrode en H. Lambertus te Vorstenbosch.

De parochie zal worden bediend door een pastoraal team bestaande uit de zeereerwaarde heer F.M.L. Ouwens, pastoor, de zeereerwaarde heer G.M. Verbakel, medepastor, de zeereerwaarde heer D.F.H.H. van Dijk, medepastor en mevrouw A.M.U. Bergsma, pastoraal werkster.

Per 1 maart 2015 zal Mgr. A. Hurkmans oprichten de R.K. parochie **Heilige Augustinus**, te Vlijmen, welke tot stand zal komen middels samenvoeging (fusie) van de parochies H. Johannes' geboorte te Nieuwkuijk, H. Lambertus te Haarsteeg, H. Johannes' Geboorte te Vlijmen en Goddelijke Voorzienigheid te Vlijmen-Vliedberg.

De parochie zal worden bediend door een pastoraal team bestaande uit de zeereerwaarde heer drs. D.R.P. Lebrun, pastoor, en de eerwaarde heer drs. A.B.J. Hermans, diaken.

Rectificatie

In de vorige nieuwsbrief werd de oprichting gemeld van de Heilig Hart parochie te Boxtel. In het lijstje van de namen van de leden van het pastoraal team ontbrak diaken **Th. W.A. Dankers**. Hiervoor onze excuses.

Benoemingen en ontslagen

De heer drs. **J.J.M. van Vugt** te Roermond per 1 december 2014 eervol ontslag als pastoraal werker van de Stichting geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven.

De zeereerwaarde pater **J.A.G. van den Nieuwenhof scj** te Elsendorp per 1 februari 2015 eervol ontslag als pastoor van de parochie H. Johannes Evangelist te Elsendorp.

De eerwaarde heer drs. **J.C.M. van Lieverloo** te Oirschot per 1 maart 2015 benoeming als diaken van de parochie Heilige Odulphus van Brabant te Oirschot.

De rol van de kleine christelijke gemeenschap

De kleine christelijke gemeenschap wordt beschouwd als de nieuwe manier van 'kerk zijn' die enkele aspecten laat zien van het leven van de 'vroege christelijke gemeenschappen' waarover we in de Bijbel lezen (Handelingen 2, 44-47). Dat betekent dat alle gelovigen in hechte gemeenschap samenleven, biddend en delend, en aldus in de behoeften van elkaander voorzien.

Naar mijn mening zijn bijna alle katholieken in India traditioneel trouwe kerkgangers. Ze wonen zeer regelmatig de mis bij op zondag en soms ook door de week. Wat het misbezoek betreft, denk ik dat de situatie in India nu ongeveer dezelfde is als veertig of vijftig jaar geleden in Nederland.

Hoe dan ook, als de mensen naar de kerk gaan, nemen ze deel aan de mis en gaan daarna weer naar huis. Hoewel Jezus ons vraagt 'God eerst lief te hebben en daarna onze naasten als onszelf', is er nauwelijks



onderling contact of uitwisseling binnen de gemeenschap die zondags voor de eredienst naar de

kerk komt. Met andere woorden, we moeten zowel onze relatie met God als met de naaste onderhouden. Van ons wordt gevraagd dat onze betrekkingen zowel horizontaal als verticaal zijn. Dit belangrijk onderdeel van het geestelijk leven ontbrak en daarom introduceerden veel bisschoppen, in al hun parochies, de kleine christelijke gemeenschap.

De hele parochiegemeenschap wordt verdeeld in kleinere groepen van dertig tot veertig gelovigen die dicht bij elkaar wonen. Iedere groep krijgt de naam van een heilige, die ook de patroonheilige van die groep is. Eens per maand komen zij thuis, bij één van de leden van die groep, bijeen voor een gebedsdienst. Dit gaat op toerbeurt. De dienst wordt door de leken zelf geleid, omdat de parochiepriester en/of de assistent-parochiepriester om beurten alle groepen bezoekt.

De gebedsdienst in een kleine christelijke gemeenschap wordt vaak geleid door één van de leden van de groep. In de dienst krijgt zowel het contact van de mens met God als tussen de deelnemers onderling een plaats. Het programma is als volgt: openingslied, het kruisteken, inleidend woord om de deelnemers voor te bereiden, lezen van een passage uit de Bijbel (twee of drie keer lezen met een tussenpauze) en overdenking bij de passage door de gespreksleider. Daarna betrekken de deelnemers het Woord van God op hun concrete leefsituatie en delen met elkaar hun overwegingen, gebaseerd op hoe het Woord van God hen in hun situatie aanspreekt. Na het luisteren naar Gods Woord, richten de deelnemers zich tot God in de vorm van smeekbeden. Na het

zingen van een Marialied wordt de gebedsdienst beëindigd met het kruisteken. Daarna deelt men met elkaar de meegebrachte etenswaren.

Alle christelijke gemeenschappen van de parochie nemen op zondag deel aan de eucharistie. Iedere gemeenschap komt aan de beurt om deze viering voor te bereiden. De leden van de daarvoor aangevozen kleine gemeenschap doen dat op een liturgisch verantwoorde wijze en zijn ook bij de uitvoering actief betrokken. Daardoor wordt de zondagse viering levendig en aantrekkelijker voor de hele parochiegemeenschap om eraan deel te nemen.

Op dit moment zijn er ongeveer tien priesters uit India in verschillende parochies als assistent-parochiepriester aangesteld. Naar mijn weten zijn velen van hen gebedsdiensten begonnen onder verschillende namen, enigszins in overeenstemming met de aard van de christelijke gemeenschap in India. Ik wil graag vertellen hoe ik dat in Aalst-Waalre doe. Bijna tweeënehalf jaar geleden is de gebedsdienst in Aalst begonnen onder de naam 'verdiepingsavonden'. Meteen heb ik twee enthousiaste vrijwilligers gevraagd mij hierbij te helpen. Alle parochianen zijn welkom om deel te nemen. Meestal zijn er ongeveer acht tot tien deelnemers. Zij zijn er blij mee en tevreden over.

Eenmaal per maand komen we in de pastorie ongeveer anderhalf uur bij elkaar. De werkwijze is als volgt: koffie, kruisteken, welkomstwoord, we zingen een lied en ik lees een passage uit het Evangelie. Na een pauze wordt de passage uit het Evangelie nog een keer gelezen door een van de aanwezigen. Na een korte pauze is

er een overdenking van het gelezen Woord van God. Dan volgt de persoonlijke overdenking in groepjes: ieder krijgt de gelegenheid om te vertellen wat Gods Woord in zijn of haar eigen situatie te zeggen heeft. Na een gesprek over Gods Woord in de hele groep is er gelegenheid om iets, dat voor iemand niet duidelijk is, nader te verhelderen. Dan zingen we een Marialied, waarna iedereen hardop een alinea leest van het 'gebed voor geloof'. We eindigen met de slotzegen. Zo neemt de kleine christelijke gemeenschap deel aan het leven van de Katholieke Kerk. Of dit bij de gelovigen aanslaat of niet, is afhankelijk van hoe hij of zij er voor open staat.

*Pater Issag Jesudass
Kapelaan parochie H. Willibrord
Aalst-Valkenswaard-Waalre*

Pasen: maak er een hoogtepunt van!

Nu carnaval voorbij is en we met aswoensdag de veertigdagentijd zijn begonnen gaan we ons voorbereiden op Pasen. De vieringen van Pasen vormen het hoogtepunt van het liturgisch jaar. Het is daarom niet voor niets dat de Nederlandsche bisschoppen in 2012 met hun brief over de viering van het Paastriduum (verschenen in de NRL-uitgave Liturgische Documentatie nr. 8) aandacht vragen voor de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, en Paaszaterdag. Met de uitgave vragen de bisschoppen om goede zorg van alle betrokkenen voor de viering van Pasen. De bisschoppen willen alle gelovigen, celebranten en kerkgangers, aanmoedigen om dit hoogtepunt van het kerkelijk jaar, zo waardig mogelijk te vieren, met heel zijn rijkdom aan inhoud en vormgeving. "De ver-

schillende liturgische vieringen van het Paastriduüm vragen veel voorbereiding in allerlei opzicht: praktisch, organisatorisch, pastoraal en ook liturgisch. Omdat die voorbereiding zo intensief is, was en is de verleiding groot hier en daar aanpassingen te doen,” schrijven de bisschoppen in de brief, en: ”De laatste jaren is een bijkomende reden voor lokale aanpassingen het feit dat de vierende gemeenschap klein is geworden en zich daarom niet in staat voelt om de liturgie op de voorziene tijd in haar volheid te vieren.”

Belangrijke bepalingen uit de brief zijn onder andere: “de liturgische plechtigheden worden steeds gevierd onder leiding van een priester.” [...] “Gedurende het Paastriduüm wordt - i.p.v. voor vieringen met kleine groepen gelovigen - gekozen voor slechts één viering en wel in een centrale kerk, waar deze plechtigheid in volle omvang en luister gevierd wordt.” [...]



Colofon

De nieuwsbrief is een uitgave van **het bisdom van 's-Hertogenbosch**. De *BisdomNieuwsbrief* wordt gratis verspreid bij het pastoraal kader en bij belangstellenden.

Een bijdrage ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld (publiciteitsfonds NL63 INGB 0001 3284.65)

Aan- / afmeldingen en wijzigingen voor de nieuwsbrief kunnen doorgeven worden via het mailadres: nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl

Bezoekadres:

Parade 11
5211 KL 's-Hertogenbosch
Postadres: Postbus 1070
5200 BC 's-Hertogenbosch

T: 073 523 20 20

E: nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl

W: www.bisdomdenbosch.nl

Verschijnt elf maal per jaar

“Op deze dagen, waarop geen woord- en communievieringen zijn toegestaan, kan men wel samenkomen voor het bidden van de getijden. De enige woord- en communieviering op Goede Vrijdag is de door het Romeins Mismaal voorziene liturgische viering ter herdenking van het lijden en sterven van de Heer; van deze viering dient altijd een priester de celebrant te zijn.” De pastorale teams van de nieuwe parochies wordt gevraagd de praktijk van het vieren van het Paastriduüm in te richten naar de brief van de bisschoppen.

Dienst liturgie

SchuldHulpMaatje diaconie in een moderne jas



“Ada heeft mij uit de tunnel getrokken. Als ik het niet meer zag zitten, gaf zij me nieuwe moed. En nu ik weet hoe ik moet budgetteren, hou ik zelfs geld over!”

Al in 60 steden en dorpen werken kerken van de verschillende denominaties schouder aan schouder samen in het diaconale project SchuldHulpMaatje. De door hen geworven vrijwilligers zetten zich in voor plaatsgenoten, die hulp nodig hebben bij het op orde brengen van hun financiën. Helaas is dit in ons land steeds vaker nodig. Als kerk mogen we de genade van Christus tonen door een helpende hand uit te steken naar deze groeiende groep mensen. Met SchuldHulpMaatje kunnen we dat op een deskundige wijze doen. De vrijwilligers gaan pas aan de slag na een driedaagse deskundigheidstraining en ontvangen jaarlijks bijscholing. Dankzij de onbaat-

zuchtige hulp van de vrijwilligers wisten al veel mensen zich te bevrijden uit hun financiële gevangenis, want zo ervaren zij hun schuldenlast. De tijd en persoonlijke aandacht van een betrokken vrijwilliger blijken van onschatbare waarde. SchuldHulpMaatje ging in 2010 van start als een gezamenlijk initiatief van de landelijke kerken. Aanleiding was de toenemende vraag bij diaconieën naar financiële steun, met schulden als achterliggende oorzaak. Dan helpt een eenmalige bijdrage uit het noodfonds niet. De SchuldHulpMaatjes nemen overigens niet de plaats in van professionele schuldhulpverleners, zij vullen wel aan waar deze bureaus en sociale diensten niet aan toekomen. Het is een uitdaging voor ons bisdom om te participeren in deze moderne vorm van diaconie in Nederland. SchuldHulpMaatje biedt de mogelijkheid om ook buiten de kerk een helpende hand uit te steken naar mensen die zich geen raad weten met hun financiële situatie. Zo kunnen wij concreet uiting geven aan het evangelie; onvoorwaardelijke liefde in combinatie met deskundige hulp. Meer informatie:

www.schuldhulpmaatje.nl,
www.eerstehulpbijschulden.nl,
www.uitdeschulden.nu.

In ons bisdom kunt u contact opnemen met Frans Schmit.
Telefoon 06 102 137 23
E-mail: shmfschmit@gmail.com

De nieuwsbrief digitaal

Met ingang van februari is het mogelijk om - i.p.v. de papieren versie - de nieuwsbrief per mail te ontvangen.

Aanmelden hiervoor kan via: nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl