

Vrucht dragen

Waarschijnlijk hebt u in de afgelopen maanden heel intens beleefd hoe in de natuur alles groeit en bloeit. In de lente komt alles op. Welk een

schoonheid. Een veelheid aan bomen, planten en gewassen beloven ons straks te kunnen genieten van de vruchten der aarde. Wonderlijk spel van leven. Om u heen ziet u kinderen geboren worden, jongeren opgroeien en jongvolwassenen volle verantwoordelijkheid opnemen voor de samenleving. Mooi om te zien dat er altijd weer mensen zijn die niet leven voor zichzelf, maar die zorgen hebben voor het geheel van de samenleving. Zij hebben oog voor de ouderen, voor de zieken, voor de kinderen, voor de arme en gekwetste mensen. Zij zetten er zich voor in dat niemand zich uitgesloten zou weten. Zij weten dat er meer is dan geld. Zij brengen rijke vruchten voort. In de Kerk loopt de paastijd ten einde. Rond de verrezen Heer hebben we, telkens op een andere wijze, rijkelijk het nieuwe leven gevierd. Niet de dood regeert, maar het leven. Dit jaar mochten wij met 1000 pelgrims rond Maria, in Lourdes, Pasen vieren. Wij sluiten de paastijd af met de viering van het pinksterfeest. De Vader en de Zoon geven ons de heilige Geest. Hij komt in ons wonen als in een tempel. Hij verbindt ons met de Vader en de Zoon en sterkt ons geloof. Hij brengt ons telkens weer samen in een gemeenschap. Christenen vormen over heel de wereld de éne familie van God. De heilige Geest blijft mensen samenbrengen in de Kerk en Hij blijft haar leiden. De heilige Geest legt de liefde in ons hart. Sterkt

het goddelijk leven in ons. Hij verlicht ons verstand. Hij schenkt de wijsheid. Door de heilige Geest ontvangen wij vergeving van zonden. Hij maakt één wat is verdeeld. Hij maakt het hard geworden hart weer zacht. Met de zending van de heilige Geest ontvangen wij de rijke vruchten van het leven, sterven en verrijzen van Jezus Christus. Door de heilige Geest kunnen wij, als christenen, vruchtbaar leven, de liefde tot God en de naasten zichtbaar maken, groeien in geloof en geloven in groei. Wij blijven, bij alle tegenslagen op onze levensweg, hoopvol omdat deze door Christus reeds overwonnen zijn. Het hoogfeest van Pinksteren doet de gelovigen vruchtbaar leven. Het leven van de heilige Geest wordt ons gegeven door de Vader en de Zoon en in ons vernieuwd iedere keer als wij de Eucharistie vieren. Daarom volgt op het pinksterfeest Drievuldigheidszondag en Sacramentsdag. Dus na een mooie mei maand wacht ons een rijke juni maand.

+ drs. A.L.M. Hurkmans

Week van het katholiek onderwijs

Van 6 t/m 10 oktober 2014 zal de 'Week van het katholiek onderwijs' plaatsvinden. In deze week worden scholen opgeroepen om uitdrukkelijker aandacht te besteden aan hun katholieke identiteit. Het is een week waarin scholen laten zien wat voor hen katholieke waarden concreet betekenen en

hoe die waarden in hun gewone schoolpraktijk zijn opgenomen. Wij willen u vragen én uitdagen om in deze week ook extra aandacht te besteden aan het katholiek onderwijs in uw eigen parochie. Deze week is een uitstekende gelegenheid om de banden met scholen in de parochie wat nadrukkelijker aan de orde te stellen en, samen met de school, vorm te geven. Noteert u de 'Week van het katholiek onderwijs' van 6 t/m 10 oktober alvast in uw agenda? Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de voorbereiding van deze week. De komende tijd zullen er suggesties en materialen verschijnen waarmee u invulling kunt geven aan de 'Week van het katholiek onderwijs'.



Mocht u nog vragen hebben of alvast hulp willen bij het concreet nadenken over verdere invulling van deze week in uw parochie, dan kunt u contact opnemen met de gedelegeerden voor het katholiek onderwijs via onderwijs@bisdomdenbosch.nl

Agenda juni

Mgr. A. Hurkmans

- 1** 10.30 uur H. Mis b.g.v. 100 jaar Uden en 125-jarig bestaan congregatie Missiezusters Dienaresen van de Heilige Geest in het Arnoldusklooster Uden
14.00 uur installatie pastoor Franken te Meerveldhoven
- 1-6** herderlijk bezoek dekenaat Geldrop-Heeze-Valkenswaard
- 7** 16.30 uur installatie Nieuwe Parochie Nijmegen
- 8** 10.00 uur Pinksterfeest, pontificale mis in de kathedraal
- 9** 10.30 uur installatieviering Nieuwe Parochie Eersel
- 11** herderlijk bezoek dekenaat Geldrop-Heeze-Valkenswaard
- 12** 9.00 uur H. Mis St. Jan
10.00 uur stafvergadering
- 13-16** herderlijk bezoek dekenaat Geldrop-Heeze-Valkenswaard
- 17** bisschoppenvergadering Utrecht
- 18** herderlijk bezoek dekenaat Geldrop-Heeze-Valkenswaard
- 19** 9.00 uur H. Mis St. Jan
10.00 uur stafvergadering
13.00 uur conferentie priesters dekenaat Bladel-Oirschot in Best
- 20-21** herderlijk bezoek dekenaat Geldrop-Heeze-Valkenswaard
- 22** 11.00 uur Sacramentsdag St. Jan
- 26** 9.00 uur H. Mis St. Jan
10.00 uur stafvergadering
14.00 uur bestuursvergadering R.K. parochie binnenschippers, kermis- en circusexploitanten te Nijmegen
- 27** 15.00 uur docentenvergadering seminarie
- 29** H. Mis pauskeuze in de St. Jacobuskerk Den Haag

Mgr. Mutsaerts

- 1** 9.30 uur Kringgildemis Soerendonk
- 5** 10.00 uur stafvergadering
- 6** vormselmis Oeffelt
- 7** 16.00 uur vormselmis Mill
19.00 uur vormselmis Cuijk

- 8** 9.30 uur H. Mis Empel
- 9** vormselmis Millingen aan de Rijn
- 11** Officium Catecheticum Utrecht
- 12** 10.00 uur stafvergadering
- 14** priesterwijding Haarlem vormselmis Lourdeskerk Nijmegen
- 15** H. Mis Cuijk
- 16** vergadering Stichting Katholieke Jeugdbelangen
- 17** Bisschoppenvergadering
- 18** 10.00 uur stafvergadering
- 20-22** zeilweekend jongeren
- 26** lezing en H. Mis Apostolaat voor Eerherstel
- 28-29** Katholieke Jongerendagen (Mariënkroon)

Jubilea

65 jaar priester

11 juni
A.M. van Kessel em. pastoor H. Nicolaas te Haps (Vorstenboscheweg 15, 5473 NG Heeswijk-Dinther)

Drs. Th.E. van Lierop em. pastoor O.L. Vrouw Tenhemelopneming te Helmond (p/a De Kempenaerstraat 3, 2613 BZ Delft)

A.G.P.J. Rabou em. pastoor H. Landstichting (Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP H. Landstichting)

60 jaar priester

12 juni
J.A.J.J. Schrauwen em. pastoor H. Antonius (Korvel) te Tilburg (Korvelplein 181, 5025 JX Tilburg)

J.G.W. Stevens em. pastoor H. Lambertus te Beers (Kaneelstraat 112, 5431 DZ Cuijk)

Benoemingen en ontslagen

De hoogerwaarde heer **R.F.G. Wilmink** te Eindhoven: per 1 juni

2014 eervol ontslag als waarnemend pastoor van de R.K. Parochie Christus Koning te Veldhoven

De zeereerwaarde heer **Th.P.H. Franken** te Mook: per 1 juni 2014 benoeming tot pastoor van de R.K. Parochie Christus Koning te Veldhoven

Processies in de zondagse liturgie

Belangrijk in de liturgie van de Kerk zijn de processies. Allereerst de processies tijdens de zondagse eucharistieviering. Dat zijn er eigenlijk vijf maar twee ervan vallen soms weg. Ze hebben alle hun eigen betekenis en zijn meer dan het zich verplaatsen van het ene punt naar het andere. Het zijn liturgische riten die ons willen betrekken bij de liturgische handeling en bij het gebed. Ze nodigen uit tot actieve deelname. Dat kan echter alleen als de processie ordelijk en waardig wordt gehouden. Een juiste opstelling en volgorde, een juiste houding en een adequaat tempo zijn daarom noodzakelijk. Tevens moet een processie altijd worden begeleid door gezang of door instrumentale muziek. De muziek is een levend onderdeel van de processie. Des te indrukwekkender is de enige processie in het jaar die zich in volstreekte stilte voltrekt: de intochtsprocessie in de liturgie van Goede Vrijdag. We willen hier de afzonderlijke processies in de zondagse viering bespreken.

De intochtsprocessie

Deze heeft een tweevoudige betekenis. Allereerst de intocht van Christus in zijn gemeenschap. Teken van Christus is de celebrerende priester die, in de persoon van Christus, de eucharistie celebreert. Hij wordt voorafgegaan door de diaken die plechtig het evangelie-

boek draagt, (eveneens een symbool van Christus), de assistenten, het processiekruis met de kandelaars, en voorop de wierookdrager die, ter ere van Christus, het rokende wierookvat zwaait. De tweede betekenis is het binnentreden van de gemeenschap in de liturgie, niet lichamelijk maar geestelijk. We gaan samen als gemeenschap op naar het altaar van de Heer. Het gemeenschapsvormende karakter van de intredeprocessie wordt het best gewaarborgd als de gemeenschap samen zingt. De heilige Johannes Chrysostomus (349-404) zegt: “Wanneer het zingen begint, worden alle stemmen, verenigd, een harmonieus gezang. Jong en oud, rijk en arm, mannen en vrouwen, slaven en vrijen, we zingen allemaal dezelfde melodie. De ongelijkheid die in de wereld bestaat verdwijnt in het ene koor. Zo imiteert de aarde de hemel. Hierin bestaat de adel van de Kerk.” Het intredeliëd dient ongeveer zo lang te zijn als de intrede en de daarop volgende bewieroking van het altaar duren. Is het lied eerder klaar dan vult het orgel de stilte op.

De evangelieprocessie

Deze heeft in plechtiger vieringen plaats. De diaken (of de priester) neemt het evangelieboek van het altaar en gaat, voorafgegaan door wierook- en kaarsdragers, in



een processie naar de ambo. Deze processie wordt begeleid door het zingen van het evangelievers dat buiten de Veertigdagentijd altijd met het alleluia verbonden is. Het symboliseert de intocht van Christus die als leraar het woord richt tot zijn Kerk.

De offergavenprocessie

De processie is in de liturgiehervorming hersteld en aanbevolen, maar wordt in onze kerken meestal alleen bij speciale gelegenheden gepraktiseerd. De betekenis is

duidelijk: de gelovigen brengen hun gaven naar het altaar van de Heer waar ze opgenomen worden



in het offer van Christus. Deze processie wordt begeleid door (koor)gezing. Het gezang is op dat moment belangrijker dan de gebeden van de priester die in stilte worden gezegd.

De communieprocessie

De meeste gelovigen realiseren zich niet dat het ‘te communie gaan’ beschouwd wordt als een processie, en wel een processie waar iedereen voor wordt uitge-



nodigd om aan deel te nemen: “zalig zij die genodigd zijn tot de Maaltijd des Heren.” Ook deze processie moet met gezang begeleid worden. Het zingen begint bij de communie van de priester en duurt zolang de communie wordt uitgereikt. Om de communicanten aan de zang te laten deelnemen, heeft, van ouds, een refreinzing de voorkeur waarbij het volk het korte refrein zingt en het koor de (psalm)verzen. Er kan ook instrumentale muziek zijn (of een korte koorzang) totdat een gedeelte van de communicanten op zijn plaats is teruggekeerd waarop dan de communiezing begint. Ook hier symboliseert het gezang de spirituele eenheid van de communicanten die het levend Brood ontvangen van de ene Heer.

De uittochtsprocessie

Hiervoor zijn in de liturgische boeken geen rubrieken. Er staat simpel: de priester kust het altaar en verlaat met de assistenten het priesterkoor. Toch heeft zich vanzelf een bepaald ritueel ontwikkeld. Terwijl de mensen staan en het orgel feestelijk speelt, begeven priester en assistenten zich ordelijk naar de sacristie. Op sommige feestelijke momenten wordt dit nog begeleid door een lied.

Naast deze “gewone” processies in de zondagse liturgie, zijn er nog veel meer processies. Denkt u maar aan de palmprocessie, de kaarsenprocessie, de sacramentsprocessie. Maar daarover een andere keer meer.

Diocesane Commissie Liturgie

KJD-festival: de Katholieke Jongerendag nieuwe stijl!

De al jarenlang bestaande Katholieke Jongerendag (KJD) is ingrijpend van vorm veranderd en uitgegroeid tot een openluchtfestival.

Op 28 en 29 juni 2014 zal op het terrein van Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk de eerste editie plaatsvinden van het KJD-festival onder het motto ‘Nieuw, Puur en Intens’.

Het festival vindt verspreid over twee dagen plaats: op zaterdagavond is er een programma met muziek en inhoud voor jongeren van zestien jaar en ouder. Voor wie wil, is er de gelegenheid om te overnachten op de camping op het festivalterrein zelf.

Op zondag is er een programma voor tieners (vanaf 12 jaar) en jongeren. Er wordt gestart met een grootse openluchtmis, gevolgd door een programma met diverse artiesten en bands op een groot



podium en - in diverse tenten - bekende en minder bekende gasten, sprekers en workshops. De KJD is een voor Nederland uniek evenement, waar tieners en jongeren de kans krijgen om andere leeftijdsgenoten te ontmoeten, bemoedigd te worden en zich in het geloof te verdiepen. Zeer de moeite waard!

Om dit bijzondere festival te promoten zijn flyers en posters beschikbaar. Parochies hebben deze al ontvangen. Meer materiaal is te bestellen via e-mail: jongeren@bisdomdenbosch.nl. Meer informatie over het KJD-festival (o.a. programma, vervoer en kaartverkoop) op www.kjdfestival.nl.



Colofon

De nieuwsbrief is een uitgave van **het bisdom van 's-Hertogenbosch**. *De BisdomNieuwsbrief wordt gratis verspreid bij het pastoraal kader en bij belangstellenden.*

Een bijdrage ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld (publiciteitsfonds NL63 INGB 0001 3284.65)

Aan- / afmeldingen en wijzigingen voor de nieuwsbrief kunnen doorgeven worden via het mailadres: nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl

Bezoekadres:

Parade 11
5211 KL 's-Hertogenbosch
Postadres: Postbus 1070
5200 BC 's-Hertogenbosch

T: 073 523 20 20
E: info@bisdomdenbosch.nl
W: www.bisdomdenbosch.nl

Versijnt elf maal per jaar

Groeien in geloof, groeien in onze relatie met de Heer!

Bij monde van Jesaja horen we God zeggen: "Zie, Ik ga iets nieuws maken, het is al aan het kiemen, weet gij dat niet" (43,19). Het is een refrein door heel de Bijbel. Telkens begint God opnieuw met de mensen.

Veel mensen rond Jezus hebben ervaren dat God in Hem iets radicaal nieuws begon. Jezus is Gods 'Nieuwe Verbond' met de mensen, waarin God zelf onder ons komt. Op twee wijzen kwam dat aan het licht. Nieuw was Jezus' vertrouwelijke omgang met God zijn Vader. Die bijzondere relatie intrigeerde zijn leerlingen en ze dringen er dan ook bij Jezus op aan: 'Heer, leer ons bidden' (Lc.11,1). En wat ook nieuw was, is de kring die Jezus rond zich verzamelde. Met mensen die in het dagelijks leven weinig met elkaar op hadden, vormde Hij een gemeenschap: de visser Petrus en de intellectueel Natanaël, de vrijheidsstrijder Judas Taddeüs en de tollenaar Matteüs, Judas die Jezus zou overleveren en de geliefde leerling die Jezus trouw bleef tot onder het kruis.

Dat Jezus zulke uiteenlopende karakters tot zijn gemeenschap van leerlingen vormde, vonden sommige mensen verdacht. Als dat groepje 'tollenaars en zondaars' ook nog op een vrije wijze omgaat met regels en gebruiken, dan klinken er verwijten. Jezus reageert daarop met een gelijkenis: "Niemand scheurt een lap van een

nieuw kleding om daarmee een oude te verstellen; anders verscheurt hij immers niet alleen het nieuwe kleding, maar de lap uit het nieuwe past bovendien niet bij het oude" (Lc.5,36).

Ook de Kerk heeft er telkens weer nood aan zich door God te laten vernieuwen, waarbij Jezus de hoofdrol speelt. Met de cursus 'Groeien in geloof' bieden we de mogelijkheid om in de parochies iets nieuws te laten groeien. Dat kan als mensen ervoor kiezen in de gemeenschap bijeen te komen om geloof, Bijbel en leven met elkaar te delen.

Het bisdom biedt aan om de cursus 'Groeien in geloof' in de nieuwe parochies te geven. Daar is behoefte aan. Veel mensen beseffen dat ze niet voldoende geloofsbagage hebben. Het geloof is voor sommigen helemaal nieuw, voor anderen aan vernieuwing en verdieping toe, voor weer anderen bestaat de behoefte om elkaar als gelovigen beter te leren kennen of willen het samen kerk-zijn versterken.

'Groeien in geloof' – tweejarige cursus, 20 bijeenkomsten per jaar, bijdrage € 90,- per deelnemer per jaar, minimaal 12 deelnemers uit de nieuwe parochie.

Op verzoek en in overleg met iemand van het pastorale team wordt de cursus gepland.

T: 073-523 20 57.

E: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl

